

**Paasgroeten voor gedetineerden: doe mee!**



We hebben weer Paaskaarten besteld en het is weer de bedoeling dat u er een Paaswens voor een gedetineerde op schrijft. De ervaring leert dat gedetineerden erg blij zijn met deze aandacht van buiten de muren.

Dit jaar zijn de kaarten ontworpen door een vrouw die is gedetineerd in Zwolle. Op de bovenste kaart ziet u links een zwart en vergiftigd landschap. Mensen proberen om daar weg te komen en een witte figuur op een brug over het water wijst de weg. Als ze de brug over zijn, komen ze in een groen land met bomen en een warm gekleurde lucht. Op de onderste kaart zingt een vogel op een kale tak, maar de lucht begint al te kleuren. Mooie symboliek allemaal.

De kaarten worden bij de PKN in Utrecht verzameld en dan verdeeld over de gevangnissen. Aanstaande zondag na de dienst delen we de kaarten uit. **Komt u niet in de kerk maar wilt u wel meedoen?** Neem dan even contact op met mij: [anneke@marsicht.frl](mailto:anneke@marsicht.frl) of 06 22 49 66 16. De kaarten zijn voor u gratis, het enige dat u hoeft te doen is er een mooie wens op schrijven en de kaart weer bij mij in de bus doen.

[Paasgroetenactie | Protestantse Kerk in Nederland](#)



**Aanstaande zondag dienst om 11.00 uur**

Het wordt steeds moeilijker om elke zondag een voorganger te vinden. Dat merken alle kerken, en wij dus ook. En dan hebben wij nog het grote geluk dat wij Sjoukje Zeilstra als preekvoorziner hebben. Die geeft nooit op. Maar soms moeten we dan wel onze dienst verschuiven naar 11.00 uur omdat de voorganger dan om 9.30 uur ergens anders moet preken. Ook a.s. zondag 11 februari is dat weer zo. Ds. Maarten Mook gaat dan voor, om 11.00 uur dus.

**Gespreksgroep verzet naar 19 februari**



Let op: de gespreksgroep over bizarre Bijbelverhalen is verzet van maandag 12 naar maandag 19 februari. Van harte welkom om die avond in het lokaal!

## De kosterswoning

Op [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl) staan weer nieuwe foto's, kijk vooral even.

De binnenmuren worden al gemetseld, de buienmuren geïsoleerd en het dak wordt al aangepakt. Niet te geloven wat een energie..... En mooi dat het wordt! We merkten vorige week al dat iedereen voor de dienst even in de kosterswoning wilde kijken. We hebben zelfs overwogen om de voorganger maar te vragen daarnaartoe te komen.



## De weg naar Pasen



Volgende week woensdag begint alweer de 40-dagentijd, de tijd van bezinning en omzien naar elkaar, op weg naar Pasen. Woensdagavond kunt u om 19.30 een dienst in de Mauritiuskerk van IJlst bijwonen om bij dit begin stil te staan. U kunt dan ook weer een askruisje krijgen, als symbool voor de spijt die je kunt hebben van dingen die je niet goed hebt gedaan, en tegelijk als symbool voor het nieuwe begin dat je dan mag maken. As maakt de grond weer vruchtbaar.

Heftig gebeuren? Ja, vind ik wel. Maar heel waardevol. Er valt nog veel meer te zeggen over de tijd voor Pasen, ook over onze spaaractie, maar dat komt volgende week.

## Spreek van de week

Een hele mooie uitspraak van Thomas van Aquino dit keer.

*Voor wonderen moet je bidden, voor veranderingen moet je werken*

## Zonsopgang

Geniet maar even mee van deze prachtige zonsopgang. Attie Bak stuurde deze reeks vorige week op. Gewoon gemaakt op de Munkedyk, maar zó mooi.



## Gift voor vervoer hulpgoederen naar Oekraïne

U weet vast nog wel dat wij geld ingezameld hebben voor de aanschaf van twee aggregaten voor de dorpen van 'onze' Oekraïense gasten. Er was nog wat geld over van deze speciale inzameling. De commissie die daarover gaat, heeft besloten dit restant te schenken aan de Stichting Friese ridders voor Oekraïne. Dit stichting vervoert met vrijwillige chauffeurs hulpgoederen zoals aggregaten maar ook voedsel en verzorgingsproducten naar Oekraïne. Goed besteed dus!

## Bel-engel



Bij de restauratie van de Sint Janskathedraal in Den Bosch heeft de beeldhouwer Ton Mooy onder meer 40 engelenbeelden gemaakt. Om te laten zien dat de restauratie in deze tijd heeft plaatsgevonden, heeft hij de laatste engel afgebeeld met een mobieltje aan zijn/haar oor. En als u goed kijkt, ziet u ook dat hij/zij een broek aan heeft. Een moderne engel dus, en waarom ook niet. In de kathedraal is het beeld trouwens moeilijk te zien, want het staat op 15 m. hoogte.

Ja, wat moet je er vervolgens mee, met zo'n bel-engel? Is het alleen een grap van de beeldhouwer of kun je er ook een symbool in zien? Eigenlijk is het wel een mooie gedachte: een rechtstreekse verbinding met God, ook in deze tijd. En Hij neemt gewoon op als je belt.

## Tot slot

Graag tot volgende week! Met een groet namens de kerkenraad en als toetje een foto van de eerste liderkes. Ze zijn weer overal te zien, en dan word je altijd weer even blij. Fotografie is ook nu weer Attie Bak.



Anneke van Mourik