

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 26 augustus 2022

Herinnering: zondag 28 augustus **19.00 uur** kerkdienst



Deze mooie poster hangt al op diverse plekken en het stond vorige week ook al in de nieuwsbrief, maar voor alle zekerheid... Aanstaande zondag is er 'S OCHTENDS GEEN DIENST, maar wel om 19.00 's avonds. Dan vieren we ook het Avondmaal. Voorganger is ds. Wim Andel en iedereen is van harte uitgenodigd.

Wim nu alvast heel erg bedankt.

Zondag 4 september koffie na de dienst

Volgende week zondag, 4 september, gaat er alweer een bekende van ons voor in de dienst: ds. Gert Dekker. Na de dienst vullen we de lege koffiemokken met koffie in het lokaal.

Zet u ook de startzondag op 18 september in uw agenda? Ik meld het even op tijd, dan kunt u alvast beginnen met het breien van een vestje, want als het even kan zitten we buiten aan het Piel. Meer informatie volgt.



Kerk op vakantie



Deze bijdrage aan de rubriek Kerk op vakantie is afkomstig van mij, of liever gezegd van mijn vader. We maakten vorige week een autotochtje toen hij mij attendeerde op een robuuste kerk met een wel heel iel torentje. 'Het geld was zeker op toen ze aan de toren toe waren', zei mijn vader. De kerk staat vlak buiten Elsloo.

Is er nog iemand die een foto heeft of zijn we inmiddels allemaal terug van vakantie?

Spreek van de week

Een hele ware uitspraak van paus Benedictus XVI, gevonden in het spreukenboek.

Het geloof is een geschenk.

De eerste voorwaarde is dus dat we ons iets laten schenken.

Vergrijzende kerk?

Deze cartoon zat bij de stapel blaadjes uit de Fryske Spreukekalinder van Joke Jebbink. Een parkeerplaats vol rollators. Op het bordje naast de deur stond 'bejaardensoos' maar ik heb er een bordje 'kerk' overheen geplakt. Deze week hoorde ik op de radio wéér iemand klagen over een vergrijzende kerk, vandaar. Ja, de kerk vergrijst en we zouden graag meer jongeren zien, maar bijna nergens lukt dat structureel, ondanks alle inspanningen. En daarom genieten wij van het kerkzijn zoals het is. Helemaal NIET oud in doen en laten dus. En gelukkig zien we veel betrokkenheid bij jongeren, ook al is het niet altijd in het kader van de kerk.



Denken om elkaar



Zonsondergang aan It Piel in de late nazomer.... Deze week prachtig op de foto gezet door Attie Bak. Je wordt er weemoedig van. Dat komt ook omdat we weten dat er mensen in het dorp zijn die het zwaar hebben omdat er zorgen zijn om de gezondheid van hen of van hun naasten, of omdat de stijgende prijzen zo zwaar vallen. Laten we proberen om, ook nu het wat stiller wordt in het dorp en we weer wat meer onder elkaar zijn, de ander goed in het oog te houden.

Peace in the Valley

Terwijl ik deze nieuwsbrief aan het schrijven was, kwam de wekelijkse mail van Ineke Feenstra en Riny Visser binnen met daarin de Taizéliturgie. Tot mijn verbazing – en het vergaat u misschien net zo – staat er deze week een prachtig lied in van Elvis Presley. Op de volgende pagina vindt u de tekst, en op Youtube kunt u verschillende versies van het lied horen. Bijvoorbeeld deze: ["Peace in the Valley" by Elvis Presley - Bing video](#) (hoewel ik er niet uit ben of hij dit nu echt zelf zingt). Of (met een nog jonge Elvis) [Elvis Presley "Peace In The Valley" on The Ed Sullivan Show - Bing video](#). Riny schrijft erbij dat Elvis Presley zoals zovele rockers gevormd is in de traditie van de gospelmuziek.

Gezongen Avondgroet door Elvis Presley: Peace in the valley

Oh well, I'm tired and so weary
But I must go alone 'Til the Lord comes and calls
Calls me away, oh yes
Well, the morning's so bright
And the lamp is alight
And the night
Night is as black as the sea, oh yes
There will be peace in the valley for me, some day
There will be peace in the valley for me, oh Lord I
pray
There'll be no sadness, no sorrow
No trouble, trouble I see
There will be peace in the valley for me

Well the bear will be gentle
And the wolves will be tame
And the lion shall lay down
By the lamb, oh yes
And the beasts from the wild
Shall be lit by a child And I'll be changed
Changed from this creature that I am, oh yes
There will be peace in the valley for me, some day
There will be peace in the valley for me, oh Lord I
pray
There'll be no sadness, no sorrow
Oh my Lord, no trouble, trouble I see
There will be peace in the valley for me, for me

Ach ja ik ben moe en zo afgemat
Maar ik moet alleen gaan
totdat de heer komt en roept
roept me weg, o ja
Wanneer de ochtend zo helder is
en de lamp helder brandt
en de nacht
de nacht is zo zwart als de zee, o ja
er zal vrede voor mij zijn in de vallei op een dag
vrede in de vallei, o Heer, ik bid
er zal geen verdriet zijn geen leed
geen problemen, problemen die ik zie
er zal vrede zijn in de vallei voor mij

De beer zal zachtaardig zijn
en de wolven zullen tam zijn
en de leeuw zal liggen
naast het lam o ja
en alle wilde dieren
zullen worden geleid door een kind
en ik zal veranderd zijn
veranderd van het schepsel dat ik ben, o ja
er zal vrede voor mij zijn in de vallei voor mij
vrede op een dag zo bid ik Heer
er zal geen verdriet zijn, geen leed
o mijn Heer geen problemen zal ik zien
er zal vrede zijn in de vallei voor mij

Tot slot

Een hartelijke groet van de kerkenraad,

Anneke van Mourik