

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 19 augustus 2022

Het bericht is nog vers, dus ik val maar gelijk met de deur in huis.

Wel en wee

Aan het begin van deze zomer kon ik blij melden dat Ludwine zich een stuk beter voelde. U hebt haar van de zomer dan ook vast wel weer gezien of gesproken. Helaas heeft de hernia opnieuw toegeslagen, en niet te zuinig. De pijn is heftig en Ludwine is opnieuw een traject ingegaan met zware medicatie en de medische molen.

We hopen heel erg dat de klachten snel wat minder zullen worden en dat er een adequate behandeling komt. Ludwine is op dit moment niet of minder aan het werk. Als u de komende weken een pastor nodig hebt, neemt u dan even contact op met Brechtje Dantuma of met mij?

Als opfleurfoto heb ik gekozen voor deze citroenvlinder, gefotografeerd door Attie Bak.



Avondmaalsdienst 28 augustus om 19.00 uur

Let op en noteer het vast op de kalender: de Avondmaalsdienst van **zondag 28 augustus** (dus NIET aanstaande zondag) wordt verplaatst naar **19.00 uur**. Oorspronkelijk zou Ludwine voorgaan op 28 augustus om 9.30 uur, maar omdat dat nu niet kan, hebben we gebruik gemaakt van het geweldige aanbod van Wim Andel om de dienst over te nemen. Alleen moet hij die ochtend ook al elders voorgaan (hij is tenslotte met emeritaat) en kan hij niet om 9.30 of 11.00 uur bij ons zijn. Dus we laten oude tijden herleven en komen om 19.00 bij elkaar!

Deur geverfd

Had u al gezien hoe mooi de deur van de kerk weer in de lak zit? Ik weet niet of dat het werk is van dezelfde kabouter als die van vorig jaar (die met pijp en zonder puntmuts, weet u wel) maar in elk geval de schilder veel dank!



Gevonden



Deze zonnebril met donkerrode rand is in de bank van de kerk blijven liggen. Hij ligt nu in de vensterbank in de hal, dus de eigenaar kan hem daar ophalen.

Kerk op vakantie

Tineke en Jan Clossen kwamen op hun vakantie in Noorwegen niet uitgefotografeerd, en dat kan ik goed begrijpen. Drie van de foto's plaats ik hieronder, met de toelichting van Tineke. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind de kerkjes adembenemend mooi in al hun eenvoud.



'Links en midden zie je de staafkerk van Borgund, gebouwd rond 1150. Staafkerken zijn volledig houten kerken, de staafkerk van Borgund is één van de oudste en authentiekste staafkerken van Noorwegen. Aan de buitenkant zijn Viking-invloeden te zien zoals de drakenkoppen die op de kerk staan. Ook het houtsnijwerk bij de deuren doet denken aan de tijd van de Vikingen. Je ruikt de teer waarmee de kerk is in gesmeerd. Een staafkerk heeft geen kerkklok, die is in de klokkentoren naast de kerk.

De rechterfoto is gemaakt in de 'nieuwe' kerk van Borgund. Het luikje dat je op de foto met het altaar ziet is een luikje waar de zieke mensen konden staan. Ze kwamen zo niet in de kerk maar konden wel de dienst volgen.'

Hé, zulke luikjes hebben wij toch ook in de kerk? Zouden die voor hetzelfde doel zijn?

Tineke en Jan, heel erg bedankt. Wie stuurt de volgende kerkfoto?

Spreukekalinder

Van Joke Jebbink kreeg ik voor de nieuwsbrief een stapeltje blaadjes uit de Fryske spreukekalinder. Het waren allemaal anekdotes die met de kerk te maken hebben. De komende tijd zal ik er af en toe een in de nieuwsbrief zetten. En Joke veel dank, ik ben erg blij met deze bijdrage (die ook voor volgend jaar al verzekerd is!).

Berop fan dûmny

Immen fan de folkstelling kaam by dûmny.
'Hokfoar berop ha jo?' frege de enkêteur. '
Ja, wat moat ik no sizze', sei dûmny.
'No skriuw mar op: Schaap met vijf poten op
glad ijs!'



Spreek van de week

Uit het spreukenboek een uitspraak van Johann Gottfried von Herder.

*Geluk is niet dat alles komt zoals wij het graag zouden nemen,
maar dat wij alles graag nemen zoals het komt.*

Avondgroet

Uit een van de Taizéliturgieën die Ineke Feenstra en Riny Visser rondsturen, heb ik dit mooie avondgebed gehaald. De foto met de gouden regen had ik eerder al gekregen van Attie Bak.



Avondgroet/Slotgebed

God, wij hebben veel te vragen.
Er zijn veel dingen waarnaar wij verlangen,
maar ook veel waar wij bezorgd over zijn.
Help ons om vrede te brengen en er voor elkaar te zijn.
Laat de mensen goed voor de aarde zorgen
zodat er voor iedereen genoeg voedsel is.
Samen zijn wij op reis naar uw stad.
Breng ons in het land dat U ons beloofd hebt.
En ga met ons mee onderweg, vandaag en alle dagen.
Amen.

Tot slot

Tot de volgende nieuwsbrief, met een groet van de kerkenraad.

Anneke van Mourik