

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 15 juli 2022



Een nieuwsbrief in opnieuw moeilijke tijden. De stikstofplannen van het kabinet brengen een schokeffect teweeg, wat je er ook inhoudelijk van vindt. Maar ze komen zó plotseling naar buiten en zijn zó ingrijpend voor de boeren en hun gezinnen en andere direct betrokkenen. En uiteindelijk ook voor ons allemaal, als consumenten van Nederlandse landbouwproducten.

Het lijkt er nu op dat ook de boeren in onze omgeving onder de zwaarste maatregelen vallen en dus fors moeten reduceren. Daarmee komt de schok nog dichterbij. We kennen immers degenen die het betreft en voelen ons bij hen betrokken. We zien de vlaggen hangen en we lezen de protestborden in het dorp.

Als kerk willen we proberen de boeregezinnen in Gaastmeer en directe omgeving een hart onder de riem te steken. Op **dinsdag 26 juli om 20.30 uur** beleggen we een avond speciaal voor hen. Het wordt een avond waarop iedereen zijn verhaal en ervaringen kan delen. Alle gezinnen krijgen een persoonlijke uitnodiging. De avond is ook bedoeld voor bijvoorbeeld medewerkers van een van de boerenbedrijven. Ludwine Andel is die avond gastvrouw.

Liever een persoonlijk gesprek met Ludwine? Dat kan natuurlijk ook. Voor de zekerheid nog even haar contactgegevens: ludwinevanhoeven@gmail.com of 06 41 83 33 19.

Wel en wee

Een poosje geleden meldde ik u dat Ludwine nog steeds erg veel last heeft van de rug en dat ze misschien geopereerd moet worden. Maar nu mag ik van haar melden dat het de laatste tijd steeds beter gaat met haar rug. Ze doet nog steeds heel voorzichtig aan met bewegen en tillen, maar de pijn is duidelijk afgenomen. We zijn er blij om.

Bij deze blijdschap past een foto van de prachtige bloementuin van Martha en Willem Gaillard die Attie op hun verzoek maakte (de foto). Loop eens langs op de Pôle, echt een lust voor het oog.



Spreek van de week

Deze uitspraak hebt u vast al wel eens gehoord, maar ik roep hem regelmatig te hulp, daarom nog maar eens ter bemoediging.

Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets

Koster gezocht



Wybe Leenstra heeft laten weten dat hij per 1 september stopt als koster van onze kerk. We gaan nog uitzoeken hoe lang hij koster is geweest – heel lang - en we zijn hem daar bijzonder erkentelijk voor. Natuurlijk besteden we later nog aandacht aan zijn afscheid, maar voor dit moment staan we voor de taak een opvolger voor hem te vinden. Daarom deze oproep: wie wil een van onze kosters worden?

Kosterschap is bij ons vrijwilligerswerk. De taak van de kosters is het mogelijk maken van de kerkdiensten: klokkluiden, alles klaarzetten voor de dienst, dat soort werkzaamheden. We hebben vier kosters, dus elke koster staat éénmaal in de maand ingeroosterd, met feestdagen iets vaker. En ruilen kan altijd.

Lijkt het u/jou iets? Neem dan even contact op met Harm Jelle Zeilstra of een van de andere leden van de kerkenraad of kosters. En denk niet dat het alleen iets voor heren is! Jantsje Jansen weet wel beter.

Zeilen op het Piel

De beheervereniging van de Pielhúskes organiseert op woensdag 20 juli optimistenwedstrijden op het Piel. Omdat laatst de jeugdclub van Oudegaastmeer onder begeleiding van Pielhúske-bewoners heeft gezeild, plaats ik deze oproep ook in de nieuwsbrief. Je mag toch aannemen dat de jeugd ook nu wil laten zien wat ze kan! Kom op 20 juli tussen 10.00 en 11.00 naar het veld achter de kerk, neem € 5 euro per persoon mee en de rest gaat vanzelf. Optimisten zijn beschikbaar, en er vaart een reddingsboot.

En o ja: er zijn ook wedstrijden voor vaders en moeders. De gedachte daarachter is dat dan de *kinderen* aanwijzingen kunnen schreeuwen vanaf de kant.

Optimistenwedstrijden

3^e Lustrum

Datum: woensdag 20 juli 2022



Plaats: Veldje achter de Kerk
Inschrijven: Vanaf 10.00 uur; eerste start om 11.00 uur
Inschrijfgeld: € 5,- p.p., schitterende prijzen.
Categorieën:
- Jeugd t/m 11 jaar
- Jeugd 12 t/m 16 jaar
- Moeders
- Vaders

NB: Optimisten aanwezig!

Gesponsord door: Beheervereniging HET PIEL

Nijhuzum



Vergeet niet in uw agenda te zetten dat we op zondag 31 juli kerken in Nijhuzum. We beginnen om 10.00 uur. De pont vaart die dag extra vroeg voor ons, dus dat kan geen excuus zijn. Als u uw eigen koffie meeneemt, is er vanaf 9.30 een koffiemomentje. Wij zorgen voor iets lekkers erbij.

Kerk op vakantie



Deze foto's zijn afkomstig van Klaas en Sara Brouwer. Ze zijn gemaakt in Orehek, Slovenië. Links een heel mooi wit kerkje, je voelt het buitenland. Dat doe je rechts ook, want daar staat een overzicht van de diensten en activiteiten, en wat je ook probeert, je kunt er niets van maken. Ik tenminste niet. Ik lees wel onderaan 'Ukraine'. Ook daar voelen dus mensen zich betrokken bij de slachtoffers van de oorlog, denk ik dan.

Nedelja, 3.7.2022 14. nedelja med letom Izseljenska nedelja ŠTIVAN ob 8.30; SLAVINA ob 10h; OREHEK ob 11.30 Slavina ob 15h – krstni obred	
ponedeljek, 4.7. Luk. 12	KOČE ob 19.30 + Kristina Abram, Koče
torek, 5.7. Ciril in Metod, slovanska apostola	SLAVINA ob 18h Pogrebna sveta maša + Stanislava Smrdel, Selce 52
prva sredo, 6.7. Marija Goreni, uoc.	ŠTIVAN ob 19.30 Ob 19h molitev za duhovne poklicne maša ob 19.30 + Srečko Šabec, Grabišče 3 – ob 8 Bianka Marce, Beže in blagoslov; Največ
Četrtek, 7.7. Dimitrij, sv.	SLAVINA ob 18h ++ Novak, Selce 43
petek, 8.7. Gregor Grassi, sv.	SELCE ob 19.30 + Stanislava Smrdel, Selce 52 – ob dnevu
sobota, 9.7. Hadrijan III., pp.	SLAVINA ob 19.30 + Vida Rovtar
nedelja, 10.7.2022 15. nedelja med letom Amalija, 220, Vikar	
ŠTIVAN ob 8.30 za žive in ++ zupljane	
SLAVINA ob 10h + Janko in ++ starše Dedek	
OREHEK ob 11.30 V zahvalo, Orehek 8 Šivan ob 15h – krstni obred	
Za kroniko: DRUŽENJE VAŠČANOV in novimi domačini UKRAJINE. V nedeljo, 12.6.2022, (ob 17h) se je dogodilo prirediteljsko srečanje na igrišču v Slavini in pred gasilskim domom. Kulturni program so popestrili otroci iz Kulturnega društva Borovnica z izriso, v ukrajinskih jeziku.	

Weer veel dank voor de inzending. In het Ringblad op de voorpagina staat de inzending van Ludwine en Wim Andel: een foto van onze eigen kerk! Inderdaad, ze hebben hun vakantie hier in de buurt gevierd. **Wie volgt??**

Nim de tijd

In de map van Tsjikke Leenstra vond ik dit gedicht, heel toepasselijk voor deze vakantietijd. De foto ernaast is ook al een vakantiefoto, gemaakt in Alf, Duitsland. Er staat een koninginnenpage op, gefotografeerd door Ekie Wendelaar Bonga. Heel bijzonder. En met dit gedicht zeg ik: tot de volgende keer! Anneke van Mourik

Nim de tijd

Nim de tijd om nei te tinken.
It is in boarne fan krêft.

Nim de tiid om te boartsje mei de bern.
It is it geheim om jong te bliuwen.

Nim de tiid om te lêzen.
It is in fontein fan wiisheid.

Nim de tiid om te bidden.
It is de grutste krêft op ierde.

Nim de tiid om leaf te hawwen.
It is de kaai ta de himel.

Nim de tiid om te laitsjen.
It is de muzyk fan de siele.

Nim de tiid om freonlik te wêzen.
It is in wei om lok te fielen.



Want dit, mear as wat dan ek oars,
makket it libben weardefol!

Oersetting út it Ingelsk troch Harmen Haringa