

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 1 juli 2022

### Overstapdienst



Even ter herinnering: zondag 3 juli om 19.00 uur bent u van harte welkom bij de overstapdienst voor kinderen in groep 8.

Het belooft een mooie viering te worden waarin ouders en kinderen een belangrijke rol zullen spelen. Ds. Edna Zwerver zal de dienst leiden en er is muziek van het jeugdorkest de Notenkrakers.

Plaats van handeling: it Leechhiem tegenover de kerk van Sânfurd. Kleedje of stoeltjes meenemen graag.

### Tsjerkepaad



Ook dit jaar doen wij weer mee met Tsjerkepaad. Tot en met 10 september is er op zaterdagmiddag tussen 13.30 en 17.00 een gastheer of -vrouw in de kerk aanwezig om bezoekers iets te vertellen over het kerkgebouw of over wat we zoal doen. Of soms gewoon om samen stil te zijn of te luisteren naar orgelspel van een van de bezoekers.

U zult de Tsjerkepaadvlag dus voorlopig weer iedere zaterdagmiddag zien wapperen. We hopen weer vele bezoekers te mogen verwelkomen.

### Slotmiddag jeugdclub

Het ziet er weer reuze aantrekkelijk uit, de slotactiviteit van de jeugdclub Gaastmeer. Op 10 juli om 16.00 uur verzamelen bij het lokaal om in je team 'challenges uit te voeren' onder de titel 'Crazy 44'. Klinkt spannend allemaal. Ter afsluiting samen eten in het lokaal.

En daarna is het wachten totdat het nieuwe seizoen weer begint.....



## 31 juli Nijhúzum



Zet het maar alvast in uw agenda: op zondag 31 juli houden we onze ochtendviering in Nijhúzum. Weer even terug naar de tijd dat Nijhúzum en De Gaastmar nog één gemeente waren en dat Gaastmeeders, inclusief dominee en kopergroep, op zondag met bootjes naar Nijhúzum gingen voor de dienst. We beginnen de dienst op 31 juli om 10.00 uur en daaraan voorafgaand kunt u uw koffie opdrinken bij of in de kerk. Welkom!

## Kerk op vakantie



U ziet hier twee foto's van de kerk in Monschau, een plaats aan de rand van het Eifelgebergte in Duitsland. Ineke Feenstra en Riny Visser waren daar in hun vakantie en stuurden deze foto's op. Heel bijzonder, zo met een brug als toegangsweg tot de kerk. Kun je van alles bij bedenken. Rechts naast de kerk staat een café. En het interieur is ook zeer de moeite waard, vind ik.



Dank voor deze inzending, en wie volgt??

## Spreek van de week

Vorige week hield de Rozenkruisers Orde A.M.O.R.C. een meditatie voor vrede in het kerkje van Sânfurd. Indrukwekkend vond ik het. Het ging over vrede in de wereld, vanaf in oorlogsgebieden maar ook dichtbij in je eigen kring. Een van de onderdelen was een reeks uitspraken over de manier waarop je zelf aan vrede kunt werken. De uitspraken begonnen steeds met: 'Ik werk aan vrede als ik....'. Na elke uitspraak was er even stilte om de betekenis goed tot je door te laten dringen. Uit de reeks uitspraken heb ik er één gekozen als spreek van de week.

*Ik werk aan vrede als ik  
me verheug in de vreugde van anderen  
en bid voor hun welzijn*

Oprecht blij zijn voor een ander, wat een heerlijke manier om aan vrede te werken!

## **U stond gewoon vóór me**

In het liedboek staat na lied 834 een prachtige korte tekst van kerkvader Augustinus. Deze bisschop en filosoof leefde van 354 tot 430, en het is bijna niet te geloven dat zijn teksten nog steeds zo actueel zijn. Kijkt u maar. De begeleidende foto van een (Zweedse) katoenplant, gemaakt door Attie Bak tijdens haar vakantie, past heel goed. Zoek naar het mooie op de plaats waar je bent, en je zult zien: het is altijd dichtbij.

Op de plaats waar ik was,  
wanneer zocht ik U daar?  
En U stond gewon vóór me!  
Maar ik was ook van mijzelf weggelopen  
en kon mijzelf niet meer vinden,  
laat staan U.

Aurelius Augustinus

