

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 6 mei 2022

Blomkemerck 7 mei



protestantske gemeente de gaastmar

blomkemerck
квітковий ринок | bloemenmarkt

zaterdag 7 mei 2022
10:00-13:00 oere

in of by It Lokaal
verkoop fan planten & stekjes
Koffie, koekjes & bûten
verkoop mei moede pryskes
Gauk, 'Voedselbank' Snits,
natuerlike is en koffielimonoade
en net lekkers
organisaasje: diaconie

sneon
tiid
plak
yn of by It Lokaal
Wat?

7 maaie 2022
10:00-13:00 oere
ferkeap planten & stekjes
foar binnen & bûten

lotterij
doel
fansels
&
diakony

mei moaie pryskes
'Voedselbank' Snits
is der koffielimo
wat lekkers
pkn de gaastmar

De nieuwsbrief is vandaag een paar uurtjes eerder dan anders, zodat u nog net tijd hebt om uw agenda voor morgen om te gooien en naar de blomkemerck te komen, mocht u die vergeten zijn. De voorbereidingsgroep is al bijzonder actief geweest en we verheugen ons dan ook op een gezellige ochtend.

De opbrengst is zoals u weet voor de voedselbank Sneek – Wymbritseradiel. Ik hoorde vandaag dat het aantal cliënten daar fors toeneemt, dus het geld dat u besteedt aan bloemen, koffie, lootjes enz. is meer dan welkom!

Dodenherdenking 4 mei

In de Praatmar zal er ongetwijfeld meer over staan, maar ik wil toch ook in deze nieuwsbrief aandacht besteden aan de Dodenherdenking. Dat doe ik met het schitterende bloemstuk dat Tjerie en Tryntsje hebben gemaakt en dat onder de plaquette op de muur van de kerk is geplaatst. U ziet rode, witte en blauwe bloemen. Wat mij betreft staat het bloemstuk symbool voor de herdenking van die avond: het wit voor de doden overheerst, en je denkt aan al die mensen die de ergste verschrikkingen hebben meegemaakt of nog meemaken. Tegelijkertijd zie je het rood-wit-blauw van de vrijheid. Dan weet je, en nu haal ik de woorden aan van onze Oekraïense voorganger met Pasen: onze inspanningen zijn niet tevergeefs geweest. Niet tevergeefs.



Jeugdclub Oudega/Gaastmeer 30 april

Afgelopen zaterdag heeft de jeugdclub Oudega/Gaastmeer (groep 6, 7 en 8) genoten van een zeilmiddag op het Piel. Een aanbod van de Pielhúskes. Op de linker foto ziet u hoe onze administrateur Jan van Muiswinkel met behulp van een heus schoolbord de geheimen van windrichting, overstag gaan en gijpen onthult. Op de rechter foto ziet u hoe snel de jeugd kan leren. Het ziet er toch al heel professioneel uit, vindt u niet? Dank aan de bewoners van de Pielhúskes voor het beschikbaar stellen van de optimisten en dank aan de beide instructeurs! En aan de leiding van de jeugdclub natuurlijk. Het was echt een topmiddag.

Verder verklap ik alvast dat de Gaastmeerder jeugdclub voor jongeren uit klas 1, 2 en 3 ook alweer een activiteit op het programma heeft staan. U hoort er meer over, maar de datum is 22 mei!



Nogmaals: de kerk geeft energie



Vorige week liet ik deze foto zien, gemaakt door Ton en Marianne Zoetmulder. Een kerk die tevens dienst doet als windmolen, zo te zien. U mocht raden welke kerk dit was. Johanna van Netten stuurde onmiddellijk het juiste antwoord op: de kerk van Parregea! Ik zou zeggen: maar eens even op werkbezoek daar.

Spreek van de week

De spreek van de week werd dit keer toegestuurd door Riny Visser. De wijsheid ligt toch echt gewoon op straat c.q. zit aan een hek. Zomaar een tegeltjeswijsheid in het weiland, en wat voor een.

'De wereld verandert door jouw voorbeeld, niet door jouw mening'.



Daar ruist langs de wolken

In de map van Tsjikke Leenstra vond ik deze Friese vertaling van het bekende lied 'Daar ruist langs de wolken' (ik heb de neiging om 'Daar ruischt' te schrijven, want zo herinner ik het mij).

Ik combineer het lied met een foto van Attie Bak waarop heel goed te zien is wat de Nederlandse tekst in regel 3 en 4 zegt: '... die hemel en aarde verenigt tezaam'.



Dêr stiet yn 'e wolken

Dêr stiet yn 'e wolken in namme fan goud,
in namme fan leafde, sa sêft en fertroud.
Gjin namme is better foar it sûndige hert.
Hy hielet de wûnen en treastet yn smert.
Jezus, Jezus, heech stiet Jo krús.
Jo drage ús sûnden, Jo bringe ús thus.

Ek hjoed klinkt dy namme noch dúdlik en klear.
Hy rûst troch de wolken noch lykas alear.
Hy wiist ús de wegen, ferdriuwt alle skaad,
jout ljocht oan ús eagen en sinne op ús paad.
Jezus, Jezus, heech stiet Jo krús.
Jo drage ús sûnden, Jo bringe ús thus.

Tot slot

Misschien tot ziens morgen bij de blomkemerik en anders tot de volgende nieuwsbrief! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik.