

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 29 april 2022

Hoe kunnen we deze nieuwsbrief nu beter beginnen dan met een foto van onze kersverse gedecoreerden Yme en Jantsje Jansen? Burgemeester Jannewietske de Vries speldde beiden de koninklijke onderscheiding op, en dat deed ze in het lokaal van de kerk. Heel toepasselijk natuurlijk, want bij de renovatie van het lokaal hebben Yme en Jantsje een grote rol gespeeld. Na de uitreiking waren er toespraken en heel veel bloemen. In de eerstvolgende Praatmar komt er een uitgebreidere reportage, dus ik houd het hierbij, maar het was fantastisch. En als u zich nu afvraagt wat die man met die gitaar daar nu bij doet, ga dan even naar www.pkn-gaastmeer.nl en klik op de foto.



Oekraïense Paasdienst en Oekraïense dienst aanstaande zondag



Deze foto is gemaakt op zondag 24 april, een week na 'ons' Pasen dus. Op die dag is het Pasen in Oekraïne. Onze Oekraïense dorpsgenoten organiseerden een Paasdienst in het lokaal ook voor de Oekraïners die verblijven in Heeg en Oudega. De inwoners van Gaastmeer waren ook uitgenodigd. Het lokaal zat vol! Op het scherm ziet u een beeld van een Oekraïense Paaswens: Jezus is opgestaan, het licht heeft het duister overwonnen.

Dat perspectief geeft steun en troost.

Ook **aanstaande zondag om 17.00 uur** bent u van harte uitgenodigd om een Oekraïense dienst bij te wonen.

Symposium 21 mei

Op zaterdag 21 mei van 9.30 (inloop) – 14.30 organiseert de PKN in de Sint-Gertrudiskerk in Workum een symposium over zaken waar speciaal kleine kerkgemeenten mee te maken hebben. Lijkt het u interessant om deel te nemen, meldt u zich dan uiterlijk 7 mei even bij mij, dan geef ik dat door.

Mielridders eten pilav



De mielridders (zo heet de eetclub) zijn afgelopen maandag alweer voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar geweest. Het kookteam van dienst bestond dit keer uit de diakenen Gerlof en Klaas, en ze koken pilav, zoals u kunt zien.

Ik was er niet bij toen het werd opgediend, maar ik kan u verzekeren dat het heerlijk rook.

Volgend seizoen maar eens zien wie dit gaat overtreffen.

Blomkemer

U heeft hem in de bus gehad, de drietalige flyer. Aanstaande zaterdag is het zo ver: de blomkemer van 10 – 13 uur bij het lokaal. Vergeet u het niet? Neem uw stekjes mee om te verkopen.

De opbrengst gaat naar de voedselbank Sneek – Wymbritseradiel. Behalve voedsel zijn ook giften in euro's daar van harte welkom. Al was het alleen maar om de diepvriezers te kunnen laten draaien, nu de energiekosten zo hoog zijn.

Fonds opvang Oekraïense vluchtelingen in Gaastmeer

Wat is er een geld binnengekomen voor de opvang van de vluchtelingen in Gaastmeer! Op dit moment circa € 25.000, niet te geloven toch? Daaronder een subsidie van € 5.000 van Stichting 1913 voor de zwemlessen van de kinderen. Allemaal afkomstig van inwoners van Gaastmeer of van onze vaste gasten en hun netwerk. Maar ook van mensen die toevallig in Gaastmeer waren en de poster zagen, of op de website keken, of de nieuwsbrief lazen.

Er is ook nog steeds veel geld nodig, vooral omdat de leefgeldregeling van de overheid nog niet echt operationeel is in de 'particuliere opvang' zoals dat heet. Er zijn veel bureaucratische hobbels te nemen. We zijn dus heel blij met de financiële buffer die we nu hebben kunnen vormen; daar houden we het wel even mee vol.

Voor dit moment voeren we daarom even geen actieve inzamelingscampagne. Maar zodra het nodig is, starten we die weer op, in het vertrouwen dat u er dan ook nog bent.

De kerk geeft energie

Dat de kerk energie geeft, weten we. Maar dat je het ook zó letterlijk moet nemen? Deze foto werd toegestuurd door Marianne Zoetmulder. U ziet dat de wieken van de windmolen gemonteerd lijken te zijn bovenop de kerktoeren. 'Ik hoop dat-ie geaard is' schreef Marianne erbij. Maar ik vind het een handig idee. Je hoeft geen mast te bouwen en je wekt genoeg energie op om de kerk te verwarmen. Wel even de wieken stilzetten als je een dienst houdt, anders hoor je de preek niet. Welke kerk het is? Dat mag u raden.



Lezing smokkelbern 3 mei



Ds. Cor Nijkamp uit IJlst vroeg ons om bekendheid te geven aan de lezing die Fred van Vliet geeft op dinsdag 3 mei in de doopsgezinde kerk van Bolsward. Fred is een van de smokkelbern die via de crèche van de Amsterdamse Schouwburg naar Friesland is gebracht in de Tweede Wereldoorlog.

De lezing begint om 19.30 uur en het adres van de kerk is Skilwyk 29.

Pelgrimsgebed

Ik eindig met een hartelijke groet namens de kerkenraad, en met een paar strofen uit een Pelgrimsgebed dat in de map van Tsjikke Leenstra staat. Op de foto (van Attie Bak) een prachtige Ijippeblom.

Refrein: Elke pelgrim fynt syn thús wer
Elke swalker krijt in plak
Ik ferdwaal faak alle dagen
Sykjend nei Jo ûnderdak.

Heit, Jo witte alles fan my
Oer wat is sis en soms ferswij.
Myn grutte wurden, myn fertriet
Myn hâldfêst oan wat fergiet.

Myn wollen en dan dochs net dwaan
Myn moai ferhaal, mar net ferjaan
Al wit ik sels net wêr't ik stean
Jo witte wêr't ik hinne gean...

