

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 25 maart 2022



Het blijft zo'n onbegrijpelijke tegenstelling: de schitterende en stille natuur om ons heen (Attie Bak maakte deze foto) en het oorlogsgeweld in Oekraïne. Wat moet het voor onze Oekraïense gasten onwerkelijk zijn. En onrechtvaardig misschien wel.

Inmiddels heeft ieder van u al wel eens Oekraïense dorpsgenoten gedag gezegd of meer. 36 vluchtelingen hebben we onder onze hoede...

Omdat er binnenkort een aparte nieuwsbrief over de vluchtelingenopvang in Gaastmeer bij iedereen in het dorp wordt bezorgd, houd ik het in deze nieuwsbrief kort. Maar wel spreek ik graag onze enorme waardering uit voor iedereen die zich inzet voor de opvang. Want het is echt ongelooflijk. Of het nu gaat om schoonmaken, regelen van spullen of van onderwijs, vervoer, technische klusjes, gesprekken, ondersteuning, contact met de gemeente, administratie of het storten van een financiële bijdrage, we doen het. Soms is het zwaar, want er moet zoveel gebeuren, en natuurlijk is er ook veel leed en boosheid bij de vluchtelingen.

Laten we vooral om elkaar blijven denken. En Ludwine is beschikbaar voor gesprekken.

Dan nog even over de financiën. Er is maar liefst ruim **€ 14.000** ingezameld, en er komen nog dagelijks giften binnen! Inmiddels zijn ook de eerste rekeningen betaald. Het geld wordt gebruikt voor de dagelijkse boodschappen, tot het moment waarop er een leefgeldregeling van kracht is. Het gaat op dit moment vooral om voeding, luiers, verzorgings- en schoonmaakproducten. Veel van de spullen die nodig zijn (fietsen, zwemvesten, laarzen, speelgoed) worden door mensen uit het dorp beschikbaar gesteld of door bedrijven gesponsord.

### Vieringen

Dit is een Oekraïens-orthodoxe kerk met klooster in Kiev. Als hij er nog staat.

Wat een verschil met ons dorpskerkje. Toch hebben we er al een paar maal Oekraïense gasten mogen verwelkomen. Met behulp van vertalingen proberen we hen iets te laten meebelevan van wat er wordt gezegd.

Dat zal ook aanstaande zondag zo zijn. De dienst begint om 9.30 uur, maar denkt u om de zomertijd?



Woensdag 30 maart wordt de 40-dagenvesper in Gaastmeer gehouden. U kunt om 18.30 uur in het lokaal meedoen aan een sobere maaltijd die wordt verzorgd door vrijwilligers uit Oudega en misschien ook door Oekraïense dorpsgenoten. Om 19.00 begint de (korte) viering, voorbereid door Barbera Kersbergen en Ludwine. Iedereen van harte uitgenodigd, ook als u niet zo'n kerkganger bent!

## Wel en wee

Wiebs Leenstra is deze week onverwacht opgenomen in het ziekenhuis met klachten waar hij al vaker mee te kampen heeft gehad. Dit keer was het extra zwaar, omdat hij geïsoleerd moet worden gepleegd. Dit omdat hij nog maar heel kort geleden is hersteld van corona. Maar.... als alles goed gaat, mag hij zaterdag weer naar huis. Daar hopen we natuurlijk heel erg op. Verdere beterschap gewenst en sterkte, Wiebs en Tsjikke!

Deze mooie foto van narcissen met een prachtige lucht zet ik er ter opmontering bij. Ook bedoeld voor de (helaas vele) dorpsgenoten die op dit moment corona hebben of nog bezig zijn ervan te herstellen.



## Spreek van de week

In het spreukenboek vond ik een spreuk die beslist NIET op ons van toepassing is, als ik zie hoe wij bezig zijn met de hulp aan onze Oekraïense gasten. De spreuk is van Jacques Tati.

*Wie zich te groot voelt om kleine taken te verrichten, is te klein om met grote taken te worden belast*

## Ontferming

Ik eindig met een bekend zegenlied uit de map van Tsjikke. In al zijn eenvoud zó aansprekend. De foto ernaast is van Riny Visser, gemaakt aan het Brekkenpaad. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor.

### Lied 413:3

Heer, ontferm u over ons,  
Open Uwe Vaderarmen.  
Stort Uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan,  
laat ons niet verloren gaan.



## Tot slot

Graag tot de volgende nieuwsbrief. Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik