

## Nieuwsbrief Protestantse Gemeente De Gaastmar 18 maart 2022

Wat is er ongelooflijk veel gebeurd in de afgelopen week. Wist u dat er inmiddels 23 Oekraïense vluchtelingen in Gaastmeer verblijven? Binnenkort gaat één gezin overigens weer verhuizen. Diepe bewondering voor iedereen die zich inspant om woonruimtes in te richten, soep te koken, mensen wegwijs te maken, met de gemeente te overleggen en nog veel meer.



**Protestantse gemeente De Gaastmeer**  
Coördinatiegroep vluchtelingen Oekraïne in Gaastmeer

### Vluchtelingen uit Oekraïne in Gaastmeer

**Help! U mee om de eerste levensbehoeften van vluchtelingen in Gaastmeer te bekostigen?**

**Doelstellingen:**  
De meeste van u weten wel dat er inmiddels al veertien vluchtelingen in Gaastmeer zijn. Vrij zijn er anderszins mogelijk komen er nog meer mensen. Het gaat om mensen uit het oost- en zuid-oost van de Oekraïne die naar Nederland zijn gekomen.

**Een van de dingen waar we mee geconfronteerd worden, is het feit dat de vluchtelingen nog geen woning of verblijfplaats hebben. De gemeente is daar niet meer in staat, we hebben ook contact met de gemeente maar het is er niet mogelijk.**

**In de komende maanden de Oekraïense vluchtelingen met een eigen woning, en moeten komen op de markt in Gaastmeer.**

**Maakt u zich zorgen dat vluchtelingen betaald door de overheid, moet dat dan vanzelfsprekend?**

**Daarom vragen we u om geld.**

**Zullen we in deze moeilijke tijden onze verantwoordelijkheid nemen?**

**U kunt erop rekenen dat elke cent met maximaal bereikt komt bij het doel waarvoor het gaat.**

**In overleg met de coördinatiegroep in Gaastmeer (Barbara Bergen van de Pijpercamping en anderen, is de bestemming van de diaconie openbaar) de eerste rekening voor geld. We vragen dan ook dat het geld rechtstreeks wordt toegezonden aan de coördinatiegroep van de Oekraïense vluchtelingen in Gaastmeer.**

**We weten dat veel mensen graag willen doneren, maar u weet nu waar het geld heen gaat!**

**NL50 RABO 0326 122 370**  
**t.n.v. Diaconie Prot. Gem. De Gaastmar**  
**o.v.v. Vluchtelingen in Gaastmeer**

Verzend met de naam van de rekening van de diaconie wordt restitueerd voor andere giften gebruikt.

Giften aan de diaconie zijn aftrekbaar voor de belasting.

Geld u lever contant? Dan kunt u uw gift wijzen de bank van de hand van de bank aan de bank (rekeningnummer voor overboort) (Pijpercamping).

Elk voorstel dank, Coördinatiegroep & par. Gaastmeer.

Huis en haard verlaten is niet makkelijk, dat doet je niet gemak. Een vluchteling in die rug kan dan van grote betekenis zijn en is voor ons een kleine moeite. Gevoelen er zijn voor mensen.

En natuurlijk ook veel dank aan iedereen die de oproep op mail of de flyer ter harte heeft genomen en geld heeft gestort voor de vluchtelingen in Gaastmeer. Ik kan u melden dat er tot op heden maar liefst € 8.000 binnen is gekomen. We kunnen dat heel goed gebruiken want er is zóveel nodig. Had u de oproep gemist maar wilt u wel graag iets geven? Dan komt hier nog een keer het bankrekeningnummer: NL50 RABO 0326 122 370 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. De Gaastmar o.v.v. Vluchtelingen in Gaastmeer. Vermeld u dat laatste er wel even bij, want de rekening wordt natuurlijk voor meer projecten gebruikt.

Vanuit de kerk hebben we met een aantal vluchtelingen al contact kunnen leggen. Eén van hen woonde afgelopen zondag al de kerkdienst bij. Zo indrukwekkend, toen ze naar voren kwam om een gebed uit te spreken.

We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen hier de allerbeste opvang krijgen en laten we bidden voor hun echtgenoten, vaders, zonen en broers die zijn achtergebleven om hun land te verdedigen.

### Dona nobis pacem

Op de Vismarkt in Groningen was een steunbetuiging aan Oekraïne aan de gang, toen er een blaasgroep het Oekraïense volkslied begon te spelen. Daarna zongen tientallen mensen het Dona nobis pacem. <https://youtu.be/1aM2pfON6i0>

### Wel en wee

We smolten twee jaar geleden al bij de foto van (nu) grote broer Hidde, maar zijn zusje is minstens even vertederend. Dit is Lieke Kinke Hietkamp, dochtertje van Adrie Osinga en Riens Hietkamp van De Pôle. Ze is op 14 maart geboren.

Ook jij van harte welkom in ons dorp kleine Lieke! Dat je maar in liefde en veiligheid op mag groeien.





Nog meer wel en wee. Het mocht in de nieuwsbrief. Wim Andel heeft deze week in het MCL een fikse operatie ondergaan. Hij is gelukkig inmiddels wel weer thuis, maar het herstel zal nog wel even duren. Wim, we wensen je geduld toe en we hopen dat de operatie het gewenste resultaat zal hebben. Attie Bak fotografeerde de bûtergieltsjes hiernaast. Ik vind het altijd van die krachtige bloempjes, vandaar dat ik deze foto wel toepasselijk vond. Sterkte Wim en Ludwine!

## Vespers

Aanstaande woensdag is de eerste van de drie vespers die deze 40-dagentijd worden georganiseerd door vrijwilligers. U bent om 18.30 welkom in It Beaken voor een sobere maaltijd en om 19.00 uur in de Ankertsjerke in Oudega voor de viering. De week daarop in Gaastmeer.

## Club 2021 – 2022 groep 7 & 8

|                  |  |
|------------------|--|
| Niet<br>vergeten | <p><b>Zaterdag 26 maart om 14:30 uur in "It Beaken":</b> Een buiten activiteit! Kom op de fiets naar It Beaken. Bij slecht weer is er een alternatief.</p> |
|------------------|--|

## Moldavië en Oekraïne

Wist u dat Moldavië, een van de armste landen van Europa, per hoofd van de bevolking de meeste Oekraïense vluchtelingen opvangt? Ouderen en andere kwetsbare mensen leden in Moldavië al honger, en nu moeten er nog tienduizenden extra monden worden gevoed.

We hadden deze 40-dagentijd als spaardoel gekozen voor een project van de hulporganisatie Mensenkinderen om armen in Moldavië te helpen, en u begrijpt dat dat nu meer nodig is dan ooit. Dus vergeet niet uw spaardoosje te vullen en met Pasen weer in te leveren.



## Tot slot

Ik weet het, deze week geen spreek van de week, geen gedicht en geen verhaal over het liturgisch bloemstuk. Lukte even niet met de tijd. Maar... volgende week is er weer een nieuwsbrief.

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik

PS. De dame die het boekje over ds. Jelke Bruinsma heeft gekregen, heeft laten weten dat ze het een geweldige verrassing vond, waarvoor ze de gulle gevers hartelijk dankt!