

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 7 januari 2022

Warme kerk

Eerst maar even met de deur in huis vallen: aanstaande zondag 9 januari is er nog geen kerkdienst. Zondag 16 januari ook niet. Hoe het de zondagen daarna is, durven we nog niet te voorspellen...

Gelukkig lijkt de warme kerkinloop op zondagochtend aan te slaan. Nu is het wel zo dat de foto's inmiddels weg zijn en ook de prachtige kerstversiering is opgeruimd, maar de gastvrouwen zijn er wel en de koffie ook. Dus zondags tussen 11 en 12 kunt u een warme kerk inlopen. Welkom!!



Terugblik oudejaarsavond



Ook op oudejaarsavond wisten heel wat mensen de weg naar de kerk te vinden. Al was het maar om het verhaal van het harlekijntje te horen. Bijna iedereen kende het wel, het poppetje dat heftig heen en weer schudt als je er tegenaan tikt, maar dat altijd weer overeind komt en zijn balans terugvindt. Dat komt omdat hij een stevige basis heeft (er zit lood of zoiets onderin). Een tuimelaar, hoorde ik. Hiernaast ziet u het exemplaar dat op oudejaarsavond ook in de kerk stond. Barbera Kersbergen van de Lytse Gaastmar had het meegenomen. Waarom?

2021 was een heftig jaar, waarin velen van ons een tik hebben gekregen. Is het ons altijd gelukt om weer overeind te komen? Is ons geloof de stevige basis daarvoor, of ligt dat niet zo eenvoudig? Wat willen we van God vragen om in 2022 ons evenwicht beter te kunnen bewaren?

Zulke gedachten gaan er door je heen als je stilstaat bij het harlekijntje. En daarom vonden we het een mooi symbool voor de warme kerk op oudejaarsavond!

Foto's

De foto-expositie in de kerk was een groot succes was. Inmiddels hebt u natuurlijk in De Praatmar de juiste oplossing gelezen. En dan hebt u ook gelezen dat de familie Iedema winnaar is, met 30 van de 40 goed! Heel knap.

Bij gebrek aan echte dorpsgenoten heeft Ludwine deze week de foto's maar in de kerkbanken gezet. Niet coronaproof zie ik.



Ludwine vakantie

Ludwine gaat proberen vakantie te nemen (ze is daar niet zo goed in) van vrijdag 14 tot en met maandag 18 januari. Wilt u in die periode een beroep doen op een pastor, neemt u dan even contact op met Brechtje Dantuma of met mij.

Wel



De wens op dit kaartje, gevonden in de map van Tsjikke Leenstra, is deze week natuurlijk bedoeld voor Haye en Lonny Dijkstra van de Langstrjitte. Zij waren afgelopen maandag 60 jaar getrouwd! Wat een feestelijke en bijzondere gebeurtenis. Alsnog van harte gefeliciteerd met dit diamanten huwelijk en we hopen dat er nog een mooie periode bijkomt.

En wee



U hebt ons misschien zien rijden de afgelopen tijd: ik aan het stuur van onze auto en Cees languit op de rug liggend ernaast. Het heeft ons al heel wat verbaasde blikken opgeleverd, dus een verklaring is wel op haar plaats.

Na een longontsteking eerder in december kreeg Cees rond de kerst opeens zeer heftige pijn in een heup en knie. Zelfs de zwaarste pijnstillers helpen maar nauwelijks. Zitten lukt niet, lopen eigenlijk ook niet. Het leek een aanval van reuma maar dat is het waarschijnlijk toch niet. Vanmiddag werd de pijn zo heftig dat hij is opgenomen in het MCL. Daar krijgt hij verdere pijnstilling en proberen ze erachter te komen wat er nu precies aan de hand is.

De geweldige kaart links vonden wij in de bus en ik draag hem graag mede op aan alle dorpsgenoten die een beterschapswens kunnen gebruiken!

Spreek van de week

Deze zag ik in het Antonius ziekenhuis op de muur hangen. Goed hè?

Wees dankbaar voor de kleine dingen, op een dag zul je beseffen dat het de grote dingen zijn

Ik geloof

Riny Visser stuurde een filmpje van het lied 'Ik geloof', geschreven door de Nederlandse cabaretier, kunstschilder en tekst- en liedschrijver Jeroen van Merwijk. Collega-cabaretiers zoals Paul van Vliet, Herman Finkers en Erik van Muiswinkel hebben in coronatijd het lied nog eens voor hem gezongen, toen hij al ernstig ziek was; inmiddels is hij overleden. Maar de tekst kan nog steeds enorm inspireren. 'Ik geloof in tegen bierkaaïen vechten' is de eerste regel, en daar gaat het lied ook over. Tegen de klippen op blijven geloven in het kleine, het weerloze, maar ook in de man of vrouw die de strijd aanbindt.



Het refrein gaat als volgt:

'En met het risico dat ik voor gek wordt versleten
Geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed.
Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in
Blijf ik geloven, omdat dat wel moet.'

De volledige tekst vindt u op <https://muzikum.eu/nl/jeroen-van-merwijk/ik-geloof-songtekst>
Het is me niet gelukt om de versie die wordt gezongen door de collega-cabaretiers op internet te vinden, maar er staan wel andere versies. Bijvoorbeeld deze: [Ik geloof - Jeroen van Merwijk - Bing video](#)

Regenboog



Een regenboog boven de Lytse Gaastmar, en wat voor een! De foto is gisteren gemaakt door Attie Bak. Ik sluit de nieuwsbrief graag af met dit teken van hoop. Hoop op een mooi en goed 2022, met het risico dat we voor gek worden versleten...

Tot slot

Volgende week waarschijnlijk geen nieuwsbrief, wel een Ringblad.
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik