

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 10 december 2021

Een korte nieuwsbrief dit keer, maar niet onbelangrijk, want u leest hieronder meer over onze kerstactiviteit. Stuur uw inzending uiterlijk 19 december op!

### Geboorteverhalen: doet u mee?



Kerst: het feest van de geboorte van Jezus. Naast alle bekende Bijbelverhalen en beelden over de geboorte van Jezus, gaan we deze kerst ook op zoek naar beelden van uw vroegste jeugd. We willen onderweg naar kerst in de Pieltsjerke graag een kleine expositie houden van (vertederende) baby- of jeugdfoto's van jonge en oudere Gaastmeeders. Zo proberen we een beeld te krijgen van onze 'geboorteverhalen'.

Het verrassende element is dat wij de foto's vergroten tot A-4 formaat en er *geen* naam bij publiceren. Aan iedereen dan de uitnodiging om de foto's eens te bekijken in de Pieltsjerke. U kunt rond de kerst genieten van de kerk in kerstsfeer en ondertussen eens raden wie u allemaal op de foto's ziet. De kerk is immers altijd open! Loop gewoon eens binnen: van harte welkom! Dat geldt natuurlijk ook voor de kerstviering op 25 december: 09:30 uur. De foto's hangen er vanaf kerstavond 24 december.

Hoe? **Maak met uw smartphone een foto van een van uw baby- of jeugdfoto's.** U kunt uw foto via mail of WhatsApp in voldoende formaat (minimaal 1 of 2 mb, liefst meer) sturen naar Willem Wendelaar Bonga, 06 51 66 70 34 of [willemwendelaarbonga@gmail.com](mailto:willemwendelaarbonga@gmail.com) Zorg er voor dat uw mailprogramma niet automatisch de foto verkleint! **Graag sturen voor zondag 19 december.**

Lukt u dit niet, dan zijn er mensen bereid om u te helpen. Zij komen dan graag, op afspraak, even bij u langs. Hebt u hulp nodig: bel Willem (tel. 0515 - 469448) of loop even langs.



Na afloop van deze expositie zorgen we ervoor dat u uw (vergrote) foto weer terug krijgt. Misschien met uw toestemming een publicatie in De Praatmar?

### Foto

Over foto's gesproken: ik had nog een mooie in voorraad, gemaakt door Riny Visser. het is een gezicht op Sânfurd vanaf Dorus Mooltsje.

De foto past heel goed bij deze tijd van verstillings en voorbereiding op het wonder van kerst.

We denken ook aan degenen die de komende tijd (weer) behandelingen moeten ondergaan of degenen die (weer) te maken kregen met het coronavirus. Alle goeds toegewenst.



## Recordopbrengst zendingsenvelopjes

Vorige maand hebben velen van u weer meegedaan aan de zendingscollecte via de envelopjes die u in huis krijgt. De opbrengst was deze keer maar liefst € 326,30. Een recordbedrag! Heel hartelijk dank aan alle gevers. Uw gift komt goed terecht. Met behulp van het wereldwijde netwerk van kerken wordt bewaakt dat het geld ook echt ten goede komt aan de projecten waarvoor het is ingezameld.

## Kerkanekdote

U hebt vast ook wel een kerkanekdote, maar dan moet u die ook wel even opsturen! De nu volgende is van Ludwine. Je ziet het voor je.

Het volgende speelde zich af in de kerk van Folsgare. Daar werd (ik denk wordt) nog altijd gecollecteerd met een collectezak aan een lange stok (zou ook wel wat zijn in deze tijden trouwens). Dat het een hele kunst is om dit werkje veilig en vlot uit te voeren, bleek toen een diaken het (kale) hoofd raakte van onze plaatselijke bakker. Het was bijna hoorbaar. Ze bedacht zich geen moment en gaf hem een kus boven op zijn bol. Iedereen die het had gezien moest natuurlijk lachen, maar de rest van de aanwezigen had geen idee wat er was gebeurd.

## Spreek van de week

Uit het spreukenboek.

*Wil je voldoening voor even? Neem dan wraak  
Wil je voldoening voor altijd? Vergeef dan!*

## Over de muur springen

Uit de map van Tsjikke Leenstra dit keer een gedicht gebaseerd op enkele psalmen. Op de foto ernaast ziet u de hortensia's voor ons huis in de late herfst, maar dan wel gefotografeerd door Attie Bak.

Soms sta ik voor een muur  
van zorgen en bezwaren  
en van verdriet en pijn  
mij daarop blind te staren.  
Gods weg gaat door de zee,  
die is niet na te speuren;  
waar ik niets van begrijp  
en waar ik om blijf treuren.

Maar als ik door 't geloof  
er overheen mag springen  
zie ik niet meer die muur  
maar wel Uw zegeningen.  
Dan zie ik dat Uw weg  
volmaakt is en vol zegen.  
Dan straalt Uw liefde mij  
in alle dagen tegen.



**Tot slot:** tot de volgende nieuwsbrief, met een groet namens de kerkenraad! Anneke van Mourik