

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 26 november 2021

Alweer een persconferentie achter de rug. Wat een leed weer voor veel mensen. En wat wordt ons geduld op de proef gesteld.

Je zou bijna vergeten dat we tegelijkertijd de adventstijd ingaan: de tijd waarin we wachten op het wonder van kerst. Ook ons geloof wordt op de proef gesteld. Gelukkig kunnen we veel voor elkaar betekenen en dat geeft de ander maar ook onszelf warmte.



Tjerie en Tryntsje zorgen ook deze adventsperiode weer voor een liturgische bloemstuk in de kerk. Loop eens binnen om te kijken!

De appel die u vooraan ziet liggen, is veilig verpakt in wol. In deze periode is Jezus nog veilig. De verschrikkingen beginnen pas als hij geboren is. Maar op de achtergrond ziet u het eerste zonlicht ook al, met dunne voorzichtige stralen. Ik hoor hieruit de oproep om voor elkaar zo'n straaltje zonlicht te zijn, ook al is het misschien dun.

Elke week in de adventstijd wordt het bloemstuk verder opgebouwd.

Wel en wee

Joke Jebbink moest deze week met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen, opnieuw wegens longproblemen. Heel misschien mag ze zaterdag weer naar huis, maar dan nog zal het opknappen veel tijd in beslag nemen. We wensen Joke natuurlijk heel in protte betterskip, moed en Gods nabijheid toe.



Betterskip!

Hulp aan vluchtelingen in Heeg

Vorige week vertelden we dat we met drie auto's vol kleding naar het opvangcentrum zijn gereden. Daar hoorden we dat er veel meer hulp nodig is en die gaan we samen met andere kerken proberen te bieden. De diaconie van Heeg (Coby Joustra) neemt de coördinatie op zich. Inmiddels heeft Coby aan de kerkgemeenten in de omgeving een brief gestuurd. U vindt die bij de nieuwsbrief in uw mail. Belangrijkste punten:

- Het opvangcentrum is op zoek naar een paar kinderfietsen. Hebt u er een over?
- Het opvangcentrum wil graag speelhoeken voor kinderen inrichten in de gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld een keukenhoek of een blokkenhoek, speeltentjes of grote bakken Lego of Duplo. Hebt u zo iets staan?
- Kunt u een van deze vragen met ja beantwoorden, neem dan contact op met
 - Coby Joustra, c.joustra@yahoo.com of 06 57 21 60 43 ook Whatsapp, of
 - Ludwine Andel, 06 4183 33 19 of ludwinevanhoeven@gmail.com

Verder krijgen alle (100!) kinderen een decembercadeautje. De cadeautjes worden besteld bij Novalux de Jong in Heeg, die ook voor het inpakken zal zorgen. Onze diaconie heeft al een gift overgemaakt.

Tot slot is er behoefte aan mensen die een of meerdere keren een activiteit voor een aantal kinderen willen organiseren. Ook taalvrijwilligers zijn welkom. Voor deze en andere ideeën kunt u contact opnemen met ds. Annelieke Warnar van Heeg: dswarnarvandenber@outlook.com of 06 40 50 34 30. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met Ludwine.

Foto's, gedichten en gebeden uit de coronatijd



Of eigenlijk kunnen we ondertussen beter zeggen: uit de eerste coronatijd.

U kreeg deze bundel onlangs digitaal toegestuurd, maar wij kregen op onze beurt de vraag of we niet tegen vergoeding ook een geprint exemplaar konden verzorgen. Dat kunnen we.

Wilt u een geprinte bundel bestellen, laat mij het even weten via anneke@marsicht.frl De kopieerkosten (in kleur) bedragen € 5. Het geld kunt u kwijt aan mij, of overmaken op de bankrekening van De Protestantske Gemeente De Gaastmar, NL 21 RABO 0370 6498 69 o.v.v. 'bundel'. Bestelt u uiterlijk maandag 6 december alstublieft, dan gaan we daarna printen en bezorgen/toesturen.

Voor wie zondag de gemeentebijeenkomst bijwoont: daar ligt een intekenlijst.

Kaarsjes aangestoken op 20 en 21 november

We hoorden dat velen van u het hebben gewaardeerd dat er ook dit jaar gelegenheid was om in de kerk een kaarsje aan te steken voor overleden naasten. We merkten dat mensen soms echt even de rust namen om te gaan zitten en te luisteren naar de prachtige muziek.

Ludwine maakte deze foto van het verlichte pad naar de kerk. Vorig jaar was er een soortgelijke foto, maar toen was het mistiger. Dus deze wilde ik u niet onthouden.



Adventskalender online



Vanaf zondag kunt u elke dag op onze website www.pkn-gaastmeer.nl de adventskalender van de PKN aanklikken. U vindt dan een tekst of opdracht die u helpt in deze adventstijd.

Kerkdiensten en gemeentebijeenkomst

Vooralsnog lijkt het erop of de kerkdiensten door kunnen gaan. Maar mensen alstublieft denkt u om de **1,5 meter afstand**. Ga alleen zitten op de plekken waar een Fries lieteboek ligt. Uit ervaring weten we dat de banken beneden dan het eerst 'vol' zijn. Als dat zo is, gaat u dan op de stoelen vooraan zitten of op de kreak. Het zijn niet zulke aantrekkelijke plaatsen in de ogen van velen, maar een besmetting is ook niet aantrekkelijk. En de 1,5 meter blijft nu eenmaal een van de beste beveiligingsmaatregelen.

Zondag na de dienst bent u welkom bij de gemeentebijeenkomst in de kerk en u krijgt nog koffie ook!

Kerkanekdote

Deze kerkanekdote is van Ludwine. Ze stuurde er meerdere op, de een nog mooier dan de ander, maar die ga ik natuurlijk niet allemaal tegelijk opmaken.

'Het was in ons kleine, prachtige koepelkerkje in Arkel, het dorp waar ik opgroeide. Voor de dienst geeft de ouderlinge van dienst onderaan de preekstoel een hand aan de dominee, zoals gebruikelijk. Op een of andere manier, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar de ouderlinge had een armband met schakels om en de dominee droeg denk ik een trui die wat hakerig was onder zijn toga, raken de twee in elkaar verstrikt. Het gelach begon zachtjes op gang te komen, maar zwol steeds verder aan naarmate ze langer probeerden van elkaar los te komen. Na enig gepruts kon de dominee met een rood hoofd de preekstoel op en schoot de ouderlinge de bank in.'



Dit is het koepelkerkje waar Ludwine het over heeft. Inderdaad prachtig.

Hebt u ook een kerkanekdote? Aarzel niet, maar stuur hem op naar anneke@marischt.fr want zulke mooie verhalen wilt u toch niet voor uzelf houden?

Spreek van de week

Deze spreuk zag ik staan in de koffieruimte van de Oosterkerk in Sneek. Ik vind hem ijzersterk.



Underweis

Weer een gedicht uit de map van Tsjikke Leenstra. Moest er even over nadenken, maar het is wel heel erg waar wat er staat. Verschillen zijn soms niet wat ze lijken.

Een mooie luchtfoto van Attie Bak completeert het geheel.



Sêft en hurd
en wyt en swart.
Grut en lyts
en lang en koart.
Moai en raar
en waarm en kâld.
Bliid en boas
en jong en âld.

Dizze dingen
snap ik wol.
Leech is leech
en fol is fol.

Mar fan fier fuort
en tichte by hûs
reitsj' ik soms
wat yn 'e sûs.

Want is net,
ûnderweis nei dy,
elke stap fierder
in stap tichterby?

Jurjen van der Meer

Tot slot

Volgende week waarschijnlijk geen nieuwsbrief, wel een Ringblad.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik