

Ds. Edna Zwerver bevestigd



Zo ziet ze eruit: ds. Edna Zwerver, de nieuwe dominee van Oudega. Afgelopen zondag werd ze in It Joo bevestigd door ds. Sytse Ypma. Een plechtig moment in een feestelijke dienst met veel kinderen, veel muziek en veel Fries. In de receptie daarna konden we onder meer een zingende kerkenraad horen. Ludwine bood haar nieuwe collega een cadeau aan namens de voorgangers uit de ring, en ook een attentie namens Gaastmeer. Het kwartetspel van Gaastmeer ontbrak natuurlijk niet in het pakket. We wensen ds. Edna Zwerver een hele mooie tijd toe in Oudega, samen met haar man Henk Bies en dochter Kirsten.

De dienst is terug te zien via www.kerkdienstgemist.nl Zoek op Oudega SWF. En wat is It Joo prachtig verbouwd! Iets om heel trots op te zijn.

Ds. Edna Zwerver en pastor Ludwine samen te bewonderen op 10 oktober, met koffie

Bent u nieuwsgierig geworden naar ds. Edna Zwerver? Dat komt goed uit, want u kunt haar aanstaande zondag zien en horen. We hebben dan een gezamenlijke dienst in Oudega, waarin zij samen met Ludwine zal voorgaan. De dienst begint om **9.30 uur**, maar Oudega nodigt ons uit voor de **koffie vanaf 9.00 uur**. Alvast dank voor de gastvrijheid! Er is zondag geen dienst in Gaastmeer.



Protestantse Gemeente Oudega(W)^o



protestantske gemeente
de gaastmar

Wel en wee



Ik begreep dat velen van u al een kaart naar Rick hebben gestuurd. Het blijft een heel spannende tijd, maar het lijkt de goede kant op te gaan. Wie weet mag hij zelfs binnenkort al naar huis om daar verder aan te sterken. En dat is nodig, want de behandeling is heel zwaar geweest.

Ook elders in het dorp zijn er grote zorgen. Laten we proberen er te zijn voor de mensen die het zo moeilijk hebben momenteel. Laten we aan hen denken in onze gebeden.

De foto is gemaakt door Riny Visser. Gaastmeer in de ochtend. De foto heeft iets teers, iets kwetsbaars. Daarom past hij hier zo goed vind ik.

Dopjes plakken

Op de foto hiernaast ziet u twee volleerde dopjesplakkers aan het werk in het lokaal. De dure dopjes onder de stoelen bleken nu al los te laten, dus er moest iets gebeuren, anders zou de vloer beschadigd kunnen raken. Gelukkig waren er al snel hulptroepen ter plaatse om met de hand de dopjes stuk voor stuk vast te lijmen.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om te melden dat Riny Visser contactpersoon is geworden voor gebruik van het lokaal. Hij kan u vertellen of het lokaal nog 'vrij' is als u er gebruik van wilt maken. Zijn emailadres is rinyfietst@hotmail.com en zijn telefoonnummer 06 22 10 75 74.



Feestje



Als u Ludwine door het dorp ziet fietsen met deze folders, is ze bezig om deelnemers te werven voor de pilotcursus Vieren. U weet wel, de bijeenkomsten waarin mensen van circa 20-40 jaar samen kunnen nadenken over levensvragen en kunnen kennismaken met de antwoorden die het christelijk geloof heeft (of niet heeft).

Voorlopig gaat het om drie bijeenkomsten, daarna zien we verder. Voor eventuele oppas kan worden gezorgd! Ludwine heeft nog niet iedereen kunnen bereiken, maar de eerste positieve reacties zijn al binnen.

Wist u trouwens dat Gaastmeer heel veel mensen in deze leeftijdsgroep telt? Dat hadden we niet verwacht. We zijn gewend het over vergrijzing te hebben, blijkbaar denken we dan automatisch dat iederéén grijs is.

Met open armen

Bij de intrededienst van ds. Edna Zwerver zong Anna Hoekstra – begeleid door Eelke Wieggersma – het lied 'Met open armen'. Een heel mooie tekst, ik heb hem afgedrukt op de volgende pagina. Op internet vond ik een scala aan uitvoeringen van het lied, bijvoorbeeld [Met Open Armen - Schrijvers Voor Gerechtigheid - Bing video](#) Maar geen enkele uitvoering vond ik zo mooi als die van Anna en Eelke. Kijkt u maar naar www.kerkdienstgemist.nl , zoek op Oudega en ga naar minuut 9.

Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis



Tot slot

Nog twee mooie foto's als toegift. Links Gaastmeer gezien vanuit de Yntemapolder. De foto is gemaakt door Ludwine. Rechts ziet u een foto van Attie Bak: de distelvlinder oftewel wereldzwerver. Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik

