

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 10 september 2021

Weer een volle nieuwsbrief dit keer. Eerst maar even vooruitblikken. Daarna terugblikken, om te eindigen met een paar beelden die van alle tijden lijken.

Kom naar de startsnien, de start van het nieuwe kerkseizoen op 19 september

protestantske gemeente de gaastmar

uitnodiging

startzondag | feestelijke viering
'Van U is de toekomst!'

Zondag 19 september 2021
in de schuur van de Flapperpleats
In deze dienst worden twee nieuwe
'kerkwerkers' = ambtsdragers bevestigd.
Er is een programma voor de kinderen.

09:30 inloop: graag eigen koffie/thee meenemen,
stoelen zijn er...

10:00 -11:00 uur viering
voorganger: pastor Ludwine Andel
m.m.v. kopergroep 'Concordia'
na afloop: ontmoeting met hapje & drankje

- vooraf aanmelden niet nodig,
- 1,5 m afstand houden is prima mogelijk!

Voor actuele info: nieuwsbrief en www.pkn-gaastmeer.nl
Tel. pastor Ludwine 06 41 88 33 19

Deze fraaie poster zult u de komende tijd op diverse plekken in het dorp kunnen bewonderen. Hij is gemaakt door Willem Wendelaar Bonga. Volgens mij is bezig aan zijn tweede carrière, nu als vormgever.

Iedereen is van harte welkom in de schuur van de Flapperpleats, J.J. Hofstrjitte 31. U hoeft dit keer niet eens een stoel mee te nemen. Wel koffie en thee, en vooral ook uw burenen/logés/neefjes en nichtjes. Er is een kinderprogramma. We willen er een feestelijke viering van maken met zoveel mogelijk mensen. Aanmelden is niet nodig, 1,5 m. afstand houden natuurlijk wel.

We verheugen ons op de viering, de ontmoeting met elkaar en op de bevestiging van twee ambtsdragers. Oftewel kerkwerkers zoals de poster ze noemt.

En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zorgen wij ook nog voor iets te eten en te drinken terwijl u de nieuwe kerkwerkers succes dan wel sterkte wenst.

Beeldscherm in de kerk

Steeds meer voorgangers willen in de diensten gebruik maken van een beeldscherm. Bijvoorbeeld om de tekst van een lied te laten zien of een filmpje over het collectiedoel. In de online diensten vanuit IJlst hebt u kunnen zien hoeveel effect dat kan hebben.

Wij kregen steeds vaker de vraag of dat ook bij ons kan. Tot nog toe moesten wij steeds nee verkopen, maar dat gaat veranderen.



Als het goed is, hebt u al eens gelezen dat wij plannen in die richting hadden, maar nu is het zo ver dat we daadwerkelijk een scherm gaan installeren. Het wordt net zo'n scherm als in het lokaal, zie de foto hierboven. En heel bijzonder: het wordt gesponsord!

Met het scherm kunnen we straks ook bij begrafenisdiensten foto's van de overledene laten zien zonder dat de halve kerkruimte voorin in beslag wordt genomen door een groot wit scherm. Natuurlijk is ook een kleiner en zwart scherm niet bepaald een sieraad, maar we zullen ervoor zorgen dat het zo weinig mogelijk opvalt. Het scherm kan weggedraaid worden als het niet wordt gebruikt.

De volgende stap is het creëren van een 'werktafel' voor degene die de laptop gaat bedienen tijdens diensten waar het scherm zal worden gebruikt. Daar komen we later nog op terug. Voorlopig werken we met een geïmproviseerde oplossing.

Diensten op USB-stick



En nu we het toch over moderne technologie hebben: wist u dat de kerkdiensten elke week worden opgenomen op een USB-stick? En dat die voor iedereen beschikbaar is? Dus als u een dienst wilt beluisteren maar u wilt of kunt niet naar de kerk komen: neem even contact met mij op, en ik zorg ervoor dat het in orde komt. Voor de duidelijkheid: u hebt dan wel geluid, maar geen beeld.

Openen lokaal zaterdag 9 oktober?

Met deze sfeerfoto van het nieuwe lokaal kan het niet anders of u wilt dit ook met eigen ogen zien. Dan hebben wij goed nieuws voor u: binnenkort gaan we het lokaal 'officieel' openen! Het hele dorp is welkom, al was het maar omdat bijna het hele dorp op de een of andere manier heeft bijgedragen aan de bouw of de inrichting van het lokaal. Ook veel mensen buiten het dorp trouwens.

We denken aan zaterdag 9 oktober, maar dat moeten we nog afstemmen met deze en gene. Zet u datum daarom met potlood in uw agenda. U hoort er binnenkort meer over.



Prachtige doop-/opdraagviering op 29 augustus

In alle opzichten een prachtige viering. Om te beginnen natuurlijk het feit dat er ook in deze tijd jonge ouders zijn die willen laten zien dat hun kind een kind van God is. Vervolgens het antwoord van God, via het ritueel van dopen en opdragen. De vele kinderen in de dienst. Ontroerende woorden en liederen. Het combo met rechts op de foto twee pakes op respectievelijk tenorsaxofoon en esbas. De twee beppes die de kinderen binnendroegen (in de Praatmar op groot formaat te bewonderen). En dan ook nog de mooie opbrengst van de collecte voor de Stichting Jarige Job. We mogen een paar mooie foto's laten zien, met toestemming van de ouders. Kijk op onze website www.pkn-gaastmeer.nl voor meer foto's!






 Viering
 zondag 29 augustus 2021
 Ankertsjerke Oudega


16:00 uur

'Protestantske Gemeente De Gaastmar'
voorganger
pastor Ludwine Andel-van Hoeven

In deze viering zal...
Hidde Pieter Hietkamp worden opgedragen aan God
 en zal **Silke Tryntsje Hoogterp**
 worden gedoopt.



Met medewerking van Combo, bestaande uit

Wimmie Roukema	Sopraansaxofoon
Hiltsje Bakker	Bugel
Gerlofke Visserman	Altsaxofoon
Hidde Hietkamp	Tenorsaxofoon
Homme Bakker	Esbas



Spreek van de week

Uit het spreukenboek deze week een doordenker van Richard Jorster.

God wil dat we met ons hart daar zijn waar we ons bevinden



Tijdloze beelden

Froukje Hofstede maakte in juni deze foto's op de Bird, bij het land van Willem van Berkum. Bijna onaards mooi vind ik ze. Ik draag ze op aan de mensen die het moeilijk hebben op het moment. Twee van hen hebben in de Praatmar iets over hun situatie geschreven, had u dat gezien?



Een parel in Gods hand

Het slotgedicht deze week is een kinderlied uit de liturgie van de doop-/opdraagdienst van 29 augustus. Luistert u ook maar eens naar de gezongen versie: [Een parel in Gods hand - YouTube](#)

Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent,
weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen,
ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard,
nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit,
mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg.

Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent,
weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom,
m'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks,
al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn,
al zegt mijn broertje steeds wat stout ben jij, God houdt van mij, God houdt van mij.

Ik weet dat de Vader mij kent, ik weet dat ik van waarde ben,
Ik weet dat ik een parel ben, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld, Gerda Hettasch
© Universal Songs



Tot slot

Tot de volgende nieuwsbrief een groet van de kerkenraad.
Anneke van Mourik