

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 27 augustus 2021

Wel en wee

We beginnen maar direct met de rubriek Wel en wee, want wat schrokken we toen we het bericht kregen dat Wiebs Leenstra gisteren een ongeluk heeft gehad in de werkplaats van het bedrijf. Momenteel is hij met ernstig handletsel in behandeling bij het MCL en dat handletsel zal blijvend zijn. Vreselijk. We wensen hem, Tsjikke en verdere familie Gods nabijheid en troost toe.

Voor een andere dorpsgenoot breekt een spannende tijd aan: een langer durende opname in het UMCG voor een operatie en aansluitende behandelingen. Zijn vrouw schreef: 'Hopelijk is het dan klaar en kan hij rustig herstellen'. Dat hopen wij natuurlijk ook van harte en ook zij kunnen rekenen op onze gebeden.

Ludwine heeft heel veel reacties gekregen op het bericht dat ze last heeft van rugklachten. Hartverwarmend, begreep ik wel. Inmiddels gaan de onderzoeken verder, maar de wachttijden zijn (door de inhaalzorg?) enorm lang.



Als bijpassende foto's heb ik dit keer gekozen voor twee vlinderfoto's. We putten kracht uit de natuur om ons heen, juist ook uit het tere en toch stralende van die vlinders. De linker foto is ingestuurd door Klaas van der Goot. U ziet de vlinderstruik voor zijn huis vól met vlinders. De rechterfoto is ingestuurd door Attie Bak en laat de Atalanta oftewel admiraalsvlinder zien.



Dopen en opdragen 29 augustus: maak het mee en geef u op. Of kijk thuis mee

Het blijft wennen om in één nieuwsbrief te berichten over zorgen én vreugde. Maar vreugde is er gelukkig ook. Vorige week kon u het al lezen: zondag 29 augustus wordt Hidde Hietkamp opgedragen aan God en Silke Hoogterp gedoopt. Wat is dat mooi!! We komen om 16.00 uur bij elkaar in de kerk van Oudega en Ludwine Andel is onze voorganger. Natuurlijk hebben de doopouders hun naaste familieleden uitgenodigd, maar we zouden het fijn vinden als er ook 'gewone' Gaastmarders de dienst meebelevan.



Er is plaats voor 10-12 personen, naast de familie dus. Wilt u deze dienst bijwonen, **laat het dan even weten** op anneke@marsicht.fr1 en vermeld vooral met hoeveel personen u komt. Graag uiterlijk zaterdagochtend. Kinderen zijn extra welkom, er is voor hen een speciale activiteit tijdens een deel van de dienst. Het verzoek om u aan te melden geldt ook als u in Gaastmeer op de lijst van vaste kerkgangers staat.

Meebeleven kan dus door naar de dienst te komen, maar... het kan ook vanuit huis. Live of later. Oudega heeft sinds kort de mogelijkheid om de dienst digitaal uit te zenden. Via onze website www.pkn-gaastmeer.nl kunt u de link zo aanklikken. Dit is hem: <https://kerkdienstgemist.nl/streams/1522069/embed> U kunt ook naar www.kerkdienstgemist.nl gaan en zoeken op Oudega. Er staan er twee, u moet natuurlijk de onderste hebben.



Protestantse Gemeente Oudega (SWF)

Pastorijstrijtte 23, Oudega (SWF)

[Naar kerk](#)



Wilt u het nog wat moderner, dan kunt u ook nog de QR-code scannen om verbinding te krijgen. Ik stuur de code ook even apart mee en hij staat ook op onze website.

Nou, als het nu niet lukt om de dienst mee te beleven, dan weet ik het niet meer.

Avondmaalsdienst 29 augustus om 9.30 in Oudega

Voor de dienst van 9.30 (voorganger ds. Wim Andel) hoeft u zich **niet** aan te melden. Gewoon gaan dus. Het is een dienst voor Oudega en Gaastmeer samen. Uiteraard geldt ook in Oudega de 1,5 meter; er staat iemand klaar om u een plaats te wijzen.

Jeugdclub Gaastmeer herrijst!

Drie jongeren met concrete plannen om (weer) een jeugdclub op te richten: waar maak je dat nog mee? Nou, in Gaastmeer dus.

Lieuwe en Sytske Wieggersma en Sjoukje Iedema zijn de drie initiatiefnemers. We noemen ze De drie van Gaastmeer. En hun plannen zien er ontzettend leuk uit!!



Natuurlijk verklappen we nog niets over de inhoud, want dat mogen ze zelf doen. De komende week zullen ze de puntjes op de i zetten en dan kunnen de Gaastmeerder jongeren van klas 1, 2 en 3 van de middelbare school rekenen op een uitnodiging. Waarschijnlijk een stuk of vijf activiteiten in het komende seizoen. Wij zijn nu al trots op dit initiatief en stellen maar al te graag ons mooie nieuwe lokaal ter beschikking. Vooral het grote scherm viel in de smaak, maar ook de verdere inrichting oogstte waardering. We houden u op de hoogte, maar waarschuw alvast uw kinderen/kleinkinderen/neefjes en nichtjes/buurkinderen.

5 september nog geen koffie

Direct maar even door naar de dienst van 5 september. Op het rooster staat 'koffiedrinken?' maar daar zijn we nog niet aan toe. Het lokaal is weliswaar bijna klaar (het is echt zeldzaam mooi geworden), dus daar ligt het niet aan. Maar we zien niet voor ons hoe we daar voldoende afstand kunnen houden. En je ziet maar weer aan Blauwhuis dat dat echt nog wel nodig is! Dus: nog geen koffie....



19 september wel koffie (en meer)



De plannen voor de Startsnen op 19 september worden steeds concreter. Waarschijnlijk beginnen we met koffie, dat doen we in de Flapperpleats, waar we alle ruimte hebben. We vragen u om de koffie zelf mee te nemen. Na de dienst trakteren wij op iets anders! Maar vooral daar tussendoor een dienst om naar uit te zien: start van een nieuw seizoen met nieuwe plannen en bovendien bevestiging van ambtsdragers. Feest dus.

Gaastmeer doet mee aan pilotcursus voor leeftijdsgroep 20-40 jaar

Het is wel een nieuwsbrief vol jeugd dit keer. Dopen/opdragen, de jeugdclub en nu ook nog een initiatief voor mensen tussen 20 en 40 jaar.



De PKN werkt aan een heel aantrekkelijke kennismakingscursus voor mensen tussen de 20 en 40 jaar, die zoeken naar een goede manier van leven.

Komend seizoen gaan een aantal gemeenten proefdraaien en de kans is groot dat Gaastmeer daar één van mag zijn. Staan we weer eens landelijk op de kaart dus.

Wat we tot nog toe van het cursusmateriaal gezien hebben, smaakt naar meer. De cursus is opgezet rond de feest- en gedenkdagen Advent, Kerst, 40-dagentijd, Pasen enzovoorts.

Zodra duidelijk is dat we inderdaad mogen meedoen, zal Ludwine zoveel mogelijk mensen persoonlijk benaderen met een uitnodiging. Echt een buitenkansje! We zijn trouwens ook alweer bezig met voorbereidingen voor de eetclub en de gespreksgroep.

Het klimaatlied

Op 9 augustus verscheen een klimaatrapport dat veel aandacht heeft getrokken omdat het zo uitgebreid onderbouwd is. Het rapport is opgesteld door het IPCC, de organisatie van de Verenigde Naties die onderzoek naar klimaatverandering verzamelt. Wat ik over het rapport heb gelezen, is beklemmend.

Over beklemmend gesproken: dat is ook het Klimaatlied dat de PKN in 2019 heeft laten maken. Op verzoek van enkele gemeenteleden hebben we het toen meerdere malen in onze diensten gezongen.

Ik vond het lied terug in de map van Tsjikke Leenstra en u kunt het lezen op de volgende pagina.

Tot slot

Ik denk niet dat er volgende week een nieuwsbrief komt, maar je weet het hier nooit. In elk geval een hartelijke groet van de kerkenraad!

Anneke van Mourik

KYRIELEIS, HEB MEDELIJDEN

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt -
akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht -
hoe konden wij zo bruto ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt -
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

tekst: André F. Troost
melodie: gezang 488a *Liedboek voor de Kerken*
of gezang 310 *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*