

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 20 augustus 2021

Er is weer veel te vertellen en te bespreken. Leest u maar.

### Doop- en opdraagdienst 29 augustus 16.00 in Oudega

Het stond al heel lang in de planning, maar nu is het eindelijk zo ver. Op 29 augustus wordt Silke Hoogterp gedoopt en Hidde Hietkamp opgedragen aan God. Dopen en opdragen: twee rituelen met één gemeenschappelijke noemer. De ouders spreken hardop uit dat ze dankbaar zijn voor dit nieuwe leven en ze vragen God om Zijn zegen voor hun kind. Wat mooi dat we na jaren weer zo'n dienst mogen beleven. Het wordt ook echt een dienst om naar uit te kijken. Een combo waarin muzikale familieleden meespelen, maakt de feestvreugde compleet.

De dienst wordt geleid door Ludwine Andel en gehouden in de Ankertsjerke van Oudega. Dank aan Oudega voor het uitlenen van het kerkgebouw! Omdat de Ankertsjerke meer mensen kan onderbrengen dan onze kerk, kunnen we niet alleen familie en vrienden uitnodigen, maar ook belangstellende gemeenteleden. Want dopen is natuurlijk bij uitstek iets dat de hele gemeente aangaat. Volgende week hoor ik nog om hoeveel plaatsen het precies gaat en of wij u vragen om u aan te melden. De dienst begint om **16.00 uur** en er is kindernevendienst.

O ja, voor wie het nog niet wist: Silke Tryntsje is de dochter van Annalies Bakker en Pieter Hoogterp. Hidde Pieter is de zoon van Adrie Osinga en Rients Hietkamp.



### Avondmaalsdienst ook op 29 augustus

Eveneens op 29 augustus, maar dan om 9.30 uur, vieren we samen met de gemeente van Oudega het Heilig Avondmaal. Ook dat doen we in de Ankertsjerke. Wim Andel zal in de dienst voorgaan. Let op: er is op 29 augustus geen dienst in Gaastmeer. Op 22 augustus, aanstaande zondag dus, is er wél dienst in Gaastmeer. Voorganger is mevrouw B. Posthumus uit Lemmer. Welkom!

### Even recapitulieren

Zondag 22 aug. 9.30 uur  
Gaastmeer



Zondag 29 aug. 9.30 uur  
Oudega, Avondmaal



Zondag 29 aug. 16.00 uur  
Oudega, dopen/opdragen



## Toch nog even over de diensten

Ik merk de laatste tijd dat we ook in de kerk schoon genoeg krijgen van alle coronamaatregelen. Er gaan stemmen op om te stoppen met het reserveren van plaatsen, of om de 1,5 meter niet meer zo nauw te nemen. Ik vermoed zelfs dat mensen wegblijven omdat ze geen zin meer in dat gedoe hebben. Maar toch. Corona is niet weg, ook al lijkt hier alles net weer rustig. Wij zien het als een taak van de kerkenraad om de risico's zo klein mogelijk te houden. We willen immers dat iederéén met een gerust hart naar de kerk durft te gaan! Daarom: voorlopig blijven we 'streng'. We houden ons aan de 1,5 meter en als dat niet kan, dragen we een mondkapje. We blijven uitgaan van gereserveerde plaatsen. Laten we hopen dat het niet lang meer nodig is.

## Stoelen in het lokaal!

Vorige week al waren de nieuwe tafels in het lokaal gearriveerd en deze week was het de beurt aan de nieuwe stoelen. Ik dacht in mijn onschuld dat je zo'n stoel meteen neer kon zetten, maar op de foto's (zie ook [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl)) zie ik dat er nog flink wat uitpak- en montagewerk nodig was. Zoveel zelfs dat er hulptroepen gerekruteerd moesten worden. Wil je gezellig bij je ouders op bezoek, moet je stoelen helpen uitpakken.... Dank dus ook aan de hulptroepen. En het resultaat: geweldig. Prachtige kleuren en een elegante vorm. En volgens onze proefzitter Ludwine zitten ze heerlijk. Dus binnenkort kunnen we echt weer los, zodra dat coronatechnisch verantwoord is.



## Ludwine en haar rug

Misschien is het u opgevallen dat Ludwine wat minder vaak dan anders door het dorp fietst. Dat heeft een reden. Ludwine heeft namelijk last van haar rug. De nieuwsbrief is niet de plek voor medische details, maar het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Ludwine is wel aan het werk. Aarzelt u vooral niet om contact met haar op te nemen als u haar wilt spreken. En zoals u hebt gelezen, blijft ze ook 'gewoon' voorgaan in diensten. Ze is alleen iets minder zichtbaar dan u van haar gewend was. Maar vergis u niet: ze is van alles op de hoogte en ze praat en denkt volop mee.

Natuurlijk hopen we dat er snel duidelijkheid komt over de oorzaak van de klachten en daarmee over een effectieve behandeling. Want beperkt worden in je bewegingsvrijheid is niets voor Ludwine. We wensen je heel veel sterkte en geduld toe.



## Piet en Dieuwke Visser 40 jaar getrouwd



We vervolgen met weer een heel mooi bericht. Piet en Dieuwke Visser van de Munkedyk zijn op vrijdag 20 augustus 40 jaar getrouwd. Omgevlogen? We wensen jullie in elk geval nog vele jaren samen toe, met Gods zegen voor jullie en de (klein)kinderen.

Attie Bak maakte deze foto van een koolwitje op een vlinderstruik. Ze hebben elkaar nodig, de vlinder en de bloem. En daarom vond ik deze foto zo toepasselijk voor dit robijnen bruidspaar.

### Meer wel en wee

En nog een goed bericht. Roelie Zeilstra revalideert nu verder thuis na een verblijf in De Flecke en het gaat goed met haar. Ze moet nog wel rustig aan doen. Dat valt vast niet mee trouwens.

### Wees niet bang

Ik had u nog de tekst beloofd van het gedicht waar de openluchtviering van 1 augustus mee zou beginnen. De dienst die niet doorging, weet u nog wel. Het gedicht is gemaakt door Freek de Jonge en de Friese vertaling is van Harmen Wind.

Wees niet bang	Wês net bang
Wees niet bang je mag opnieuw beginnen. Vastberaden, doelgericht of aarzelend op de tast. Houd je aan regels, volg je eigen zinnen. Laat die hand maar los, of pak er juist een vast.	Wês net bang, do meist opnij begjinne. Mei wisberette faasje of yn 't blinelân. Wolst de regels folgje, alles sels wol kinne, litst de stipe los of grypst krekt nei in hân.
Wees niet bang voor al te grote dromen. Ga als je het zeker weet en als je aarzelt: wacht. Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen: het mooiste overkomt je, het minste is bedacht.	Wês net bang foar al te grutte dreamen, ast wifkest, wachtsje; gean as 't dy net mist. Watsto fan doel bist kinst wol wichtich neame, it moaiste falt dy ta; wurdtst wekker en dêr is 't.
Wees niet bang voor wat ze van je vinden. Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent? Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden. Het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went	Wês net bang foar wat se fan dy fine. Wat witsto fan in oar asto dysels net kenst? Ferlies dyn oarsprong net troch dy te gau te binen, hoe rynsk it libben liket, sels leafde wurdt wenst.
Wees niet bang, je bent een van de velen; en tegelijk is er maar een als jij. Dat betekent dat je vaak zult moeten delen en soms zal moeten zeggen: laat me vrij.	Wês net bang, do bist ien fan safolle en tagelyk is der mar ien as dy. Faak silsto ien mei oaren wêze wolle en út en troch moastst sizze: lit my frij.
Een gedicht van <a href="#">Freek de Jonge</a> Uit 'Kijk, Dat Is Freek', 2011.	Ut: Fersefariaasje, 2002, oersetting: Harmen Wind

### **Spreek van de week**

Het spreukenboek had weer een hele sterke spreuk, een Sefardisch gezegde.

*Het midden van de nacht is het begin van de dag*

### **Zonsopgang**

Ik eindig deze week met twee foto's van de zonsopgang op 3 augustus. Alice Steigenga stuurde de foto's op en schrijft erbij: 'Soms word je 's ochtends vroeg verrast met een schitterende zonsopgang'. Kijkt u er maar eens rustig naar. Zó pril en onaards mooi. En ziet u de koeien in de mist lopen?

Als je zo'n zonsopgang ziet, moet je bijna wel de aanwezigheid van God ervaren toch?



### **Tot slot**

Volgende week hoort u in elk geval van mij hoe het zit met het aanmelden voor de doop-/opdraagdienst.

Tot dan! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik