

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 11 juni 2021

Deze nieuwsbrief krijgt u omdat we weer het nodige te melden hebben, maar ook omdat ik zulke prachtige foto's toegestuurd kreeg. Die wil ik natuurlijk niet voor mezelf houden!

Wat dacht u bijvoorbeeld van deze foto, gemaakt door Riny Visser? Hij schrijft erbij: 'Vakantie'.

Rust, water en zon. Inderdaad, vakantie. De natuur tot je door laten dringen. Voor de zoveelste keer bedenk ik mij hoe bijzonder het is dat wij alleen maar de deur uit te hoeven gaan om dit te kunnen meemaken.



Gemotoriseerd



Inmiddels is er weer elke zondag dienst in onze eigen kerk. Afgelopen zondag konden we als voorganger een oude bekende begroeten: ds. Gert Dekker. Zoals gewoonlijk kwam hij op de motor. Bekijk vooral even de foto's op www.pkn-gaastmeer.nl. Daar heb ik deze ook gestolen.

Na de dienst was er gelegenheid om buiten bij te praten en de zelf meegebrachte koffie op te drinken. Het blijkt een mooie manier te zijn om binnen de regels toch contact te kunnen houden na de dienst. Zo gaan we het misschien vaker doen de komende periode!

Klaar voor de start: overstap op 20 juni in Sânfurd

De Oudegaaster en Gaastmeerder kinderen uit groep 8 staan voor een belangrijke en spannende stap in hun leven: van de basisschool naar het voortgezet onderwijs! Daarom is er op 20 juni om 19.00 uur een speciale Overstapdienst voor hen. Met muziek, uitleg van Ludwine Andel, een spel en wat lekkers. Het thema is 'Klaar voor de start'. Waar? Op het Leechhiem, tegenover de kerk van Sânfurd. Belangstellenden zijn van harte welkom. Neem een stoel of kleding mee als u wilt zitten. En neem iets mee voor in de collectebus. Zo kan ook het 'pleegkind' dat de kindernevendienst van Oudega heeft geadopteerd, een goede start maken.

O ja: zodra we meer weten over de eindexamenkandidaten, hoort u het van ons.



Beroepen in Oudega

Inmiddels is in Oudega ook de naam bekendgemaakt van de predikant op wie de kerkenraad van Oudega een beroep heeft uitgebracht. Daarom kunnen wij hier nu ook haar naam vermelden. Misschien kent u haar wel: ds. Edna Zwerver. Op dit moment is ze predikant in Skettens-Skraard-Longerhouw-Wûns. We hopen natuurlijk allemaal dat ze het beroep zal aannemen en dat Oudega na de zomer een hele mooie start kan maken met de nieuwe voorganger.

Bloemen met een boodschap

Klaas van der Goot stuurde een hele mooie foto van een stuk grasland bij Fiskersbuorren. Uitbundig bloeiende boterbloemen en zuring. Zó mooi. En laat ik nu in de map van Tsjikke Leenstra een gedicht vinden dat daar precies bij past! Leest u maar.

Taal

As 'k maitiids troch de fjilden rin
allinne mei mysels,
dan hâld ik soms de siken yn,
it giet samar fansels.

It liket wol dat elke plant
fan beamguod oant lyts krûd
my folle te fertellen hat;
ik hear it oan har lûd.

Se prate yn har eigen taal
want dêryn binne se ryk
en 't wûndere fan elk ferhaal:
de grûntoan is gelyk.

Mei blide stimmen frij en fris
fertelle se yn it rûn
oan elk dy't it mar hearre wol
fan't nije libben yn 'e grûn.

Dat libben brûst mei folle drang
oan alle kanten wer omheech;
de tiid is dêr, en in wûndere krêft
set alles yn beweech.

Sa rin ik oeren yn it rûn
mar 'k fyn it hiel net slim,
want wat ik sa al heard haw hjoed
dat winskje ik ek oan jim.

Gjalt Huizinga
út 'Oer de drompel'



Spreek van de week

In het boek van Liesbeth van Griensven staat de volgende uitspraak van Maarten Luther:

Geloof niet alles wat je hoort; zeg niet alles wat je wilt; doe niet alles waar je zin in hebt.

Een uitspraak om over door te denken, maar volgens mij zit er veel waarheid in.

Verbouwing lokaal

De inrichtingscommissie is druk bezig met het uitzoeken van verlichting en meubilair. De stoelen zijn inmiddels besteld, heb ik begrepen. We zijn natuurlijk ontzettend benieuwd.

Wel en wee



Deze foto, gemaakt door Attie Bak, heeft iets teers en kwetsbaars. Ik koos deze foto toen ik hoorde dat een van onze dorpsgenoten het komende half jaar opnieuw een heel zwaar behandeltraject moet doormaken. Dit keer met chemokuren, een operatie en een langdurige ziekenhuisopname. Er is perspectief op genezing, en dat geeft kracht. Maar wat zal het zwaar worden. Ook voor zijn vrouw, kinderen en verdere familie.

We denken aan hem en aan alle anderen voor wie deze tijd allesbehalve een tijd van vakantie en ontspanning is, omdat ze pijn of zorgen hebben.

Nog even een algemene opmerking over onze rubriek Wel en wee. Het was altijd al zo dat als we over iemand schreven, toestemming vroegen om de naam van die persoon te noemen. Dit vanwege de privacybescherming. Maar nu schijnt het ook steeds vaker voor te komen dat bijvoorbeeld werkgevers of verzekeraars op internet zoeken naar informatie over sollicitanten of mensen die bij hen iets willen afnemen. Gewoon de naam intikken. Stel nu dat het om iemand zou gaan die in de nieuwsbrief wordt genoemd, dan is dat heel gemakkelijk voor derden te vinden. We hebben nog niet gehoord dat dat ook is gebeurd, maar het is natuurlijk heel vervelend. Daarom zijn we extra voorzichtig geworden met namen in relatie tot bijvoorbeeld ziekten. Gelukkig weet u meestal wel wie we bedoelen.

Tot slot

Wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt... we zullen het zien. Tot die tijd een hartelijke groet namens de kerkenraad!

Anneke van Mourik