

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 3 april voor Pasen 2021

Pasen! Wat een bevrijdend gevoel: door Zijn Opstanding geeft Jezus ons weer een toekomst. Je kunt daar zó blij van worden. Ik begin met deze foto van Attie Bak. Hij is van vorig jaar Pasen, ik kon hem toen net niet meer plaatsen in de Paasnieuwsbrief maar ik dacht: ik bewaar hem om zelf naar te kijken want hij is zo mooi. Wist ik veel dat we een jaar later nog steeds nieuwsbrieven zouden hebben omdat we nog steeds niet bij elkaar kunnen komen.... Maar goed, we hebben nu dus wel een heel mooi Paasbeeld: het is Paasochtend, de zon komt op en als u goed kijkt, ziet u bij de boom een kruis in de lucht. Schitterend.



Online Paasdienst vanuit Gaastmeer

Met Pasen is het extra voelbaar dat we niet bij elkaar kunnen komen in de kerk. Wat was het altijd feestelijk en lekker druk. Om het gemis toch een beetje op te vangen, hebben we een online Paasdienst gemaakt, die vanuit Gaastmeer wordt uitgezonden via YouTube. We weten inmiddels dat de dienst van Witte Donderdag goed is bekeken, dus we hebben goede hoop dat we ook met Pasen veel mensen een plezier kunnen doen met deze dienst.

Vanaf zondag 4 april 9.30 uur is de viering te zien. Ga naar www.pkn-gaastmeer.nl en klik op de aankondiging (zie hiernaast). Even doorscrollen naar beneden. Het thema is 'Hâld My net beet'. Een intrigerend thema, want het is niet de jubeltekst die je met Pasen misschien zou verwachten....



Aan de dienst wordt meegewerkt door een aantal Gaastmeeders. Maar we kijken ook over onze grenzen: zo zien we een filmpje van de jongste kinderen van Klaver Fjouwer met palmpasenstokken en een muzikale bijdrage van de bezoekers van zorgboerderij It Klokhús in Idzega. En een tweede filmpje over het kinderproject in Pretoria. Maar het is niet alleen film kijken hoor. We kunnen ook thuis zingen bij het orgelspel van Cees Zeldenrust, we horen een uitleg van Ludwine over 'Hâld My net beet' en nog veel meer. En u kunt vaker dan één keer kijken, want de opname blijft een week op YouTube staan. U kunt dus deze dienst ook combineren met vieringen uit IJlst en Jorwert. De Paasdienst in IJlst heeft al thema: 'De geheime tuin'. Ook al zo'n onverwacht Paasthema!

Paasschikking



Tjerie en Tryntsje hebben voor de Paasdienst een prachtig boeket voor de spiegel geplaatst. Vandaag mogen we feest vieren. De bloemen en ook het kleed zijn wit, de kleur van nieuw leven.

Het boeket is gebruikt bij de opname van de Paasdienst. Die opname was al op 28 maart en de bloemen konden niet tot Pasen blijven staan. Daarom is het boeket na de opnames naar iemand in het dorp gebracht die het op dit moment extra zwaar heeft. Zo heeft het boeket een goede bestemming gekregen. U kunt het dus niet meer in de kerk zien staan, maar we hebben wel iets anders bedacht, zie hierna.

Bloemenkruis en paaseieren in de kerk

Met Pasen staat dit kruis in de kerk als teken van het nieuwe leven. Iedereen is van harte welkom om naar de kerk te komen en het kruis wat op te fleuren met een eigen narcis, vrolijk groen takje of wat dan ook. Er is een nieuw begin gemaakt!

Aan het kruis hangen flesjes gevuld met water, en ook op de grond tussen de stenen en het mos staan potjes met water. U kunt daar uw bloem of takje in zetten, zodat het vers blijft. Het kruis blijft staan tot en met Tweede Paasdag. We hopen dat we op deze manier toch met elkaar uitdrukking kunnen geven aan onze blijdschap over de Opstanding van Jezus. In de volgende nieuwsbrief een foto met het resultaat.



Als u de kerk binnenkomt, ziet u dat er ook een heuse eierboom staat. Aan de takken hangen chocolade-eitjes. Alle kinderen zijn uitgenodigd om in de kerk een paaseitje los te knopen en mee te nemen.

Verder zult u zien dat ook in onze kerk de nieuwe Paaskaars is neergezet op de tafel. Ludwine zegt het ook al in de dienst: laten we hopen dat we dit jaar de Paaskaars helemaal op kunnen branden. De kaars van vorig jaar heeft maar een paar keer gebrand.... Het is dat er een jaartal op staat, anders hadden we niet eens een nieuwe hoeven te bestellen. Maar geen nood: ook voor de oude Paaskaars hebben we een goede bestemming bedacht.

Zonnebloemen

Als u dit leest, zijn ze hopelijk overal rondgebracht: de paasgroeten van de kerk. Met bemoedigende woorden van Ludwine en een zakje met zonnebloemzaadjes. We willen dan natuurlijk wel van de zomer overal zonnebloemen zien! Ik nodig u nu alvast uit om straks een foto van uw zonnebloemen te maken. Liefst met een beetje omgeving erbij of zo, want ze lijken natuurlijk allemaal op elkaar. Dan gaan we van de zomer een zonnebloem-special uitbrengen. Voor dit moment vooral veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan het ontwerpen, inkopen, kopiëren en rondbrengen.



Klok luiden

Niet schrikken als u op Paaszondag de klok hoort luiden. Dan is Eelco Leenstra aan het werk. We zijn gewoon blij met Pasen en dat willen we laten horen. En nu maar hopen dat u het waardeert.

Spaardoosjes en correct bankrekeningnummer

Met Pasen eindigt onze 40-dagenactie voor het kinder- en jeugdproject in Pretoria. In onze online diensten van Witte Donderdag en Pasen hebt u twee aanstekelijke filmpjes kunnen zien. Wat een moed om in zo'n omgeving kinderen op te vangen en te laten opbloeien. U kunt de filmpjes ook zien op <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-werelddiaconaat-paascollecte-zuid-afrika/>

We hopen natuurlijk op uw steun. Zou u uiterlijk woensdag 8 april uw spaardoosjes willen legen en het geld willen overmaken naar de diaconie of bij mij in de bus doen? Dan leest u in de nieuwsbrief van volgende week het resultaat. Ik zag tot mijn schrik dat er in de nieuwsbrief van Witte Donderdag een incompleet bankrekeningnummer stond. Het juiste nummer is: NL 50 RABO 0326 1223 70.

Jeugdactie voor de voedselbank



Ik had het nog niet vermeld, maar afgelopen week heeft de jeugd van de jeugdclub in Oudega en Gaastmeer voedingsmiddelen ingezameld voor de voedselbank. Op die manier zijn ook zij bezig geweest met het 40-dagenthema 'delen'. Een mooie actie.

Verjaardagsgroet vanaf het water en meer wel en wee

Het is misschien moeilijk te zien, maar op deze foto ziet u de boot van Wim en Ludwine, met aan boord Ludwine en Ekie. Ze brengen vanaf het water een coronaproof verjaardagsgroet aan een niet nader te noemen dorpsgenote die haar 65^e verjaardag vierde. Nog even in het kader van wel en wee: Wander Bruinsma is, zoals ik gisteren nog net in een deel van de nieuwsbrieven kon zetten, op Goede Vrijdag weer thuisgekomen uit Talma State. We wensen hem thuis een voorspoedig verder herstel toe. Dieuwke van Netten brengt de Paasdagen nog door in De Flecke. We hebben gezorgd voor een fleurige paasgroet en hopen dat ook zij snel weer naar huis terug kan keren.



Correctie: nieuwsbrief Goede Vrijdag

In de nieuwsbrief voor Goede Vrijdag schreef ik dat Willem Wendelaar Bonga in de dienst in IJlst de lezingen zou verzorgen. Maar dat was maar een deel van de waarheid: hij was één van de lezers. En het was heel indrukwekkend.

Vrolijk Pasen

Ik eindig deze keer met twee foto's waar je blij van kunt worden.



Deze kaart kregen alle leden van Concordia afgelopen week overhandigd, met een doosje paaseitjes. We hopen dat we over niet al te lange tijd ook zo over straat kunnen lopen! Nou ja, in elk geval dat we weer samen muziek kunnen maken. Want samen muziek maken verbindt. Natuurlijk kun je in je eentje toeteren (dankzij de avondklok hebt u gelukkig in deze tijd wat minder last van mijn pogingen daartoe) maar samen muziek maken verbindt en daar zijn we heel erg aan toe, toch?

Deze paaskrans hebt u waarschijnlijk al wel aan de deur van het huis van Attie zien hangen. Maar het is niet zomaar een paaskrans: hij is gemaakt door de bezoekers van dagbesteding Studio 17 in Sneek. Daar maken 20 cliënten van Talant elke dag allerlei mooie producten. En dat is dus waar Attie werkt! De dagbesteding is eind vorig jaar nieuw gebouwd en geopend, op dezelfde locatie als de woonvoorziening voor 28 bewoners.

In de krans zijn eieren, eierschalen en takjes verwerkt. Echt een voorjaarskrans.



Tot slot



De nieuwsbrieven verschijnen de komende tijd weer in de normale frequentie, dus 1x per week op vrijdag of zaterdag.

Oproep: hebt u een mooie foto, een gedicht dat u heeft geraakt, een tekst die u wilt delen? Blijf uw bijdragen insturen!

Met een paasgroet namens de kerkenraad,
Anneke van Mourik