

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 19 maart 2021

Een jaar en drie dagen geleden schreef ik de eerste nieuwsbrief, met een toen nog heel schokkend bericht: de komende weken gaan de kerkdiensten niet door. Nooit eerder vertoond! Er was ook direct een alternatief: we sluiten aan bij de gezamenlijke diensten die online vanuit IJlst worden uitgezonden.

Nu, een jaar verder, lijkt het soms of er nog niets is veranderd. Soms is het zó donker om ons heen dat het uitzichtloos lijkt. En toch gloort er aan alle kanten licht. Leest u deze nieuwsbrief maar. Een extra dik nummer, een jubileumeditie zullen we maar zeggen.



We beginnen met deze foto. U ziet de Grutte Gaastmar op 11 maart, dat was een van die dagen dat het zo stormde, weet u nog wel. Pie Zeilstra stuurde de foto op.

Aan de ene kant ziet het er heel dreigend uit. Dat bijna zwarte water en die donkere wolken. Als je er dan ook nog die storm bij denkt, moet je er niet aan denken dat je in zulk weer op het water zou zijn.

Aan de andere kant zie je de zon die door de wolken heen breekt, en je ontdekt stukken blauw in de lucht. Een passender illustratie voor deze nieuwsbrief had ik niet kunnen bedenken.

Wel en wee

Inmiddels heeft iedereen de ballonnen wel zien hangen aan de J.J. Hofstrjitte. Jildou Terpstra en Robin Kampstra hebben een dochtertje gekregen: Tess Evi! Als kerk gaan we een attentie brengen, maar ook in deze nieuwsbrief onze gelukwensen voor heit en mem, pake en beppe en omkes in Gaastmeer. En voor Tess Evi zelf natuurlijk, want we wensen haar alle zegen en geluk in het leven.



Verbouwing lokaal

Als ik het goed heb gezien, is deze week een hele mooie pvc-vloer in het lokaal gelegd. Nu gaat het hard! De bedoeling is dat a.s. zaterdag 20 maart de spullen die al die tijd bij Willem en Rommy van Berkum mochten staan, weer worden terugverhuisd naar het lokaal. Dan kunnen we op ons gemak bekijken wat er in het 'nieuwe' lokaal past en wat niet. Ook leuk om te vertellen is dat we een cadeau hebben gekregen: het fotobehang met daarop de winnende foto van De Gaastmar – die later nog wordt onthuld – werd zomaar betaald door iemand die op deze manier graag een bijdrage wilde leveren. En ook het beeldscherm dat in de kerk komt, kregen we zomaar cadeau... En dan nog al die uren die vrijwilligers in het project steken... Je kunt er bijna met je verstand niet bij, dat er zóveel mensen zijn die de kerk een warm hart toedragen.

Bomen gesnoeid

Nog zo'n verhaal. De leilinden rond het kerkhof moesten worden gesnoeid. Nou, dat kon! Twee weken lang zagen we mensen op ladders en steigers bezig om een boom onderhanden te nemen. Zag er best eng uit, en we hebben snel even nagekeken of we goed verzekerd waren. Anderen ruimden de takken op en veegden alles weer schoon. De bomen staan er nu weer heel netjes en verzorgd bij. En opnieuw denk je: hoe is het mogelijk dat zóveel mensen uit het dorp de handen uit de mouwen willen steken voor de kerk?



Zie onze website www.pkn-gaastmeer.nl voor nog veel meer snoeigoede foto's.

Wat gebeurt hier?



U heeft natuurlijk op de foto Willem en Ekie Wendelaar Bonga al herkend. Maar wat zijn ze aan het doen??

We verklappen niets, maar het heeft te maken met de kerkdienst van Eerste Paasdag. Dat wordt een online dienst vanuit onze eigen Pieltsjerke. Zet maar vast in de agenda: vanaf Paasochtend 9.30 is de dienst te zien op YouTube. U kunt ook later kijken: de opname blijft een week beschikbaar. Het wordt zeer de moeite waard!

De dienst voor Witte Donderdag, de donderdag voor Pasen dus, wordt ook een online dienst vanuit de Pieltsjerke. Die dienst heeft natuurlijk een heel ander karakter dan de Paasdienst. Een sobere dienst waarin we gedenken dat Jezus met zijn leerlingen het laatste Avondmaal vierde, wetend dat Hem een vreselijk dood te wachten stond. Door juist ook deze dienst vanuit onze eigen kerk uit te zenden, willen we laten merken dat de kerk in donkere dagen dicht bij iedereen wil staan.

Waar sparen we voor?

De 40-dagentijd is een tijd van inkeer en van omzien naar de ander, we hebben dat in de nieuwsbrief al een paar keer besproken. Bij veel mensen thuis staan in deze tijd de bekende spaardoosjes, om ons eraan te herinneren dat we bewust met deze periode moeten omgaan. Dit jaar sparen we voor een initiatief dat kinderen in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria een betere toekomst bezorgt.

Voor veel zwarte jongeren in Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen, in slechte buurten omgeven door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos.

Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kinderen met onderwijs, sport en spel en biedt hen een omgeving vol liefde en aandacht, zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden.



‘Alle kinderen hebben iemand nodig die van hen houdt’, staat er op de kinderkeurplaat die bij dit project hoort. En zo is het. U vindt de plaat in de mail los bijgevoegd, zodat u hem net zo vaak kunt printen als u wilt, en kunt uitdelen aan (klein)kinderen, buurkinderen of welke kinderen dan ook.

Zo’n project verdient onze gulle steun. Het geld dat u in de 40-dagentijd hebt gespaard, kunt u met Pasen overmaken naar de diaconie, NL50 RABO 0326 1223 70 t.n.v. Diaconie PKN Prot. Gem. De Gaastmar. Maar u mag het geld ook in een enveloppe bij mij in de bus doen, dan zorg ik dat het op de rekening van de diaconie terecht komt. Meer informatie, waaronder filmpjes, vindt u op <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-werelddiaconaat-paascollecte-zuid-afrika/>

Dinsdag 23 maart niet kletse en kuierje

Even een praktische mededeling tussendoor. Aanstaaende dinsdag kunt u niet kletse en kuierje, tenminste niet met Ludwine. Maar dinsdag 30 maart staat ze weer om 10.00 uur klaar bij het dorps huis, om met wie dat wil bij te praten tijdens een wandeling.

Jeugdclub: voedselbank

Wilt u even aan uw jeugd uit groep 7 en 8 doorgeven – ik ga er zomaar van uit dat zij zelf deze nieuwsbrief meestal niet lezen – dat eind deze maand een activiteit gepland staat? Het gaat over de voedselbank. Een bijeenkomst zit er niet in, maar de leiding probeert om een alternatief te bedenken. Houd je app in de gaten! Het onderwerp past helemaal in deze 40-dagentijd natuurlijk.



Kerkdiensten in de lente

De nieuwe poster had u nog van mij tegoed, u ziet hem rechts. Voorlopig haken we aan bij IJlst dus, behalve op Witte Donderdag en Pasen, als we onze eigen diensten uitzenden.

Aanstaande zondag 21 maart om 9.30 uur is Ludwine een van de voorgangers in IJlst en het thema is 'De weg van de graankorrel'. Ook het kinderproject met deze week een filmpje over groeien is weer paraat.



Liturgische schikking

Zondag 21 maart is de vijfde zondag van de 40-dagentijd. We lezen Johannes 12: 20-33, dat is de gelijkenis van de graankorrel die eerst in de aarde moet sterven om vrucht te kunnen dragen. Via die lange weg van geduld zal de korrel veel vrucht gaan dragen. Sterven en loslaten gaan niet zonder pijn, we volgen Jezus op zijn lijdensweg. In de schikking ziet u de aarde, die nodig is om te groeien, en u ziet graankorrels en pijnpunten die de moeite symboliseren. Ondertussen groeit de amaryllis door: we komen steeds dichterbij het wonder van Pasen.



Als een graankorrel
af dalen in de duisternis
van de zwarte aarde.
Je toevertrouwen aan
dat wat je breekt,
zodat kiemkracht de ruimte krijgt.
Vertrouwen op levenskracht
die doorbreekt
uit het duister
naar het licht,
vruchtbaar leven
wordt opnieuw
brood voor velen.

Mooi lied

In de map van Tsjikke Leenstra zit een knipsel met de tekst van Lied 253. Er staat bij: 'Gaudeté'. In mijn herinnering hebben we het – met een solo van Catharina – gezongen in Heeg, een aantal jaren geleden. Een bijzondere tekst op een rustige en aandachtige melodie. Luister bijvoorbeeld naar [Lied 253, De zon daalt in de zee: Samenzang Hervormde kerk Eenum - Bing video](#) De tekst is niet heel goed te verstaan, maar u krijgt wel een idee van de melodie. Wilt u alléén de melodie horen, klik dan op [Koraal lied 253 uit het nieuwe liedboek. - Bing video](#)

U kunt de tekst van het lied lezen op de volgende pagina. Met een foto van Attie Bak erbij wordt het weer helemaal compleet.

Lied 253: De zon daalt in de zee

De zon daalt in de zee,
de duisternis valt in.
Ik loof de goede God.
Hij geeft mij dag en nacht:
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.

Laat dagen in de nacht,
waar wanhoop heerst en dood,
geloof en hoop op U.
U hebt Uw schepping lief,
U hebt Uw scheppint innig lief.

Kom, nacht en troost ons zacht.
Kom God, genees ons hart.
Kom leg Uw hand op ons.
en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.



Tot slot

Volgende week is het alweer Palmпасen, de zondag voor Pasen. Ook dan is er weer een nieuwsbrief.
Met een groet namens de kerkenraad,
Anneke van Mourik