

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 16 februari 2021 aan het begin van de 40-dagentijd

De 40-dagentijd.... u mag best weten dat ik het daar elk jaar weer moeilijk mee heb. Eigenlijk was de nieuwsbrief van afgelopen vrijdag een geschikt moment geweest om vooruit te kijken op deze tijd, maar toen lag er ijs en was het stralend weer. Iedereen was buiten, schaatsend of wandelend. Ik zei tegen Ludwine: 'Als ik nu over de 40-dagentijd ga schrijven, is het net of de kerk gauw een straf heeft bedacht omdat we even plezier hebben'. Gelukkig krijg ik een herkansing in deze extra nieuwsbrief, want ik weet best dat het niet zo zit.



Deze foto heb ik van de website van Nijkleaster in Jorwert gehaald. Ik denk dat de zadeldactoren in de verte die van Jorwert is. Ik heb deze foto gekozen omdat ik vind dat die een van de aspecten van de 40-dagentijd goed weergeeft: de bezinning. Als je deze foto op je in laat werken, kom je tot rust en ga je nadenken. De 40-dagentijd is een tijd op weg naar Pasen, een voorbereidingstijd waarin we onszelf terug kunnen vinden.

Het brengt veel als je in deze tijd bewust probeert om in jezelf te vinden. Daarbij kan het helpen als je in deze tijd eens iets achterwege laat, bijvoorbeeld snoepen. Dat is alleen maar ballast.

De 40-dagentijd is ook een tijd van geven. We staan niet alleen stil bij onszelf, maar ook bij de ellende in de wereld. Ondanks onze eigen corona-narigheid. Jezus gaat ons hierin voor. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is, of – als u dat een wat paternalistisch woord vindt – Hij heeft ons laten zien wat medemenselijkheid is.



In de Bijbel worden zeven manieren genoemd om uiting te geven aan die medemenselijkheid.

- Geef voedsel aan wie honger heeft
- Geef drinken aan wie dorst heeft
- Geef kleding aan wie geen kleding heeft
- Bied vreemdelingen onderdak
- Verzorg de zieken
- Bezoek de gevangenen
- Begraaf de doden

Vandaag de dag zouden we misschien ook onderwijs en emancipatie in het rijtje opnemen, maar de bedoeling is duidelijk. Denk aan de ander en geef hem/haar wat nodig is: 'ik ben er voor jou'.

Ook hierbij kan het helpen om in deze tijd snoep, alcohol of iets anders een poosje achterwege te laten. Zo leer je stil te staan bij wie het minder goed heeft. En als je elke keer dat je geld uitspaart door iets niet te doen, het geld opzij legt, heb je aan het eind van de 40-dagentijd een mooi bedrag om weg te geven.

## Kalender en spaardoosje in de bus

Deze week krijgt u iets van ons. Iets dat u kunt gebruiken om tot een mooie invulling van deze 40-dagentijd te komen.

Alle abonnees van de nieuwsbrief – voor zover ze in Gaastmeer wonen – krijgen een envelop in de bus met daarin:

- een kalender met voor elke dag van de 40-dagentijd een tekst en een vraag om over na te denken; er staan ook tips in, recepten, gebeden... te veel om op te noemen. Dit alles vanuit het thema 'Ik ben er voor jou';
- een spaardoosje om geld in te doen voor het project dat we dit jaar willen steunen: hulp aan kansarme kinderen in Pretoria in Zuid-Afrika. We komen er ook in de nieuwsbrief nog wel op terug. U vindt meer informatie op <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-kansarme-kinderen-in-pretoria/>
- en een mooie brief waarin Ludwine een en ander nog even toelicht.



Kent u iemand die geen abonnee is van de nieuwsbrief, maar wel een kalender of spaardoosje op prijs zou stellen? Neem even contact op met Ludwine of met mij. Er komt ook een aantal in de kerk te liggen trouwens.

## 40-dagenkalender online

De 40-dagenkalender is ook online te vinden. Hij staat of komt op onze eigen website, heel gemakkelijk dus: [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl)

## Boekjes voor de kinderen



Gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen een speciaal boekje met uitleg en opdrachten waarmee ook kinderen leren wat een bijzondere tijd het is en hoe ze mee kunnen doen. Het boekje komt ook in de diensten in IJlst naar voren.

Ekie Wendelaar Bonga heeft ze al rondgebracht, als ik goed ben geïnformeerd. Er zijn nog een paar boekjes over, dus als we er nog iemand een plezier mee kunnen doen, laat het weten.

## De Pieltsjerke in de 40-dagentijd

Zoekt u een plek waar u geïnspireerd wordt om na te denken? Een plek waar u misschien wel wordt aangeraakt door God? U zou eens kunnen proberen om gewoon de kerk binnen te lopen en te gaan zitten. Echt doen. Er komen weer liturgische bloemstukken te staan, en teksten die de lezer aan het denken zetten. En als u weer weggaat, neemt u dan het tijdschrift Petrus mee. Er ligt een stapel in de hal, vol met goede leesbare en inspirerende verhalen.

## Woensdag 17 februari, begin van de 40-dagentijd

Woensdagavond om 19.30 kunt u de dienst zien waarmee we het begin van de 40-dagentijd inluiden in de Mauritiuskerk in IJlst. Het is dan Aswoensdag. As als teken van berouw, als teken van eindigheid maar ook als teken van reiniging. Al heel wat jaren besteedt ook de Protestantse kerk aandacht aan Aswoensdag en dat gebeurt ook in de dienst in IJlst. In vorige jaren kon u dan ook echt een askruisje ontvangen, maar dat gebeurt nu in aangepaste vorm. Een mooie manier om bewust deze tijd in te gaan. O ja: het bloemstuk in de Mauritiuskerk woensdag is ook gemaakt door Tjerie en Tryntsje.

### Nog even terug

Hebt u de dienst van afgelopen zondag in IJlst gezien? Het kan nog hoor, via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Zeer de moeite waard, want er werden hele ware woorden gesproken over de waarheid. Inclusief een nieuwe complottheorie! Er was ook een prachtig filmpje met schaatsfoto's van kinderen uit IJlst, Oudega en Gaastmeer. Ik zag heel wat bekende gezichten. Het filmpje staat ook op onze website [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl). Klik op de foto van Neeltje en u kunt het filmpje bewonderen. Ik doe er nog even twee winterfoto's bij.



### Femke

Nog even een herinnering aan de oproep uit de laatste nieuwsbrief om een verjaardagskaart naar Femke de Boer te sturen. Maandag 22 februari wordt ze 4 jaar, maar met het hele gezin in quarantaine wordt het een verjaardag die anders is dan anders, en die dag wilden we haar verrassen met kaarten. Natuurlijk is een kaart voor broer Jalmar en zus Marrit ook welkom. Gelukkig hoorden we dat de klachten niet ernstig zijn en dat ze op hun 'eigen sloot' ook nog geschaatst hebben! Nog even het adres: Kaepwei 10, 8611 JL Gaastmeer.

### Hert, holle en hannen

Deze nieuwsbrief sluit ik af met een gebed uit Nijkleaster, speciaal gemaakt voor deze tijd.

Jou ús in waarm hert.  
Jou ús in helder ferstân.  
Jou ús warbere hannen.  
Yn hert, holle en hannen  
hongerich nei rjocht,  
toarstich nei frede.

**Tot slot** Vrijdag is er weer een nieuwsbrief!

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik