

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 5 februari 2021

Een kortere nieuwsbrief deze keer. Er is tenslotte niet élke week veel te melden. Volgende week wel weer. Dan besteden we in de nieuwsbrief aandacht aan de 40-dagentijd, die op 17 februari begint. Daarvoor is het nu nog wat aan de vroege kant.

### Wel en wee

Ik begin deze week met het wel en wee. Bij veel mensen is vanmiddag het Ringblad weer op de mat gevallen en daar stond nog in dat Wander in het ziekenhuis verbleef. Inmiddels kregen we het bericht dat hij gelukkig weer terug is in Talma State in Heeg. Hij moet in elk geval tot 12 februari in quarantaine blijven daar. Wanneer hij weer naar zijn eigen huis kan, is op dit moment nog niet duidelijk maar we zijn al lang blij dat het weer wat beter gaat. We denken aan Wander en aan de anderen in ons dorp die het zwaar hebben, al of niet in relatie tot coronaperikelen.



Wat mogen we blij zijn dat zovelen in het dorp klaarstaan voor mensen die dat nodig hebben. We weten lang niet alles, maar we weten wel dat er van alles gebeurt op dit vlak. Van praktische hulp tot een luisterend oor. Deze week noem ik speciaal de bezoekdames. Alweer heel wat jaren zijn ze soms bijna dagelijks op stap met een bloemetje voor ouderen en zieken maar ook voor jubilarissen of gezinnen waar een baby is geboren. Hulde aan jullie!

### Online diensten in IJlst

Volgens mij had ik de winterposter nog niet eerder in deze nieuwsbrief gezet, dus bij dezen. Mooi hoor.

Aanstaande zondag 7 februari gaat ds. Jaap Miedema uit Leeuwarden voor in IJlst. Het thema is 'roeping'.



### Beroepingscommissie Oudega

De beroepingscommissie voor het opvullen van de predikantsvacature in Oudega vergadert in deze periode digitaal gewoon door. Het blijkt dat je veel voorbereidend werk best digitaal kunt doen. Toch wil je natuurlijk de 'echte' gesprekken met geïnteresseerden het liefst fysiek houden. Door ons op te splitsen in héle kleine groepjes hopen we hiermee in de tweede helft van februari toch een begin mee te kunnen maken. Wordt vervolgd.

## Voorpret?

Als ik dit schrijf, wordt er de komende dagen kou en sneeuw verwacht. Hoe dat precies in Gaastmeer zal uitpakken, weet ik niet. Kunnen we straks schaatsen op een dichtgevroren meer waar 1,5 meter afstand geen probleem is, of zitten we straks opgesloten tussen de sneeuwduinen in ons huis? Of valt het allemaal nogal mee (of tegen, net hoe je erin staat) en blijft het bij wat regen of natte sneeuw?

Hoe dan ook, ik heb nog een recente serie schitterende foto's van Attie Bak liggen. Te veel om nu allemaal op te nemen, maar ik ga ze gewoon verdelen over meerdere nieuwsbrieven. Voor wie hoopt op winter, in het kader van de voorpret de volgende foto's.



## De hemel gaat nooit dicht

Ik realiseer me dat niet iedereen op dit moment voorpret kan voelen. Van wat dan ook. Voor sommigen is het nu al heel lang nacht. Je kunt nergens heen, letterlijk niet, maar het voelt soms alsof je ook met je somberheid of je zorgen nergens heen kunt. Alsof alles dicht is. Voor hen vond ik een paar troostrijke regels uit een Taizégebed.

Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt,  
en als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt,  
bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands zicht,  
de Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht.

## Tot slot

Dit was het voor deze week! Volgende week weer een nieuwsbrief.