

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 1 januari 2021

Aftelmoment



Iets voor middernacht begon het Nationale Aftelmoment. Altijd leuk natuurlijk, maar wist u dat wij hier in Gaastmeer gisteravond ook ons eigen aftelmoment hadden? Op de foto hiernaast ziet u dat het nog 2 seconden duurt voordat de opnames van de oudjaarsviering op youtube 'in première gaan', zoals dat heet. Vanaf 18.00 uur kon u kijken. En dat hebt u gedaan! De viering is nu al maar liefst 95 keer bekeken.

Hebt u nog niet gekeken? Het kan nog hoor, tot aanstaande woensdag 6 januari. Maar nu alvast weer heel veel dank aan het technische team bestaande uit Coby Joustra en Willem Wendelaar Bonga, die er een prachtige opname van hebben weten te maken.

De gemakkelijkste manier om te kijken is om te klikken op de link op www.pkn-gaastmeer.nl. U kunt ook de code <https://youtu.be/HXm7WiQ8KU8> of [Oudjaarsavond viering Gaastmeer - YouTube](#) gebruiken. Of zoek in youtube op protestantsegemeentegaastmeer.

Komende diensten

Ook voor ons is het op dit moment nog volstrekt onduidelijk wanneer wij weer in onze eigen kerk kunnen samenkomen. Wat zijn we dan opnieuw blij met de mogelijkheid om de diensten in IJlst mee te beleven! Aanstaande zondag is het thema van de dienst de bruiloft te Kana, en voorzanger is Harry de Vries uit Oudega. Ik zal de liturgie weer wekelijks rondsturen.

Nieuwjaarsgedicht

Een poosje geleden schreef ik in de nieuwsbrief over de gedichten die Liesbeth van Griensven kreeg van haar inmiddels overleden schoonzuster, een kloosterlinge. Een van die gedichten is een nieuwjaarsgedicht van Guido Gezelle. U vindt het hieronder, vergezeld van een prachtige foto, gemaakt op nieuwjaarsdag in de Lytse Polder. Gemaakt door Attie Bak inderdaad. Nog even over het slot van het gedicht: het woord liën is een samentrekking van lieden, en geren betekent graag.

God geve u 't nieuwe jaar
zoo vol geluk en zegen
als wij het alle daags
voor u te vragen plegen.
Zijt vrij van ongemak
van ziekte en van verdriet
en krijg' de boze geest
u in zijn netten niet.
Integendeel: leef lang!
Leef blij en vrij van zinnen,
om menig jaar na dit
te mogen herbeginnen
tot uw en ons geluk
en aller brave liën
die u, zoals wij doen
van harte geren zien!



Eind-eindstand

In de vorige nieuwsbrief noemde ik als eindstand van de inzamelactie voor de inrichting van het lokaal een bedrag van € 7.980. Ik schreef erbij dat dit een groot succes is en dat wij iedereen heel hartelijk dankzeggen. Nu blijkt de definitieve eindstand nog weer hoger te zijn, namelijk € 8.080! Een nóg groter succes en nóg meer dank dus!

Nieuwjaarszegen

Ik eindig met een nieuwjaarszegen die alweer heel wat jaren op mijn prikbord hangt. Hij is geschreven door Jean Paul Vermassen en in het Fries vertaald door Jan Willem Nieboer. Ook dit gedicht gaat vergezeld van een foto uit de Lytse Polder, ook op nieuwjaarsdag gemaakt door Attie.



Nijjersseine

Dat dy in protte goeds taskikt wurdt,
dat it kwea by dy wei hâlden wurdt.

Datst de seine yn dyn libben sjochst en derfan genietest.
Goede minsken om dy hinne:
freonskip en leafde,
tagedienens en begryp.
Minsken dy't it net opjouwe:
de dream fan frede en gerjochtichheid
foar elts en alles op dizze ierde.

Datst no en dan omsjochst yn it nije jier
om dyn seinigingen te tellen.
Om tankber te wurden
foar de seine yn dyn libben.

Datst de ynderlike krêft ûntfangst
om yn de freugde te bliuwen,
om te beminnen-altyd op 'e nij – nij.
Dat de taal fan de stilte dy fertelt oer de djipte
yn eltse werklikheid.
Datst oanrekke wurdst en beroere troch God syn
wûnderlike oanwêzichheid.

Luidende kerkklokken.

En dan nog even een nagekomen bericht: ook Gaastmeer heeft meegedaan aan de landelijke actie om met de jaarwisseling de kerkklokken te luiden.

En niet zomaar geluid, maar heel langdurig geluid! Veel dank aan degene of degenen die, al of niet met gewonde duim, hiervoor heeft/hebben gezorgd.

Tot slot

Volgende week weer een nieuwsbrief! Tot zolang een nieuwjaarsgroet namens de kerkenraad,

Anneke van Mourik