

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 22 december 2020

Bijna kerst 2020, en ik kan wel twee nieuwsbrieven vullen met mooie teksten die ik mocht ontvangen. Weet u wat ik deze week vooral zo mooi vind aan uw bijdragen? Ze laten zien dat het coronavirus niet alles overheerst. De kerstboodschap klinkt er gewoon dwars doorheen. Hopelijk bent u het met me eens als u deze nieuwsbrief uit hebt.

Ik begin met een kinderversje uit de map van Tsjikke Leenstra. Het versje stond in een artikel van Pauline Bronkhorst, die er onder meer bij schreef: 'God werd een mens, een kind zelfs. Nu wij nog.'

Door te worden als een kind  
heel eenvoudig,  
Door te worden als een kind  
heel klein,  
kon Hij onze Koning worden,  
kon Hij de Redder zijn.

## Digitale diensten vanuit Gaastmeer



Voor het eerst in de geschiedenis een digitale kerstdienst vanuit onze eigen Pieltsjerke. Wij hopen dat ook op die manier de kerstboodschap mag klinken, door alles heen. Zondag 20 december hebben we de dienst opgenomen, dit tot verbazing van een onbekend iemand die midden onder de dienst de kerk binnen kwam lopen ondanks het papier met het opschrift 'Stilte, opname' op de deur. Het beamteam bestaande uit Coby Joustra (Heeg) en Willem Wendelaar Bonga heeft een hele knappe prestatie geleverd, veel dank daarvoor. Dank ook aan Heeg voor het beschikbaar stellen van de apparatuur. Kijk op de website [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl) voor foto's van *the making of*.

Op die website kunt u straks ook gemakkelijk inloggen in de dienst. U klikt gewoon de code op de website aan. Vanaf 24 december 18.00 uur is de link operationeel en kunt u dus kijken. Als u de linker foto hierboven goed bekijkt, ziet u linksonder de tekst 'Gaaf over 45 uur in première'. Staat dat niet stoer, in première gaan? De link blijft precies een week operationeel.

U kunt ook de code aanklikken of overtypen vanuit deze nieuwsbrief: <https://youtu.be/uxAApO3uJB0> Of scan de QR-code op de flyer die u als het goed is in de bus hebt gekregen. Of zoek op youtube naar protestantsegemeentegaastmeer. Als u niet beschikt over internet, kunt u een datastick krijgen zodat u via uw tv kunt kijken. De meeste moderne tv's hebben die mogelijkheid. Komt u er niet uit? Neem even contact op, dan proberen wij u te helpen. U ziet het, we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u de dienst kunt meebeleven. Het wordt een dienst met van alles om te bekijken en te beluisteren, voor jong en oud. De liturgie is bijgevoegd, dan hebt u alvast een voorproefje.

Tot slot: u kunt altijd ook nog naar de diensten in IJlst kijken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) . Ook deze liturgieën zijn bijgevoegd.

### **Oudjaarsdienst digitaal**

Eventuele nieuwe coronamaatregelen daargelaten, zullen we ook de oudjaarsviering opnemen en op youtube zetten. Daar komt een aparte code voor, die u begin volgende week kunt vinden op de website of in de volgende nieuwsbrief. Had u de oproep al gelezen om een foto toe te sturen aan [anneke@marsicht.fr.nl](mailto:anneke@marsicht.fr.nl) ? We willen de digitale dienst afsluiten met een collage van foto's waarin we als dorpsgenoten en gasten elkaar toezwaaien en het oude jaar uitzwaaien. Maak dus een foto terwijl u zwaait en stuur die uiterlijk Tweede Kerstdag toe. Denk erom: geen filmpje maar alleen een foto.

### **Engeltjes, kerstversiering en boekjes**

Sommigen van u hebben ze al bewonderd, de engeltjes in de kerk. De anderen hebben echt iets gemist, maar u hebt nog volop gelegenheid om ze te bekijken. Afgelopen zaterdag hebben Ineke Feenstra, Marianne Zoetmulder en ik de meer dan 50 engeltjes opgehangen of neergezet in de kerk. Fantastisch wat een mooi resultaat!! Er zijn papieren engeltjes, glazen, stenen, houten, gebreide en wat al niet meer. De een nog mooier dan de ander. We kregen ook vier engeltjes gemaakt door Nynke Zeilstra en Doutzen Renema. Dank jullie wel dames, ze zijn zó vrolijk.

Op de linker foto ziet u een deel van de engeltjes klaarliggen om te worden uitgestald. Op diezelfde foto ziet u ook nog net een stukje van de kerstversiering, die u ook echt moet gaan bekijken.

Vanaf Tweede Kerstdag kunt u een engeltje meenemen om zelf te houden of weg te geven. We zouden het erg leuk vinden als álle engeltjes ergens onderdak zouden vinden en er dus niet één meer overblijft in de kerk. Want daar zijn ze voor gemaakt: om te delen met elkaar.



Op de rechter foto ziet u het boekje dat klaarligt voor de kinderen. De trommel met boekjes staat ook in de kerk, bij de engeltjes. Het boekje staat boordevol opdrachtjes en knutselwerkjes rond het kerstverhaal. Er zijn er genoeg, dus neem er ook een paar mee voor uw kleinkinderen buiten Gaastmeer. De boekjes kunt u nu direct al meenemen.

### **Gezongen kerst- en nieuwjaarswens**

Klaas van der Goot verraste ons met een mooi gezongen kerst- en nieuwjaarswens. U vindt de link op de website en wij sluiten ons natuurlijk helemaal bij de wens aan!

## Gaastmeer toch in het licht

Het was even slikken toen zelfs onze coronaproof activiteiten op 20 december niet door konden gaan. Ook langs deze weg nogmaals heel veel dank aan iedereen die zich ervoor had ingespannen om er iets moois van te maken. Als ik bedenk wat we allemaal gemist hebben..... Een levende kerststal, een poppenspel van Dick Bruna, koperblazers, meerdere houten kerststallen, glühwein, kerstkransjes, een wensboom, een vuurschaal en dan vergeet ik misschien ook nog iets.



Maar wat er – behalve natuurlijk de engeltjes – wél was en nog steeds is: Gaastmeer in het licht. De Grutte én de Lytse Gaastmar. Vergis ik me nu of had u echt véél meer versiering aangebracht dan vorig jaar? Het is in elk geval een heel groot plezier om 's avonds buiten te lopen nu. In de online kerstdienst ziet u een paar foto's, en ik zag ook een paar vroege foto's op onze officiële dorpswebsite. Klik op [Archief Nieuws - De Gaastmar - Gaastmeer](#) . Even naar onderen scrollen en de datum 12-12 opzoeken.

## Liturgisch bloemstuk kerst

De afgelopen weken kon u de liturgische bloemstukken van de adventstijd zien. Nu met kerst staat in de kerk een speciaal kerstbloemstuk. Ik vind het in al zijn eenvoud heel ontroerend. De witte bloemen staan voor het feest van Gods tederheid die alles zal blijken te overwinnen.

Tjerie en Tryntsje weer veel dank voor al jullie werk. Het was weer buitengewoon.



## Wel en wee

In deze nieuwsbrief heb ik in de loop van dit jaar de geboorte van nieuwe Gaastmeerdertjes genoemd. Maar ik bedacht me dat het ook wel leuk is om alsnog de geboorte te melden van twee kinderen van ex-Gaastmeeders, want die horen er toch ook bij. Ik heb het dan over Jelle Evert, zoontje van Trynke Gerritsma en haar man Jan, en over Tjitske, dochtertje van Richtje van Berkum en haar man Klaas Wiebe. Alsnog onze zegenwensen natuurlijk, ook voor de beppes en pake en omke in Gaastmeer!

## Ien stjer

Van Baukje Ykema kreeg ik alweer een jaar geleden dit gedicht. Haar broer Klaas was toen aan het revalideren. Ik vond het gedicht toen al heel erg mooi en dat vind ik nu nog steeds.

Ien stjer  
Makket de loft minder driigjend.  
Ien kears  
Makket de nacht minder tsjuster.  
Ien hân  
Makket it paad minder iensum.  
Ien stim  
Makket de dei minder stil.  
Ien fonk  
Kin it begjin fan nij fjoer wêze.  
Ien noat  
It begjin fan in liet.  
Ien bern  
It begjin fan in takomst.  
Ien winsk  
It begjin fan in jier.



## Kerstmacht boven Bethlehem

Tijd voor weer een muzikale bijdrage. Froukje Hofstede vond op youtube een echt kerstlied dat desondanks niet erg bekend is. Het wordt aanstekelijk gespeeld en gezongen en u vindt het op [https://www.youtube.com/watch?v=Z3WHPedAxJo&feature=emb\\_title](https://www.youtube.com/watch?v=Z3WHPedAxJo&feature=emb_title)

In de kerstmacht boven Bethlehem, sprak een engel uit de hemel.  
En hij maakte daar goed nieuws bekend: God is hier, zijn naam is Jezus!  
En opeens was daar een eng'lenmacht.  
Een hemels leger prees de Schepper.



Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen ons vandaag opnieuw omgeven.  
Laat de echo van hun lofgezing blijven klinken in ons leven.  
Dat het hemels lied van toen die nacht overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.



Is er iets of iemand ooit te klein voor de God, die zelf een kind werd?  
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.  
God werd mens tussen de mensen.  
Wat een wonder dat God met ons is!  
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

### **Kerstgebed**

Ik eindig dit keer met een gebed uit de bundel *Van Allerheiligen tot Kerstmis*, gekregen van Brechtje en Maurits Dantuma. De tekst is geschreven door Manu van Hecke.

Heer God,  
Waarom komt Gij naar ons toe?  
Hoe komt het dat wij zo kostbaar zijn in uw ogen?  
Gij zijt op zoek naar de mens.  
En wat een waardigheid voor ons  
door U gezocht te worden.

In de menswording van de Zoon  
wordt die toewending naar ons toe vlees en bloed.  
Wij danken dat Gij ons zo genadig aanziet,  
dat Gij ons zo menselijk nabij komt.

Geef ons de moed en de kracht  
om in dit geloof te leven en het uit te stralen  
in alles wat we zijn en wat we doen.

Wij vragen het U  
Door Christus, onze broeder en Heer.

Amen

### **Tot slot**

Namens de kerkenraad wens ik u goede kerstdagen toe, met al het moois dat er ook nu kan zijn.

Anneke van Mourik

