

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 13 november 2020

Sint Maarten

Het kan u nauwelijks zijn ontgaan, want er stond een uitgebreid artikel met prachtige foto in de Leeuwarden Courant. Ook op de Facebookpagina's van Dorpsbelang en van Ludwine Andel en op de website www.pkn-gaastmeer.nl is er ruim aandacht aan besteed. We hebben het natuurlijk over de viering van St. Maarten.



Wat een hartverwarmend gebeuren: de kinderen met hun lampions en liedje, de ex-leerlingen die de kinderen begeleiden, en natuurlijk de prachtige opbrengst: € 1.070 voor het project Maher in India. De kinderen hebben € 770 opgehaald en de diaconie van onze kerk heeft er nog € 300 bij gedaan.

Had u trouwens gezien dat het artikel in de LC geschreven is door Lieuwe Wiegersma? Die kennen we!

Ludwine maakte bijgaande foto bij de start van St. Maarten, maar op onze website staan nog veel meer foto's. Bekijk daar vooral ook het filmpje waarin juf Janny Koenen op een prachtige manier het verhaal van St. Martinus vertolkt. En hebt u zich altijd al afgevraagd wat de kinderen nu eigenlijk zingen? Op de website staat de volledige tekst afgedrukt en er is ook nog een kort filmpje waarin de kinderen het lied oefenen met als aanjager Willem Wendelaar Bonga.

Gedenken op 21 en 22 november in de Pieltsjerke

Traditiegetrouw gedenken wij op de laatste zondag voor Advent de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dit jaar willen wij iedereen in het dorp uitnodigen om daaraan mee te doen, of u nu iets met de kerk hebt of niet. U krijgt nog een briefje in de bus, maar ook even in deze nieuwsbrief: op zaterdag 21 november tussen 16.00 en 17.30 en op zondag 22 november tussen 9.30 en 11.00 uur kunt u binnenlopen in onze eigen Pieltsjerke. Er zijn kaarsjes die u kunt aansteken, er klinkt muziek en Ludwine is aanwezig. Als u dat wilt, kunt u even in een van de banken gaan zitten voor een moment van bezinning.



Mogen we erop rekenen dat u de coronaregels in acht neemt? Dus een mondkapje op in de kerk. En als u ziet dat er in de kerk onverhoopt te veel mensen zijn om afstand te kunnen houden, wacht u dan even op een veilige plek? Als we het zo aanpakken, moet het lukken om op een stijlvolle en verantwoorde wijze onze naasten te gedenken.

Bijbel gevonden?

Ds. Y. Slik uit Balk schrijft ons dat ze mogelijk op 13 september haar Fryske Bibel in onze kerk heeft laten liggen. We hebben al gezocht, maar konden niets vinden. Nu zou je het als goed nieuws kunnen beschouwen dat iemand er met een Bijbel vandoor is, maar in dit geval ging het om een persoonlijke herinnering. Er zit een bruin kaft om het boek. Mocht iemand weten waar deze Bijbel is, neemt u dan even contact met mij op.

Regenboog

Het is meerdere mensen opgevallen dat er op maandag 9 november zo'n mooie regenboog bij ons te zien was. Attie Bak maakte de linkerfoto. Het lijkt erop dat ze weliswaar niet de pot met goud, maar toch in elk geval een hele mooie auto aan de voet van de regenboog heeft gevonden. En als je goed kijkt, zie je links achter de regenboog nog een tweede boog. De rechter foto is van Ludwine. Ook twee bogen, maar nu één in de lucht en één in het water.



Zeldzaam mooi, iets om ademloos naar te kijken.



Beroepingscommissie voorganger Oudega

Zoals u misschien weet, is Gaastmeer als samenwerkingspartner vertegenwoordigd in de commissie die een nieuwe voorganger in Oudega zoekt. Daarom houd ik u af en toe op de hoogte van de vorderingen. Welnu: deze week heeft de commissie een advertentie geplaatst op de website van de PKN. De advertentie en de bijbehorende profielschets zijn ook te zien op <https://oudegaw.protestantsekerk.net/vacature> .

Actie inrichting lokaal

De actiethermometer staat een dikke week na de start op € 1.730. Een kwart van het benodigde bedrag is dus al binnen! Ga vooral zo door.

Warm 3

Riny Visser reageerde op mijn oproep om te laten weten waar je warm van wordt. Met zijn toestemming laat ik u er graag in delen!



“Er zijn veel zaken waar ik warm van word, zoals zeilen, kanoën, fietsen, wandelen etc. Maar wat mij toch het meest heeft geraakt in het afgelopen jaar is de betrokkenheid van de bewoners van Gaastmeer op elkaar en in het bijzonder in onze kerkgemeente.

Ineke en ik hebben ons van meet af aan welkom gevoeld in Gaastmeer en we voelden ons daardoor al heel snel thuis als stadsbewoners die voor het eerst van ons leven in een klein dorpje zijn gaan wonen.

We hebben het in Gaastmeer maar getroffen met een kerkenraad die uit betrokken, toegewijde en hardwerkende mensen bestaat en met onze pastor Ludwine. Verder hoop ik dat ik over niet al te lange tijd met de andere koorleden weer kan zingen. Want zingen, daar word ik ook warm van. En natuurlijk muziek maken op de tenorsax in it Mienskipsorkest en in de nabije toekomst Concordia.”

Tot zover de woorden van Riny. Op de foto – ook van Riny - ziet u it Piel, met prachtig licht.

Warm 4

Ik voeg er mijn eigen woorden aan toe, omdat die eigenlijk heel goed passen bij die van Riny. Deze herfst dringt het eindelijk tot mij door dat ik met pensioen ben. Nu mijn vader (afgelopen maandag is hij 95 jaar geworden) een plezierige woonplek heeft gevonden en mijn zus is verhuisd, krijg ik eindelijk tijd en ruimte voor andere zaken. Zo heb ik gisteren zomaar naar een slak staan kijken! Van zulk soort dingen word ik nu warm: de mooie dingen vlak om mij heen beleven. En dan inderdaad natuurlijk de muziek. Hopelijk over niet al te lange tijd weer zingen en nu al thuis blazen op de esbas. De muziekfilmpjes in de online diensten reken ik ook graag mee, en ach, eigenlijk de hele diensten, zo mooi.

En dan tot slot een heel kort gedichtje waar ik elke keer weer warm van word. Met alweer een juweeltje van Attie ernaast.

**Welkom Thuis,
Hier mag je zijn,
De Vader viert een feest
Welkom Thuis.**



Volgende week weer een nieuwsbrief! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik