

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 23 oktober 2020



Opnieuw een nieuwsbrief van de kerk in deze onzekere tijd. Is de stijging van het aantal besmettingen inderdaad aan het afvlakken? Welke maatregelen staan ons de komende tijd nog te wachten?

Wij kunnen alleen maar zeggen: houd moed. Of beter gezegd: hâld moed, haw leaf!

Interieurcommissie lokaal

Terwijl de bouwploeg onverdroten verdergaat met slopen, boren, straten (door sommigen betiteld als 'spelen met Lego') is de commissie die straks gaat zorgen voor de inrichting van het lokaal opnieuw bij elkaar geweest. Volgens mij hebben ze er zin in. Ik kan u deze week ook de namen verklappen. Het drievrouwschap bestaat uit Tryntsje Hoogterp, Jantina Reijenga en Vera van Zuijlen, met Ludwine als adviseur. Met zo'n trio móet de geldactie straks wel een succes worden, want iedereen wil deze dames natuurlijk de kans geven om het lokaal te voorzien van een mooie, praktische en degelijke inrichting. Toch?

Niet vergeten: briefjes inleveren

De kerkleden hebben vorige week allemaal het verzoek gekregen om een voordracht te doen voor versterking van de kerkenraad. We zoeken een ouderling die ook voorzitter van de kerkenraad kan zijn, en een diaken. Ik heb inmiddels al aardig wat briefjes met namen mogen ontvangen, maar mocht u uw briefje nog thuis hebben liggen, vergeet dan niet om het bij mij in de bus te doen. U hebt nog de tijd tot 1 november.

Niet vergeten: actie voedselbank

Lars en Rudi hebben inmiddels in de winkel de vierde of misschien al wel de vijfde doos kunnen klaarzetten, dus het gaat heel goed. En er kan altijd nog meer bij! U maakt hier mensen uit Sneek en omgeving heel blij mee. De actie loopt tot en met 4 november.

Niet vergeten: bijdragen voor de nieuwsbrief toesturen

Stuurt u de komende weken weer uw foto's of gedichten naar mij toe? Dan krijgen ze een mooie plek in de nieuwsbrief. Dank!

Online dienst vanuit IJlst 25 oktober

Komende zondag is het thema van de dienst 'Ave Maria', dit naar aanleiding van Lucas 1: 26-29 en 39-45. En dat niet alleen, maar u kunt ook luisteren naar het Ave Maria van Mozart! Voor u gezongen door pastoor Peter van der Weide en Weltsje de Boer. Zij zullen daarnaast liederen van Mendelssohn en Gounod laten horen. Dat wordt vast bijzonder mooi. Voorgangers zijn ds. Dussie Hofstra en Ludwine Andel. En o ja, de ervaring heeft geleerd dat er in IJlst elke zondag nog wel plaatsen over zijn. **Wilt u dus een dienst bijwonen, dan gaat dat vast wel lukken!** Aanmelden hoeft niet.

Tot slot nog even de administratie bijwerken. Wij missen nu natuurlijk weer onze wekelijkse collecteopbrengsten. Maar daar kunt u iets aan doen. Voortaan noem ik weer elke week de rekeningnummers waarop u uw gift kunt storten. Veel dank alvast.

Kerk: NL 21 RABO 0370 6498 69 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. De Gaastmar.
Diaconie: NL 50 RABO 0326 1223 70 t.n.v. Prot. diaconie De Gaastmar.

Leerling zijn

Ineke Feenstra en Riny Visser stuurden een tekst op uit het boek Sporen van God. Ik vond het een verrassende tekst die nieuw inzicht biedt. Het vergt even aandacht om de tekst goed te lezen, maar dat is het meer dan waard.

Leerling zijn

Vroeger zijn we allemaal leerling geweest. Die tijd ligt achter ons denken we. We blijven leerling . In de religieuze tradities is de eerste vereiste voor leerlingschap: moed. En dat is niet voor niets. Zonder moed om onszelf te zien zoals we echt zijn, zonder moed om de wereld onder ogen te zien zoals deze echt is, kunnen we van het geloof niets leren. Ja, óver religie valt van alles te leren. Maar de wezenlijke bijdrage van de religieuze tradities is het aanleren van levenskunst. Dat is wel even iets anders dan informatieve kennis waar we het wel of niet mee eens kunnen zijn.

In de boeddhistische traditie wordt gesproken van samsara. Dat is de wereld van de mens die steeds in een kringetje ronddraait - steeds dezelfde patronen, steeds dezelfde situaties. De christelijke traditie noemt dat: zonde. Dat betekent letterlijk: je mist je doel. Je schiet er precies naast en zo gaat het lijden maar door en door. En dat is toch eeuwig zonde?

Leerling-zijn in een religieuze traditie betekent het inoefenen van andere manieren van kijken, denken, voelen en handelen. Manieren die ons vrij maken van die eeuwige cirkelgang.

Sporen van God

Bij 'sporen van God' kun je je heel veel voorstellen. Dat geldt zeker voor ons in Gaastmeer, zo dicht bij de natuur. Zo maakte ik een paar weken geleden deze foto vanuit ons keukenraam. Een prachtige wolkenpartij, nog net beschenen door de zon. Echt een spoor van God.



Tot slot

Volgende week weer een nieuwsbrief!

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik