

## Extra nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 14 oktober 2020

Beste allemaal,

Om maar met de deur in huis te vallen: de kerkdiensten in Gaastmeer worden voorlopig stopgezet. In elk geval de eerste vier weken.

Zo, dat is eruit. Wat heeft het ons moeite gekost om dit besluit te nemen. We waren zo blij met de herstart van onze diensten, hoe bescheiden ook. En eenmaal uit de kerk bleven we soms nog een tijdlang lekker staan praten, daar hadden we behoefte aan.

En we weten het, formeel hadden we onze diensten wel mogen voortzetten op de manier waarop we het deden. Kerkelijke bijeenkomsten zijn nog steeds mogelijk. Waarom dan toch stoppen? Ik zet de redenen even op een rij.

### 1. Het aantal besmettingen neemt hand over hand toe

Dat hoeft ik niet nader toe te lichten. Om het virus weer in te dammen, heeft kabinet besloten om het aantal contactmomenten voor groepen zoveel mogelijk te beperken. Als kerkenraad voelen we de verantwoordelijkheid om daar onze bijdrage aan te leveren. Wij zoeken niet de grenzen op van wat mag, maar proberen te doen wat verstandig is.

### 2. Het coronavirus komt heel dichtbij

Tot voor kort konden we misschien nog denken dat het coronavirus vooral iets voor Brabant en de Randstad was. Inmiddels is ook in Friesland het aantal besmettingen fors toegenomen en dat niet alleen, maar het virus is nu ook heel dicht bij ons in de buurt gekomen. Dat maakt het nog urgenter om alles te doen wat mogelijk is om het virus tegen te houden.

### 3. Er kwamen al afzeggingen

Niet alleen wij denken na over wat we kunnen doen, ook anderen doen dat natuurlijk. En daarom kregen we al te maken met afzeggingen van voorgangers en organisten, die het niet verantwoord vinden om op allerlei plekken te komen preken of spelen. Dat is al een duidelijk signaal voor ons, maar bovendien zou het bijna onmogelijk zijn om op deze korte termijn de lege plaatsen allemaal op te vullen.

### 4. We hebben een alternatief: opnieuw online diensten in IJlst vanaf 18 oktober



Is het geen prachtige poster? U ziet het, we gaan weer starten met de online diensten vanuit de Mauritiuskerk. Aanstaande zondag al. Heel fijn dat dat zo snel weer kan. Voorlopig de gemeenten IJlst en wij, maar er haken mogelijk meer gemeenten aan.

U kent het recept:

[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl), vervolgens IJlst opzoeken en klikken op Naar kerk. De liturgie voor zondag 18 oktober stuur ik later deze week toe.

### **Coronagedicht**

Ds. O.C. Kerssen, die op 25 oktober voor zou gaan in de dienst, stuurde ons het gedicht toe dat is gemaakt door Folkert Verbeek, het oudste gemeentelid van zijn gemeente, (88 jaar). Wat heerlijk als je zo dichten kunt, en dan in zulk mooi Fries!

### **Kroane**

Jo skeppingskroane Hear  
slein fan koarona's roede,  
de minske sit yn 't near  
it is him bang te moede.

Hy hat him mei bravoer  
yn wolfeart noflik bêde,  
wa kin út firus kloer  
de mienskip no noch rêde?

Oan alle skeel foarby  
fersette we ús ienriedich,  
mar och hoe swak binn' wy  
en wapens net foarriedich.

Sjoch, Hear, it lijen oan  
ferlos ús fan dit naasje,  
dat wreed en glûpsk demoan,  
ha mei ús moederaasje.

Wy roppe yn de need:  
"Kom hastisch no fanwegen,  
set op ús wurk tsjin 't leed  
de kroane fan jo segen,

dat wy aanst hein en fier  
wer djip en rom sykhelje,  
Jo sjongend by de lier  
befrijd ús tank betelje".

Folkert Verbeek  
Sleat, april 2020

### **Tot slot**

De komende weken krijgt u op vrijdag of zaterdag weer een nieuwsbrief met de liturgie van de online diensten in IJlst.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Anneke van Mourik