

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 4 september 2020

Startsnein 6 september



En nu maar hopen dat de lucht er zondag net zo uitziet als op de liturgie. In dat geval treffen we elkaar weer aan het Piel. Maar u weet het: is het slecht weer, dan kunnen we terecht in de schuur van de Flapperpleats.

We beginnen weer om 10.00 uur, en neemt u weer zelf een stoeltje en koffie mee? En misschien een plaid of zo, want het kan fris zijn. Na de dienst is er weer gelegenheid om na te praten. Er zijn een paar extra stoelen voor degenen die moeilijk zelf een stoel mee kunnen nemen. Voor de kinderen zijn er spelletjes na de dienst.

Aan het eind van de dienst besteden we aandacht aan twee bijzondere mensen:

- Wander Bruinsma, die meer dan 50 jaar onze organist is geweest en ook verder heel veel voor de kerk heeft gedaan
- Piet Visser, die ook al heel lang actief is geweest voor de kerk en die nu afscheid neemt als voorzitter van de kerkenraad.

Dit wilt u niet missen!

Verbouwing lokaal: inpakken en verhuizen 11 en 12 september

Voordat je een lokaal kunt verbouwen, moet het wel eerst leeg zijn. Klinkt logisch, maar je moet het wel even organiseren. Dat hebben de kerkrentmeesters dan ook gedaan. Op vrijdag 11 september worden alle spullen ingepakt, op zaterdag 12 september worden de spullen opgeslagen bij Willem van Berkum.

De kerkrentmeesters vragen uw hulp!

- Inpakken: 11 september. Verhuisdozen zijn aanwezig. Graag wat inpakpapier meenemen, dat mogen oude kranten zijn. Tijd in overleg.
- Verhuizen: 12 september. Start om 8.30. Spullen moeten naar Willem van Berkum.
- **Opgeven bij Klaas Brouwer a.s. zondag bij de startsnein of op klbrouwer@gmail.com.**



Verbouwing lokaal: verdere hulp gevraagd



Er valt van alles te doen:

- Slopen
- Graafwerkzaamheden
- Bouwwerkzaamheden
- Schilderen
- Timmeren
- Decoratie
- Inrichting (interieur)
- Catering

U helpt natuurlijk allemaal mee, maar om elkaar niet voor de voeten te lopen, kunt u zich opgeven bij Klaas Brouwer via klbrouwer@gmail.com of a.s. zondag bij de startsnein. Voor verdere uitleg van de planning en verbouw kunt u terecht bij Klaas Brouwer en Harm Zeilstra.

Diensten in de Pieltsjerke vanaf 13 september

Zo langzamerhand is het geen nieuws meer, maar het is nog steeds heel bijzonder om vanaf 13 september weer diensten te houden in de Pieltsjerke. Als er geen rare dingen gebeuren tenminste. Jammer van al die regels, maar wij hopen dat u er geen last van zult hebben. Als het goed is, hebben de Gaastmeeders onder u inmiddels een mail of briefje van mij ontvangen met uitleg over de reserveringen en met vragen aan u. Leest u die alstublieft goed door en als een reactie gevraagd is, **reageert u dan alstublieft**. We willen tenslotte voorkómen dat er op een zondag meer mensen voor de deur staan dan er veilige zitplaatsen zijn. Of dat we ter plekke nog moeten bedenken waar mensen veilig kunnen zitten.

Hebt u geen mail of briefje van mij ontvangen en wilt u wel een of meer diensten bijwonen, neemt u dan even contact met mij op: anneke@marsicht.frl.

Ik herhaal nog even mijn verzoek om voor contact over reserveringen zoveel mogelijk de **mail of Whatsapp** te gebruiken. Dan houd ik overzicht en kan ik mijn tijd beter indelen. Een briefje in de bus kan ook altijd. Dank daarvoor!

Vóór elke dienst noteren we uw aanwezigheid in verband met eventueel bron- en contactonderzoek. Vervolgens wijzen we u uw zitplaats. Denkt u steeds om de anderhalve meter, ook bij het binnenkomen en verlaten van de kerk?

Zo zag de kerk er van binnen uit, weet u nog?



Geen wekelijkse ringdiensten meer

Even om misverstanden te voorkomen: u kunt via www.kerkdienstgemist.nl ook in de toekomst altijd de diensten in IJlst volgen, maar de wekelijkse gezamenlijke ringdiensten zijn afgelopen. De voorgangers in de ring willen de samenwerking in de diensten wel voortzetten met bijvoorbeeld af en toe een ringdienst, maar daar hoort u nog van.

Ga maar gerust

Een van de liederen die in de ringdiensten vaak is gezongen, is het lied 'Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan'. Het komt uit de bundel Liefste Lied van Overzee. Wij kenden het niet, maar ik vind vooral de tekst heel erg mooi. Daarom neem ik die in deze nieuwsbrief op, in de hoop dat hij ook voor u een steun en een troost mag zijn. Uitvoeringen van het lied kunt u ook op het internet vinden. Bijvoorbeeld deze uitvoering door het mannenkoor Martin Mans Formation:

https://www.youtube.com/watch?v=ZzzNwq_eQWg.



1 Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.
Ik ben je ba-ken, ook in die-pe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal op-staan.
Ik ben de hand die op je vriend-schap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voe-ten uit-gaat.
Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.



2. Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt op-staan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bo-men.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.



3 Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.
Ik ben de lief-de, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoog-ste toon die jij kunt aan-slaan.
Ik ben de ver-te, die ver-lang-end wenkt.
En, kom je thuis, de laat-ste mist ver-dwe-nen,
ben Ik de hand, die al je tra-nen wist.

Stilte

We eindigen deze nieuwsbrief met een gedichtje over stilte, gevonden in het boekje met gedichten uit de Martinikerk in Easterein. Een kort maar veelzeggend gedicht, echt iets om over na te denken.

Min de stilte in je leven
Min de stilte die bezielt
Zij die alle stilte vrezin
Hebben nooit hun hart gelezen
Hebben nooit geknield

Adama Scheltema

Tot slot: nieuwsbrieven

Dit was de laatste uit de serie wekelijkse nieuwsbrieven met de liturgie van de diensten uit IJlst. Maar ik zei het al: we stoppen niet met de nieuwsbrief, alleen zal er niet meer elke week een nieuwsbrief zijn. Er komt een nieuwsbrief als er nieuws is, en dat zal vaak genoeg het geval zijn. Blijft u dus vooral uw foto's en gedichten opsturen, want die komen beslist aan de orde in een van de volgende nieuwsbrieven!

Tot slot verklap ik toch maar alvast wat de verrassing is waar ik het vorige week over had. We zijn van plan om alle bijdragen die u in de afgelopen maanden hebt ingestuurd (foto's, gedichten, liederen) te bundelen in een boekje dat voor iedereen beschikbaar komt. Als herinnering aan die vreemde periode van afstand en verbondenheid, maar ook als troost en inspiratie in andere bijzondere situaties. Het kan even duren voor we het klaar hebben, maar het komt eraan!

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik