

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 14 augustus 2020

### Openluchtviering a.s. zondag bij It Piel

Het is bijna zover: zondag 16 augustus onze openluchtviering! Onze eerste ontmoeting weer.

Attie Bak maakte deze prachtige foto van het terrein aan It Piel, waar de viering wordt gehouden.

Wie nog twijfelt, is nu wel over de streep getrokken, denk ik. Wie wil hier nu niet komen luisteren, zingen en napraten? En het weer lijkt ook mee te werken: droog en niet al te heet.



Natuurlijk is de viering ook best spannend in verband met de coronamaatregelen. We rekenen in elk geval op uw medewerking. Nog even een paar praktische zaken:



- We beginnen om 10.00 uur
- Neem zelf stoeltjes of een kleed mee. Omdat een deel van de zitplaatsen niet op vlak terrein ligt, is een kleed ook heel handig, zeker voor de wat minder ouderen onder ons. We zorgen voor enkele stoelen voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om een stoel mee te nemen.
- Zoek een plaats op twee meter afstand van anderen, twee meter i.v.m. het zingen; bij het koffiedrinken na afloop geldt weer 1,5 meter.

- Neemt u zelf koffie en een mok mee? Anders krijgen we het niet coronaproof voor elkaar.
- Bij de uitgang staan twee collecte'bussen'. De ene bestemd voor de kerk, de andere voor hulp aan de **slachtoffers van de explosie in Beiroet**. Deze actie gaat uit van de landelijke PKN. Dringend aanbevolen!! Bekijk ook dit filmpje op <https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/besteed-zondag-16-augustus-aandacht-aan-de-slachtoffers-in-beiroet>

### Online viering in IJlst

Voor wie niet naar de openluchtviering wil of kan komen: de kerkdienst in IJlst is zoals altijd online te volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl).

## Waarom zingen?

Van verschillende kanten hoorde ik dat mensen ernaar uitkijken om in de openluchtviering zondag weer samen te kunnen zingen. Ineke Feenstra en Riny Visser stuurden een tekst van Bonhoeffer, over het waarom van het zingen. Hoe toepasselijk kan het zijn?

*Waarom zingen de christenen als zij bijeen zijn? Allereerst heel eenvoudig, omdat het hun in het gemeenschappelijk zingen mogelijk is, hetzelfde woord tegelijkertijd te zeggen en te bidden. Om de eenheid in het Woord dus. Alle wijding en alle devotie geldt het Woord, dat in het lied tot uitdrukking komt. Dat wij het niet gezamenlijk uitspreken maar zingen, is het bewijs voor het feit, dat onze gesproken woorden niet voldoende zijn om uit te drukken wat we willen zeggen en dat het onderwerp van ons lied ver uitgaat boven alle menselijke woorden. Toch galmen wij niet, maar wij zingen woorden tot verheerlijking van God, woorden van dank, belijdenis en gebed.*

Uit: Dietrich Bonhoeffer, Leven met elkander, Den Haag 1981.

## Spullen uit het lokaal

De kerkrentmeesters zijn ondanks de hitte onverdroten doorgedaan met het voorbereiden van de bouwactiviteiten in het lokaal. In het bouwplan stond al vermeld dat we na de verbouwing de indeling van het lokaal snel willen kunnen aanpassen aan het gebruiksdoel en het aantal mensen. Doordenkend daarop komen we tot de conclusie dat de grote tafel die nu in het lokaal staat, niet goed bij die wens past. De tafel neemt zoveel plaats in en is zo moeilijk te verschuiven, dat hij een flexibel gebruik van het lokaal in de weg staat. Jammer aan de ene kant natuurlijk, want het is een tafel waaraan we al vele tientallen jaren hebben vergaderd, koffie gedronken, geschilderd, bloemenkransen gemaakt en wat al niet. Om nog maar te zwijgen van de functie in zijn vorige leven: tafel in de trouwzaal van de gemeente Wymbritseradiel. Maar toch kan de tafel niet blijven staan. Daarom zoeken de kerkrentmeesters een liefhebber die de tafel onderdak wil bieden. NB. Het bovenblad is op enkele plaatsen beschadigd.

De kerkrentmeesters zoeken ook een liefhebber voor het wandkleed dat nu aan de muur hangt. Na de verbouwing is er geen plaats meer voor. Wie is geïnteresseerd in dit echte kunstwerk?

Belangstelling? Neem contact op met een van de kerkrentmeesters.

## Zegenbedes wereldwijd

Hebt u hem geprobeerd vorige week, de link naar de Ierse zegenbedes? Nee? Dan is er een herkansing, want hij is echt heel mooi: <https://www.youtube.com/watch?v=TascswZPi8U>. Inmiddels heb ik gezien dat het gaat om de Ierse bijdrage aan een wereldwijd project. In allerlei landen van de wereld hebben mensen vanuit huis of tuin meegezongen of -gespeeld met een zegenbede. Zo zijn er de Australian blessings, de UK blessings, bijdragen van Zuid-Korea, de Arabische wereld, een versie door kinderen gezongen (<https://www.youtube.com/watch?v=uiWZXLsdE9w>) en nog veel meer. Ook uit landen waar het heel riskant is om een christelijk lied te zingen. Jammer alleen is dat veel landen hetzelfde lied gebruiken, dus dat heb je op het laatst wel gehoord. Maar dan nog: er zijn prachtige opnames bij. Persoonlijk vind ik de Ierse nog altijd de beste, maar ook van de bijdrage van Nigeria ben ik erg onder de indruk: <https://www.youtube.com/watch?v=lewZ8ZhZB3Q>. Alleen talen komen aan bod en het is net of iedereen geboren is met een zangstem. En dan die uitstraling en overtuigingskracht! Nee, als ik dat hoor, denk ik: komend seizoen ga ik toch maar punniken in plaats van weer zingen.

## Gedicht

Het afsluitende gedicht van deze week is afkomstig uit een klein boekje met Martini-gedichten: gedichten die gemaakt zijn door mensen die betrokken zijn bij de Martinikerk in Easterein. Maurits en Brechtje Dantuma brachten mij het boekje omdat ik het 'misschien kon gebruiken in de nieuwsbrief'. Nou, dat kan ik zeker. Het gedicht hieronder is het eerste, en zeker niet het laatste!

### *De weg in je leven*

Ontdekken wat de weg is in je leven  
is met alle zintuigen open  
in de wereld staan  
en luisteren naar degene  
die je beweegt  
en door wie je je bewegen laat.

Ontdekken wat de weg is in je leven  
is nee durven zeggen  
en soms ja of misschien.

Ontdekken wat de weg is in je leven  
is weten wat aan je voorbij gaat  
nu je zo besluit en niet anders.

Ontdekken wat de weg is in je leven  
is hopen op al het goede  
dat ook jou mag overkomen  
soms, heel even.

Ontdekken wat de weg is in je leven  
is vertrouwen, en bouwen  
en nemen zoals het komt  
en geven van wat je bent.

*Dichter onbekend*



## Tot slot

Volgende week weer een nieuwsbrief.

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik