

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 17 juli 2020

De Gaastmar

Deze week kan ik het niet laten om te beginnen met een foto. Alice Steigenga stuurde onderstaande luchtfoto van Gaastmeer op. Ik woon hier nu toch al twintig jaar, maar zó'n mooie foto van onze omgeving had ik nog niet gezien. En dat licht.... geweldig.

Alice schrijft erbij: "Deze foto is gemaakt door Ewold Kooistra uit Makkum. Deze meneer is wereldkampioen luchtfotografie en ja, hij wist ook Gaastmeer te vinden. Als je deze foto ziet, besef je weer dat wij dankbaar mogen zijn om hier te mogen wonen en genieten".

Daar valt niets aan toe te voegen. Ik heb de foto wat vergroot, zodat het wat beter te zien is allemaal. Meer werk van Ewold Kooistra is te vinden op <https://www.werkaandemuur.nl/nl/beeldmaker/Ewold-Kooistra/54892> . De foto van Gaastmeer staat op de tweede rij in het overzicht en hij is ook te koop.



Wel en wee

We kregen bericht dat Brechtje en Maurits Dantuma-Visser nu officieel in Gaastmeer wonen en ook zijn overgeschreven naar onze kerk. Heel feestelijk om nieuwe leden te mogen begroeten! Nou ja, nieuw: ze waren natuurlijk al regelmatig te zien, ook in de kerk. Maurits is al meermalen gesignaleerd bij werkzaamheden op het kerkhof, en Brechtje heeft op zich genomen om het rooster voor de organisten op te stellen.

Brechtje en Maurits laten het volgende weten: "We hebben ons de laatste jaren altijd uitermate welkom gevoeld in de kerk van Gaastmeer als we als gast de kerkdiensten bijwoonden. We zijn blij dat nu als inwoner van Gaastmeer ons "gast-zijn" aangepast is in lid-zijn. Het zal echter geen verschil geven in het ons welkom voelen". En welkom zijn jullie zeker! Dat geldt natuurlijk ook voor jullie kinderen die regelmatig in Gaastmeer op bezoek komen.

Betty Bongers is weer thuis na een geslaagde knieoperatie. Ze moet nu een poos revalideren en hopelijk heeft dat het gehoopte effect. Zet hem op Betty!

Met Wander in Bloemkamp gaat het aardig goed. Een hele opluchting. Ludwine is op bezoek geweest en heeft geconstateerd dat hij alle (25!) kaarten die hij had gekregen, netjes gesorteerd op zijn kamer heeft hangen. Overigens meldt Wander dat er nu wel weer een paar bij kunnen. Ik geef het maar even door..... Ook nog even het adres, dat is wel zo gemakkelijk: Bloemkamp afdeling Goudsbloem kamer 5, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.

De kerkdiensten beginnen in september weer!

En dan komen we nu toe aan het wel en wee van de kerk. U weet dat we in juli en augustus nog volop blijven deelnemen en meewerken aan de diensten in IJlst, maar het is de bedoeling dat we op zondag 6 september weer de eerste dienst in onze eigen kerk houden. Dat wil zeggen: als de coronamaatregelen niet weer worden aangescherpt. In deze eerste dienst na de coronasluiting gaat onze eigen pastor Ludwine Andel voor.

Die 6^e september is ook tegelijk onze startzondag (start van het nieuwe seizoen). Die zou oorspronkelijk op 27 september zijn, maar het is natuurlijk wat raar om in een maand twee maal te starten. De dienst op 6 september is 'gewoon' in de kerk, maar we willen proberen buiten met elkaar koffie te drinken. Op die manier geven we een extra feestelijk tintje aan de start. Zoals het er nu voorstaat, is er ook weer bernenjonkentsjinst (kindernevendienst) op die zondag. Hoe we de dienst precies inrichten, zijn we nog aan het bedenken. Het maximum aantal plaatsen blijft begrensd, hoe doen we het met zingen en hoe doen we het met collecteren? We hebben nog niet alle puzzels opgelost, maar we gaan nu niet langer meer wachten.

O ja: de openluchtdienst op 16 augustus, waar ik in het Ringblad over schreef, komt er niet. Er zitten toch te veel coronahaken en -ogen aan, zo is gebleken. Jammer!

Online diensten

Zoals u gewend bent, is de liturgie voor a.s. zondag weer bijgevoegd. Het thema deze keer is 'Graan en onkruid'. Knap dat er elke keer weer een thema gekozen wordt dat de nieuwsgierigheid wekt. Of beter gezegd, want de thema's komen allemaal rechtstreeks uit de Bijbel: geweldig dat de Bijbel een boek is dat de boodschap zo aansprekend verwoordt! Lees ook de Bijbeltekst in de liturgie.

Als u de dienst wilt bijwonen, reserveert u dan op de vrijdag voorafgaand aan de dienst, 16.00-18.00 uur via mail, whatsapp of telefonisch. Mail: aanmeldenkerkijlst@gmail.com; whatsapp en

telefonisch: 06-30494671. Als er voor iemand geen plek meer is, wordt hij of zij daarover voor zaterdag 12.00 uur geïnformeerd.

Zondag 26 juli is Ludwine een van de voorgangers in IJlst. Op die zondag zijn er extra plaatsen voor mensen uit Gaastmeer vrijgehouden. Wel even reserveren. Als u er niet uitkomt met, kunt u ook even contact opnemen met mij, dan regel ik het voor u.

Tot slot nog even iets over het geluid in de onlinediensten. Het is mij en meerderen met mij opgevallen dat het geluid van zang en muziek in de huiskamer veel minder mooi is dan in de kerk. Ik heb mij laten vertellen dat dat komt omdat de microfoons zijn bedoeld voor het gesproken woord en minder voor zang en muziek. Daar schijn je weer heel andere microfoons voor nodig te hebben. Dan weet u dat.

Gebed voor wie op weg gaan

In deze vakantietijd een gebed voor wie op weg gaan. Het gebed werd gevonden in een kerk in Frankrijk.

Als mijn leven een bospad volgt,
bezaai het dan alstublieft, Here God,
met kleine witte steentjes,
bescheiden tekenen van uw aanwezigheid
tot aan de drempel van uw huis.

Als ik de weg volg over de vlakke,
help mij dan om niet ongeduldig te worden
door alle grote bochten die ik zie,
door de welving van de velden
en de grillige loop van de beek.

Als ik een pad door de bergen beklim,
geef dat ik in evenwicht blijf
en verstevig mijn voetstap,
hef mijn ogen op naar de bergen
wanneer ze slechts de rots kunnen zien
waaraan mijn voet zich kan stoten.

En geef, alstublieft,
metgezellen onderweg
om te gaan met U van Wie men zei:
'Hij zelf voegde zich bij hen
en Hij ging met hen mee'.

Amen



Tot slot

Volgende week weer een nieuwsbrief.

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik