

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 10 juli 2020

Zingen

Het onderwerp 'zingen in de kerk' maakt heel wat tongen los. Figuurlijk gesproken dan. Inmiddels is er een rekentool beschikbaar, die laat zien hoeveel kans er is op besmetting in je kerk. De risico's worden in drie klassen ingedeeld: groen voor 'zing maar lekker', rood voor 'echt niet doen' en oranje voor 'twijfel'. Wij scoren oranje. Dus we gaan er eerst nog maar weer eens verder over nadenken....

In de online diensten in IJlst wordt momenteel ook niet meer gezongen, behalve natuurlijk in de muziekfilmpjes of door zangers die op grote afstand staan. Aanstaaende zondag leveren Jannie Brandsma en Nammen Gras een vocale bijdrage aan de dienst. Of dat live is, durf ik nu niet meer te zeggen. Maar in elk geval iets om naar uit te kijken. Het thema van de dienst: Zingen in de nacht. Zou dat minder gevaarlijk zijn, 's nachts zingen?

Ludwine Andel terug van vakantie

Aanstaaende maandag begint Ludwine weer met haar werkzaamheden, na een deels regenachtige maar hopelijk toch fijne vakantie. Aarzel niet om contact met haar op te nemen!

Taizé nogmaals

Vorige week schreef ik iets over Taizévieringen. En wat lees ik in het Ringblad van vandaag? Dat er ook dit jaar weer een Taizéreis georganiseerd gaat worden voor en met jongeren uit de ring. Of het inderdaad door kan gaan, weet je in deze tijd nooit, maar het is in elk geval een prachtige kans om hele bijzondere ervaringen op te doen. Kent u een jongere die interesse zou hebben? Maak er dan werk van, zou ik zeggen. In het Ringblad staat meer informatie, maar Ludwine Andel kan ook verder de weg wijzen. Ik ben benieuwd of er weer iemand uit Gaastmeer meegaat!

Verder kreeg ik de vraag of er ook Taizéliederen in het Fries zijn. Jazeker, die zijn er. Kijkt u maar eens op <https://janniebrandsma.nl/taize-in-friesland/> en luister naar het lied Wy gean de tsjustere nacht troch. Er is ook een boekuitgave met Taizéliederen in het Fries.

En nog meer peaskeblommen



Dit gezellige bloemperkje is ingezaaid door mw. Lonny Dijkstra van de Langstrjitte. De Paasgroet van de kerk klinkt dus nog steeds door. Leuk!

Wel en wee

Mw. Betty Bongers van de Munkedyk moet volgende week geopereerd worden aan haar knie. De verwachting is dat de opname niet lang zal duren, maar dat er wel een intensief revalidatietraject thuis zal volgen. Wij wensen haar toe dat alle inspanning ook tot resultaat zal leiden en de huidige klachten zal verminderen. We denken aan je Betty. En God helemaal.

Verbouwing lokaal

Nu de gemeenteleden van de kerk groen licht hebben gegeven voor de verdere uitwerking van de bouwplannen, is de tijd gekomen om er ook in deze bredere kring van nieuwsbrieflezers iets over te vertellen.

Dat het lokaal bij de kerk aan een opknapbeurt toe is, was u zelf misschien ook al opgevallen. Maar nu het eenmaal zover is, gaan we het ook direct heel grondig doen. De belangrijkste punten:

- Buiten komen kunststof kozijnen, met dubbel glas.
- De vloer wordt helemaal vernieuwd en we krijgen zelfs vloerverwarming.
- De muren worden geïsoleerd.
- Het huidige plafond wordt uitgebroken, zodat het oude boogplafond weer zichtbaar wordt.
- De keuken wordt verplaatst en er komt een afzuigkap.
- In het lokaal komt een grote bergruimte.
- Er komt glasvezel.

Door al deze werkzaamheden wordt het lokaal in de eerste plaats minder vochtig en muff. In de tweede plaats wordt de ventilatie verbeterd, geen overbodige luxe in tijden van nare virussen. Verder neemt het gebruiksgemak enorm toe door de bergruimte en de nieuwe plek van de keuken. En als klap op de vuurpijl wordt het ook nog eens veel mooier! Geen wonder dat we nu al zin hebben in het resultaat.

Maar zover is het nog niet. De verbouwing start in september en zal vermoedelijk het hele winterseizoen duren. Dat is een hele poos. Het voordeel is dat u dan ruim de tijd hebt om te bedenken op welke manier u een steentje kunt bijdragen. We gaan zeker een beroep doen op inzet van vrijwilligers, maar we gaan ook geld inzamelen voor een nieuwe inrichting van het lokaal. Denk aan verlichting, projectieapparatuur, meubilair en servies. U hoort dus nog van ons!

Roos

Gewoon een foto van een prachtige roos. Heeft niet te maken met het lokaal verder.



This is my song

<https://www.youtube.com/watch?v=FCmdhQLtwag>

Deze link stuurde Froukje Hofstede op. Als u op de link klikt (onze webmaster zet de link vast en zeker op onze website www.pkn-gaastmeer.nl), hoort u een prachtig lied van Lloyd Stone, met adembenemend mooie natuuroptnames uit de hele wereld. De melodie is gebaseerd op muziek van de Finse componist Jean Sibelius. U kent die melodie inmiddels vanuit de online diensten, want het lied 'Ga maar gerust, want Hij zal met je meegaan' heeft dezelfde melodie. De tekst die Froukje opstuurde, is heel toepasselijk in deze tijd: de zomertijd, waarin veel mensen op reis gaan, maar ook de huidige tijd, waarin de wereld zo op zijn kop staat.

Het lied wordt in het Engels gezongen, maar op de volgende pagina ziet u een Nederlandse vertaling.

Dit is mijn lied

Dit is mijn lied, o God van alle volken,
een lied van vrede voor verre landen en het mijne;
dit is mijn thuis, het land waar mijn hart is;
hier is mijn hoop, mijn droom, mijn heiligdom;
maar in de harten van mensen in andere landen
leven hoop en dromen die net zo echt zijn als de mijne.

De lucht van mijn land is blauwer dan de oceaan,
en zonnestralen op klaverblad en pijnbomen;
maar ook in andere landen is er zon en klaver,
en de lucht daar is net zo blauw als in mijn land:
O hoor mijn lied, gij God van alle volken,
een lied van vrede voor hun land en voor het mijne.

Moge waarheid en vrijheid in elk land overwinnen;
moge vrede heersen waar de strijd al zo lang woedt;
dat iedereen zich inspant om lief te hebben en samen te bouwen
aan een verenigde wereld, die elk kwaad rechtzet;
een wereld verenigd in de liefde voor vrijheid,
die de vrede uitroept in een lied van alle mensen samen.

Tot slot

Volgende week weer een nieuwsbrief.

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik