

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 26 juni 2020

Hoera, de coronamaatregelen worden verder versoepeld! Laten we hopen dat veel mensen hierdoor weer perspectief gaan zien. Ondernemers die nu de schade misschien iets meer kunnen beperken, of mensen in tehuizen die nu weer uitgebreider bezoek mogen ontvangen.

Natuurlijk hebben we ons ook afgevraagd wat die versoepeling betekent voor onze kerkdiensten in de Pieltsjerke. Zodra Ludwine terug is van haar vakantie, gaan we hier verder over praten. Toch verwacht ik geen grote veranderingen. Het is fijn dat er straks meer dan 100 mensen een kerkdienst mogen bijwonen, maar ja, meer dan 100 pasten natuurlijk toch al niet in onze kerk. Sterker nog, zolang de eis van 1,5 afstand geldt, blijven we gebonden aan het maximum van 25-30 plaatsen. En dat is zeker in de zomerperiode erg krap.

Ja, en dan hebben we nog het zingen. Voorlopig is ook dat nog niet mogelijk. 'Ook niet pianissimo', zoals premier Rutte woensdag zei. Wel mag er een koor of een aantal voorzangers optreden, maar dan moet er tussen de zangers onderling een afstand zijn van drie meter en de afstand tussen de zangers en de gemeente moet zelfs vijf meter zijn. Dan passen er helemáál geen gemeenteleden meer in onze kerk. Maar.... binnenkort wordt de uitkomst van nader onderzoek naar de risico's van zingen verwacht, en misschien is er dan meer mogelijk.

Gelukkig zijn er nog de online diensten. De dienst van 28 juni ziet er ook weer heel interessant uit. Het thema is 'Sara lacht', en dan gaat het natuurlijk over het bekende verhaal uit Genesis. Abraham heeft bezoek, en zijn bezoekers beloven hem dat zijn vrouw Sara een kind zal baren. Sara, die al op leeftijd is, neemt dat niet serieus en lacht erom. Maar God houdt zijn belofte, en dan kan Sara pas écht lachen. Een bijzonder verhaal, waar veel over te zeggen valt, en dat gaat zondag vast en zeker ook gebeuren. Lees de Bijbeltekst maar alvast in de liturgie. Er is zondag ook live muziek, naast het orgel natuurlijk: twee zangers met pianobegeleiding. In de Mauritiuskerk zijn afstanden van drie en vijf meter geen probleem.....

### Naar de middelbare school

Na de vakantie gaan vier Gaastmeerder dames uit groep acht van de basisschool Klaver Fjouwer naar de middelbare school. We hebben het over Wytske Renema, Marlies van Netten, Rommy Zeilstra en Xanne Samidjono. Alle vier hebben ze van de kerk een felicitatiekaart gekregen waarin we ze een mooie tijd in het voortgezet onderwijs toewensen. Fijn dat de scholen na de vakantie weer (bijna) gewoon mogen starten, dus zonder 1,5 meter afstand tussen de jongeren. Want het is al nieuw genoeg allemaal. Natuurlijk hebben we de dames ook een prachtige vakantie toegewenst. Betty Wiegersma heeft de kaarten deze week rondgebracht.

Hier ziet u ze, heel toepasselijke kaarten met een klavertje vier erop. Nee, we zijn niet opeens bijgelovig geworden hoor. Maar bij Klaver Fjouwer hoort nu eenmaal klaver vier. Wij wensen Wytske, Marlies, Rommy en Xanne toe dat God met hen meegaat op de avontuurlijke reis van de middelbare school!



## Wel en wee

Kort na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hoorden we dat Wander Bruinsma opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen, ditmaal voor een operatie na een val. Inmiddels is hij gelukkig weer terug in Bloemkamp, maar het waren natuurlijk heftige gebeurtenissen de afgelopen tijd, en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Momenteel wordt in Bloemkamp het passende behandel- en revalidatietraject uitgedacht.

Als u uw belangstelling wilt laten blijken, kunt u het beste een kaart sturen. Het adres: Bloemkamp afdeling Goudsbloem kamer 5, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward. Wij denken aan Wander en bidden voor een goed herstel.

## Oplossing puzzel uit de nieuwsbrief van 12 juni

Hebt u laatst meegepuzzeld? Viel nog niet mee hè? Ingrid Jutte uit IJlst stuurde ons deze week de uitslag, en daarmee komt een eind aan de spanning waarmee u ongetwijfeld de afgelopen tijd uw brievenbus in de gaten hebt gehouden. Ingrid schrijft:



### DE WOORDZOEKER

Dag,

In het kerkblad van juni stond een woordzoeker. 14 personen hebben de oplossing ingeleverd. Een aantal uit Gaastmeer en een aantal uit IJlst. Er waren 12 goede inzendingen. Leestekens zijn overigens niet als fout berekend! Inmiddels hebben de winnaars - fam. Haitjema en fam. Roskam - een attentie ontvangen. Ook vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd.

Met een vriendelijke groet,  
Ingrid Jutte uit IJlst

De goede oplossing is:

DE BIJBEL IS HET BOEK DES LEVENS WAAR MEN ZIJN RUST EN TROOST IN VINDT.  
DIT BOEK IS MEER DAN GOUD  
LEERZAAM VOOR JONG EN OUD.

## Peaskegroet



Oké, bloemen, denkt u misschien. Altijd mooi. Maar dit zijn geen gewone bloemen! Weet nu nog dat we met Pasen in Gaastmeer allemaal een zakje bloemzaad kregen? Welnu, op deze foto laat Klaas van der Goot zien wat er bij hem in de tuin van is geworden. En er komen nog veel meer bloemen aan, zei hij erbij.

Klaas heeft er in elk geval meer succes mee dan ik. Na het inzaaien liep ik even weg, en toen ik terugkwam, zag ik nog net twee merels zelfvoldaan weghippen. Nooit een bloem gezien natuurlijk.

Maar het kan dus wel!

## Reiszege

Het is druk in Gaastmeer. Bootjemensen, fietsers, wandelaars, kanoërs zelfs. Steeds meer mensen gaan er lekker even tussenuit. Misschien lopen ze ook even binnen in onze kerk, om de sfeer te proeven of voor een moment van inkeer.

Bezoekers van de kerk kunnen na afloop een Ierse reiszege meenemen, als groet van ons. Maar die zege is er natuurlijk ook voor ons Gaastmeeders, of we nu wel of niet zelf ook op vakantie gaan. Daarom deze week in de nieuwsbrief.

	 <p>Dat it paad op dy takomt en de wyn de goede kant útwait dat de sinne blier dyn antlit beskynt de rein dyn lannen myld bedript. En oant wy elkoar wer moetsje, meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân.</p> <p>Oersetting: Hindrik van der Meer</p>
 <p>Ik wens je toe dat de weg zich voor je opent dat de wind je steunt in de rug dat de zon je gezicht verwarmt de regen je velden vruchtbaar maakt. En totdat we elkaar weer zien: dat God je in de palm van zijn hand bewaart.</p> <p>Vertaling: ds. Roel Bosch</p>	 <p>Möge dir dein Weg entgegenkommen Möge der Wind immer in deinem Rücken sein Möge der Sonnenschein dein Gesicht wärmen Der Regen sanft auf deine Felder herabkommen Und bis wir uns wiedersehen Möge Gott dich schützend in seiner Handfläche halten.</p> <p><a href="https://lyricstranslate.com">https://lyricstranslate.com</a></p>

## Tot slot

Volgende week is er weer een nieuwsbrief.

Met een groet namens de kerkenraad,

Anneke van Mourik