

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 19 juni 2020

Onze pastor Ludwine Andel heeft voor deze nieuwsbrief van alles opgestuurd. Waarschijnlijk om ons in haar vakantie niet onverzorgd achter te laten.

Als eerste komen we nog even terug op de kleuren van het kerkelijk jaar. Ik schreef er al iets over in de nieuwsbrief van 5 juni. Elke periode in het jaar heeft zijn eigen kleur in de kerk. De meeste kerken gebruiken vier kleuren: paars in de weken van voorbereiding voor kerst en Pasen, wit voor de feestweken na kerst en Pasen, rood voor Pinksteren en groen voor de overige tijden van het jaar. Maar ik zag op internet dat er ook al regenboogstola's bestaan.

Als u onze kerk binnenloopt, ziet u dat een van die kleuren terugkomen in het kleed over de tafel en het kleed over het kastje met de kaarsen voor de overledenen. En als u een kerkdienst via internet ziet of bijwoont, zult u zien dat voorgangers over hun witte gewaad een soort sjaal dragen in dezelfde kleur als het kleed. Die sjaal wordt stola genoemd. Ludwine heeft ze voor deze gelegenheid nog eens extra op de foto gezet. Elke kerk heeft zijn eigen stola's, of voorgangers schaffen ze zelf aan. Vaak zijn stola's versierd met kerkelijk symbolen zoals een duif en vuur voor de rode stola's. Die versieringen kunnen heel kleurig en druk zijn, maar wij hebben gekozen voor een wat rustiger geheel.

Blijft natuurlijk de vraag waarom we dit eigenlijk doen, die kleden en stola's met die verschillende kleuren. De een vindt het poespas, de ander hecht er juist veel waarde aan. Net als de toga's (dat zijn die witte of zwarte gewaden die voorgangers dragen). Er zijn voorgangers die er nooit een aan zullen trekken, en voorgangers die dat juist altijd doen. De gedachte is dat zodra je een toga aantrekt, het niet meer gaat om jou met jouw mening, maar om iets dat groter is dan jezelf: het Woord van God. Persoonlijk vind ik dat wel een mooie gedachte. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat een voorganger in gewone kleren het Woord van God niet kan brengen.

Door een stola in de kleur van het kerkelijk jaar te dragen, laat je zien in welk perspectief dat Woord van God staat: inkeer/voorbereiding (paars), feest/nieuw leven (wit), vuur/enthousiasme (rood) of leven/groei (groen).



## Online diensten

Aanstaande zondag gaan ds. Reinier Tuitman van Oosthem-Abbega-Folsgare en ds. Froukje de Hoop van Jutrijp-Hommerts voor in de dienst. Ik denk ds. Tuitman in een witte toga met stola en ds. De Hoop in een zwarte toga.

Het thema is 'De tafel van hoop'. Ik ben nu al benieuwd wat dat betekent. De Bijbellezing is dit keer uit de Herziene Statenvertaling, zag ik. Dat is een relatief weinig gebruikte vertaling, en er zal vast een bijzondere reden zijn geweest om die te kiezen. Ook dat zullen we zondag wel horen.

## Wel en wee

De heer Gerrit Renema van de Kaepwei is weer thuis. De geruchten gaan dat hij zelfs alweer met de pont heeft gevaren, maar dat kan natuurlijk niet waar zijn. Iedereen weet immers dat je rustig aan moet doen na zo'n intensief revalidatietraject.

We blijven vertegenwoordigd in Bloemkamp: afgelopen week is Wander Bruinsma van de J.J. Hofstrjitte uit het ziekenhuis in Sneek naar Bloemkamp gegaan voor revalidatie. Gelukkig heeft het verblijf in het ziekenhuis niet lang geduurd. Ook Wander kan in verband met de coronamaatregelen maar zeer beperkt bezoek ontvangen en ook hij zal blij zijn met een kaart. Het adres: Bloemkamp afdeling Goudsbloem kamer 5, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.

'Ik (God) zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten'. Deze tekst uit Jozua 1 vers 5 kan iedereen tot steun zijn die het moeilijk heeft.

## Bouwen



Dat het hok achter de kosterswoning klaar is, wist u denk ik al, maar deze foto had u nog tegoed.

Inmiddels zijn de kerkrentmeesters bezig met de plannen voor de verbouwing van het lokaal bij de kerk. De gemeenteleden van de kerk hebben daar apart bericht over gekregen, want bij zulke belangrijke besluiten moet en wil natuurlijk de hele gemeente betrokken zijn. U hoort er binnenkort meer over!

## Tuingsprekken

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we deze zomer tuingsprekken gaan organiseren. U kunt zich daarvoor opgeven via een mailtje naar [anneke@marsicht.fr](mailto:anneke@marsicht.fr) of een briefje in de bus. De bedoeling van de gesprekken en de data staan in de nieuwsbrief van vorige week.

Ik had vergeten om er een uiterste reactiedatum bij te zetten. Nu beginnen we pas op 16 juli, dus dat is nog ver weg, maar ik wil wel graag de tijd hebben om de groepen in te delen en afspraken te maken met de gastheren en -vrouwen. En dan laat ik iedereen wanneer hij/of zij welkom is en waar. Dat kan niet een dag van tevoren. Vandaar dat ik u wilde vragen om u **uiterlijk 30 juni** op te geven als u mee wilt doen. Dank alvast!

## Een Geloofsbelijdenis

We sluiten deze nieuwsbrief af met een hele mooie Geloofsbelijdenis die Ludwine heeft voorgelezen in onze eerste kerkenraadsvergadering op 8 juni. De Geloofsbelijdenis volgt de drie-eenheid Vader (Schepper), Zoon (nieuw leven) en Heilige Geest (de 'aanblazer' van liefde en trouw).

*Ik geloof, omdat ik het niet laten kan:  
zonder geloof kan ik niet bestaan.  
De schoonheid van de aarde,  
het wonder van de mensen  
- ieder voor zich een wereld van gedachten,  
ideeën en dromen-  
dat alles vraagt me:  
hoe is dat begonnen,  
waar komt dat vandaan?  
Ik weet daarachter de  
creatieve handen van God.*

*Ik geloof, omdat ik het niet missen kan:  
zonder verzoening kan ik niet bestaan.  
De duistere kant van de wereld  
het lijden van mensen  
- in elk paar ogen woont een verhaal  
van vergaan geluk en onvervulde dromen –  
dat alles vraagt me:  
wie kan genezen,  
wie brengt ons terecht?  
Ik vertrouw op Jezus die deelde in ons bestaan  
en dwars door de dood een nieuw leven begon.*

*Ik geloof, omdat ik dat nodig heb:  
zonder vernieuwing kan ik niet bestaan.  
De hoop die weer opvlamt,  
de liefde die blijft  
- vaak in kleine gebaren van warmte en aandacht,  
vasthoudend en trouw -  
dat alles vraagt me:  
waar is dat begonnen,  
wie blaast dat aan?  
Ik geloof in Gods Geest die mensen vervult  
en echt en levend maakt.*

*Ik geloof, omdat ik het niet laten kan:  
zonder God kan ik niet bestaan.*

Uit: Vragen naar de Ander,  
Catechesemethode van Arda de Boer

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik