

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 5 juni 2020

Ligt het nu aan mij of gaat het heel snel opeens? Zó zit je nog bijna in een lockdown en zó mag je weer naar het buitenland op vakantie. Het is wel weer wennen, hoor. Maar wat in elk geval heel fijn is, is dat mensen in verpleeghuizen en andere voorzieningen weer bezoek mogen ontvangen. Dinsdag mocht ik voor het eerst weer naar mijn vader. Maar ik realiseer me wel dat we in de huidige situatie een grote verantwoordelijkheid op ons nemen: meer bewegingsvrijheid betekent meer risico's, maar als we daar niet verstandig mee omgaan, zal dat juist de meest kwetsbaren kunnen treffen. Ik blijf in elk geval heel voorzichtig!

Even nagenieten van Pinksteren

En... hebt u gekeken met Pinksteren, naar de online dienst vanuit IJlst? Nee? Geen nood! Ga naar www.pkn-gaastmeer.nl en klik op de link op de homepage, helemaal links. U ziet en hoort dan ontroerend trompetspel, schitterende orgelstukken, gebeden, een mooie overdenking, en natuurlijk onze twee filmpjes. Als eerste de kinderen met de zelfgemaakte duiven. De kinderen konden erbij schrijven naar wie de duif moest vliegen. Heel vaak waren dat pakes en beppes, omdat ze die niet konden bezoeken. En soms (nietwaar Neeltje?) vloog de duif naar een omke. Het tweede filmpje is al evenzeer de moeite waard. De vraag was om foto's te sturen die lieten zien wat de wind zoal te weeg kan brengen, en dat leverde de prachtigste beelden op!

Als u de dienst terugkijkt, zal het u ook opvallen dat Gaastmeer al in het begin wordt genoemd. Tjerie en Tryntsje zijn inmiddels in de hele ring bekend als topbloemschikkers. Zij maakten het mooie liturgische bloemstuk dat u hieronder ziet. Op de rechterfoto zijn ze er druk mee bezig.



Liturgisch bloemschikken betekent bloemschikken met een boodschap die past bij het thema van de kerkdienst. In dit geval dus een boodschap die past bij Pinksteren. De betekenis van het bloemstuk op de foto is als volgt. Het stuk is gemaakt op een bol, die de hele wereld symboliseert: overal wordt Gods geest uitgestort. De grassen die u ziet, staan voor de wind; alles wordt in beweging gebracht door Gods Geest. Tussen de grassen ziet u rode zuring; zuring is een symbool van de Heilige Geest. Rood is de kleur van het feest. De twaalf rode gerbera's zijn twaalf leerlingen van Jezus, die de Geest ontvingen. De rode gloriosa's, de prachtige bloemen die u uit het stuk ziet stromen, staan voor de tongen van vuur die op de mensen neerdaalden.

Heilige Geest,
U bent als de wind,
kom dan, waai door onze harten,
reinig ons.....

Heilige Geest,
U bent als het vuur,
kom dan, vuur ons aan tot liefde,
beziel ons....

U hebt al gezien dat in het bloemstuk de kleur rood overheerst. Rood is de kleur van het Pinksterfeest. Hebt u ook gezien dat het kleed op de tafel rood was, en dat de voorgangers een rode stola op hun zwarte of witte toga droegen?

Elke tijd van het kerkelijk jaar heeft zijn eigen kleur. Voor de lezers die hier niet zo in thuis zijn, even een toelichting.

- Rood is de kleur die we het minste zien in het kerkelijk jaar. Het is de kleur van vuur. We gebruiken die kleur met Pinksteren, en soms bij bijzondere diensten zoals de intrede van een nieuwe predikant.
- Paars is de kleur van voorbereiding en bezinning, dat zijn de adventstijd – als we op de geboorte van Jezus wachten – en de veertigdagentijd (passietijd) als we op de opstanding van Jezus wachten.
- Wit is de kleur van nieuw leven na de geboorte en opstanding van Jezus: de periodes tussen Kerstmis en Driekoningen en tussen Pasen en Pinksteren.
- In de andere periodes is de kleur groen.



Bron: Keshet atelier

Online dienst 7 juni

Op 7 juni wordt de dienst geleid door ds. Froukje de Hoop uit Jutrijp – Hommerts en ds. Reinier Tuitman uit Oosthem – Abbega – Folsgare. De opbrengst van de collecte wordt vanaf zondag verdeeld over de gemeenten. U kunt uw bijdrage dus overmaken naar IJlst, maar ook rechtstreeks naar onze gemeente. Het thema: 'Dans maar mee'. Intrigerend thema....

Nog even de bankrekeningnummers:

Kerk: NL 21 RABO 0370 6498 69 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. De Gaastmar.
Diaconie: NL 50 RABO 0326 1223 70 t.n.v. Prot. diaconie De Gaastmar.

Let op: we kregen de tip dat de nummers in het Ringblad niet correct zijn. We gaan er achteraan!

Geslaagd

Een prachtige mijlpaal deze week voor Redmer van Netten en Rixt van der Goot: ze zijn geslaagd! Rixt is geslaagd voor Vmob-gt en gaat nu naar het mbo studierichting Horeca en Hospitality in Leeuwarden. Redmer is geslaagd voor de havo en gaat ook naar Leeuwarden, maar dan naar de NHL Stenden voor de studie International business. Goed gedaan dame en heer! We hopen dat jullie een mooie manier vinden om het te vieren in deze tijd.

Namens de kerk heeft Betty Wiegersma aan beiden een roos en een kaart gebracht en symbolisch steken we de vlag voor jullie uit. Op internet vond ik nog een toepasselijke kaart van Visje (de christelijke Loesje).



De tekst op die kaart gaat natuurlijk over een heel ander zakken dan zakken voor je schoolexamen. Feitelijk staat er: 'God is er altijd voor je'. Als kerk wensen we jullie Gods nabijheid toe in de volgende fases van jullie leven.

Wel en wee

Met de revalidatie van de heer Gerrit Renema gaat het de goede kant op. Nog even het adres, in verband met die kaartjes die we gaan sturen, weet u wel: Bloemkamp afdeling Goudsbloem kamer 15, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.

Begravenis

Op donderdag 4 juni is in Gaastmeer begraven de heer Wiebe Hiemstra uit Oudega. Hij is op 29 mei overleden 76 jaar oud. Op de rouwkaart staat onder meer: 'bid foar my'. In de Pinksterdienst hebben we bij zijn overlijden stilgestaan en gebeden dat het licht van de Paaskaars over hem mag schijnen. Wij bidden zijn familie Gods troost toe.

Zon in je hart

Al een hele tijd ligt een spreuk die Froukje Hofstede opstuurde te wachten op publicatie in de nieuwsbrief. Maar door al dat mooie weer paste het steeds niet. Nu is het zo ver! Ernaast ziet u een foto van Attie Bak, die er precies bij past: ook zon en wolken. Attie heeft de foto de titel meegegeven: Laat de zon schijnen in je hart.



Vertaald:

Laat de zon schijnen in je hart, ook als het stormt of sneeuwt,
De hemel vol wolken, de aarde vol leed,
Vertrouw op God, laat de moed niet zakken,
Laat de zon schijnen in je hart en alles wordt goed.

Wie durft?

Zolang er nog geen fysieke kerkdiensten in Gaastmeer zijn, verschijnt deze nieuwsbrief wekelijks. Inmiddels ben ik aardig door mijn voorraad lezersbijdragen heen; ik heb nog wel mooie bijdragen maar die hebben vooral betrekking op het begin van de coronatijd. Daarom zou ik heel blij zijn met nieuwe bijdragen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als mensen die nog geen bijdragen durfden in te sturen, die stap nu wel nemen. Kom, u heeft vast wel ergens een mooie spreuk, een aansprekend gedicht of bijzondere foto liggen. Die plaats ik dan in de nieuwsbrief, met uw naam erbij.

Slot

Volgende week is er weer een nieuwsbrief.

Met een groet namens de kerkenraad,

Anneke van Mourik