

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 29 mei 2020

Het is vrijdag 29 mei. Voor velen in Gaastmeer is dit vooral de dag waarop we eindelijk ons oud papier kwijt konden. Hulde aan de Concordianen die er een hele klus aan gehad zullen hebben om alles op te halen. Maar we kijken vandaag ook vooruit naar Pinksteren, de dag waarop de kerk viert dat God de mensen kracht en inspiratie geeft door Zijn Heilige Geest. Ik had daar al een paar zinnen met uitleg over bedacht, maar Riny Visser en Ineke Feenstra stuurden een gedicht op waarin de betekenis van Pinksteren zó treffend wordt verwoord, dat er verder geen toelichting meer nodig is.

De dichter is onbekend.

Pinkstergedicht

Van steen waren wij
niet te tillen
bevangen door de kou ...
Vuur raakte ons aan
wij stonden op
warmte werd ons deel.

Onze mond was vergrendeld
onverstaanbaar
gevangen in angst ...
Wind brak ons open
wij leerden spreken
woorden van verlangen.

Van ijzer waren wij
onbuigzaam
niet te bereiken ...
Liefde, in haar smeltoven
werden wij herboren
tot elkaars nabijheid.



Online dienst met Pinksteren



Ik voorspel dat het zondag druk gaat worden op de lijn van kerkdienstgemist.nl. De Pinksterdienst vanuit de Mauritiuskerk in IJlst wordt namelijk een hele bijzondere dienst. De boodschap van Pinksteren staat op allerlei manieren centraal: in de lezing uit Handelingen (zie ook de liturgie), in de overdenking en in de muziek. Twee trompetten en orgel, hoe feestelijk kan het zijn. En als klap op de vuurpijl hebben we twee eigengemaakte filmpjes.

Eerst komt het filmpje met foto's van de kinderen met de duiven die ze hebben gemaakt, en daarna het filmpje met foto's over het thema 'wind'. Als ik het goed begrepen heb, zijn er flink wat inzendingen vanuit Gaastmeer binnengekomen. Een foto van een Gaastmeerder skûtsje ontbreekt daarbij natuurlijk niet! Alle voorgangers die in deze periode hebben meegewerkt aan de online diensten, werken ook aan deze Pinksterdienst mee. De aanvangstijd is 9.30 uur.

Dan nog iets over de collecte. Tot en met Pinksterzondag zijn de opbrengsten van de collecte die de diaconie van IJlst binnenkrijgt, bestemd voor het Rode Kruis. Dat blijft een belangrijk doel. Maar omdat er ook ruimte moet zijn voor andere doelen, worden vanaf 7 juni de opbrengsten verdeeld over de diaconieën van de deelnemende gemeenten. Deze kunnen dan zelf de collectiedoelen bepalen. Maar u kunt natuurlijk, nu en straks, ook geld overmaken naar onze eigen kerk en diaconie.

Kerk: NL 21 RABO 0370 6498 69 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. De Gaastmar.
Diaconie: NL 50 RABO 0326 1223 70 t.n.v. Prot. diaconie De Gaastmar.

Kerkdiensten in Gaastmeer



U had inmiddels al begrepen dat de online gezamenlijke diensten vanuit IJlst voorlopig nog even doorgaan. Ook als sommige gemeenten zelf weer beginnen. Hoe en wanneer wij dat in Gaastmeer gaan doen, besluit de kerkenraad op 8 juni. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we tot die tijd stilzitten. We zijn druk aan het passen en meten in de kerk en we zetten voorstellen op papier voor een reserveringssysteem en alle andere zaken die erbij komen kijken. Op sommige onderdelen hebben we het eenvoudig: we hoeven bijvoorbeeld geen looproutes te ontwerpen. Op andere punten is het weer lastiger: anderhalve meter is echt heel lang in een kleine kerk. We zullen straks misschien dan ook op wat ongebruikelijke plekken moeten zitten. Wordt vervolgd! PS. Bierviltjes waaien niet zo snel weg als de deur openstaat, vandaar. Maar we gaan er nog iets anders op verzinnen hoor.

Wel en wee

We schrokken afgelopen maandag van het bericht dat de heer Gerrit Renema van de Kaepwei plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Gelukkig hoefde hij daar niet lang te blijven, maar wel moet hij in Bloemkamp verder revalideren. We kunnen daar nog niet op bezoek, maar zijn zuster Baukje Renema – de Jong laat weten dat een kaartje vast heel welkom is. Het adres: Bloemkamp afdeling Goudsbloem kamer 15, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward. Ik durf zomaar te denken dat er heel wat kaartjes die kant op gaan. Natuurlijk wensen wij hem toe dat hij goed herstelt. Want als wij straks weer met onze eigen kerkdiensten starten, mag ons oudste gemeentelid natuurlijk niet ontbreken! Wij bidden dat hij ook in deze nare periode Gods nabijheid voelt.

Dit kleine mannetje is Hidde Pieter Hietkamp. Zijn ouders, Adrie Osinga en Rients Hietkamp van De Pôle, lieten ons weten dat Hidde Pieter op zondag 24 mei geboren is. Deze foto mocht in de nieuwsbrief en wie smelt daar nou niet van? Namens de kerk brengen we natuurlijk een attentie, en ook de trotse pake en beppe in Oudega hebben we via Ludwine gefeliciteerd. Welkom in ons dorp, kereltje!



Zo zijn er mooie en nare gebeurtenissen naast elkaar. We weten dat ook anderen zorgen hebben om zichzelf of hun familie. Het leven kan soms zwaar zijn. Dat God een steun mag zijn voor wie steun nodig heeft.

Nieuwe kerkrentmeester gevonden

De kerkrentmeesters waren op zoek naar versterking en die hebben ze gevonden! We zijn heel blij dat Riny Visser van de Turfdyk bereid is om secretaris van het College van kerkrentmeesters te worden. Zelf noemt hij het trouwens notulist, maar wij weten beter. Van harte welkom in de fanatieke ploeg kerkrentmeesters, Riny. Er staat de komende tijd weer het nodige op het programma, en daar is een secretarisfunctie hard bij nodig. Voor de mensen die denken 'wat is nu ook alweer een kerkrentmeester': kerkrentmeesters hebben het beheer over het onroerend goed van de kerk. In ons geval zijn dat het kerkgebouw, de pastorie, het lokaal, de kosterwoning en de Pondok. Dus als het gaat om verbouwingen, onderhoud of verhuur, dan hebben de kerkrentmeesters daar een taak. Soms heel praktisch, dan ziet u een kerkrentmeester op de grasmaaier zitten of met een hamer of zaag aan de slag. Soms zijn kerkrentmeesters vooral opdrachtgevers. Verder zijn kerkrentmeesters betrokken bij de financiële zaken van de kerk. Op het moment zijn onze kerkrentmeesters Harm Jelle Zeilstra, Klaas Brouwer, Klaas Iedema en nu dus ook Riny Visser.

Slot

Volgende week is er weer een nieuwsbrief. De kerkenraad wenst u hele goede Pinksterdagen toe!

Met een groet namens de kerkenraad,

Anneke van Mourik