

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 22 mei 2020

Een korte nieuwsbrief deze keer, want u bent tenslotte nog maar net door alle pagina's van de vorige nieuwsbrief heen. Aanstaaende zondag is er weer een 'gewone' online dienst vanuit IJlst. Voorgangers zijn pastor Ludwine Andel en ds. Dussie Hofstra. De liturgie is bijgevoegd.

Kerk na 1 juni

Op maandagavond 8 juni komt de kerkenraad voor het eerst sinds begin maart weer bij elkaar. Niet dat u daar nu op zat te wachten, maar de kerkenraad zal dan knopen doorhakken over de herstart van de kerkdiensten in Gaastmeer. En daar zit u misschien wél op te wachten. Maar er zijn nog uitzoekpunten. Zo lijkt het erop dat we als gemeente voorlopig niet mogen zingen in de diensten. Zingen schijnt in deze tijd een levensgevaarlijke bezigheid te zijn, net als het bespelen van een blaasinstrument trouwens. We moeten er in elk geval heel serieus mee omgaan, ook al is dat moeilijk te verteren voor mensen die graag zingen en/of toeteren.

Verder komen er nog nadere richtlijnen over het houden van diensten in de openlucht. Onze eerste aanname dat dit een alternatief zou kunnen zijn voor diensten in de kerk omdat er meer mensen aan deel zouden mogen nemen, was wat voorbarig.

En bij alles geldt natuurlijk: als er onverhoopt toch weer een opleving van het virus komt en het kabinet kondigt weer strengere maatregelen af, zullen wij ons beleid natuurlijk ook weer aanpassen.

Vandaag had ik het met Cees over ons kerkje dat er nu al zoveel zondagen werkloos bij staat. Niet helemáál werkloos natuurlijk, want er lopen regelmatig mensen binnen, maar toch. Het deed hem denken aan het gedicht dat de dichter C.O. Jellema, een inmiddels overleden vriend van ons, ooit schreef. Het gedicht gaat over het al lang niet meer gebruikte kerkje in Fransum, een gehuchtje in Groningen. Of dat niet iets voor de nieuwsbrief was? Ja ik denk het wel, hoewel het gedicht zeker bij eerste lezing wat moeilijk toegankelijk is. Maar de dichter wil tot uitdrukking brengen hoe schrijnend het kan zijn als een kerk zijn functie als kerk kwijt is. Een prachtig gebouw misschien, maar zó leeg... Dus hieronder, aangereikt door Cees van Mourik, het gedicht met een foto van het kerkje.



Kerkje van Fransum

Bestaat nog God, kleine sarcofaag
van het geloof, even leeg
als de Dorische tempels van Paestum:
hun zuilen een schuilplaats voor andere vogels
als goden – als ik naar hem vraag?

Kleine mummie van steen
zonder hart, tabernakel,
zonder plaats voor een wij-kaars, bescherm je
met jouw lichaam ons landschap
als bodem voor hemel? Ik vraag maar.

Stille klankkast voor buiten, voor grutto's
in juni, het loeiende melkvee bij het hek –
zo gesloten, een avond, ik zit in het gras
tussen jouw zerken, zo ben je het mooist:
dicht, van het uitblijvend antwoord de schrijn.

C.O. Jellema

Pinksteren

Op 31 mei is het Pinksterzondag. Ook dan is er een online dienst vanuit IJlst, op de gebruikelijke tijd van 9.30 uur. Denkt u nog even aan het inzenden van foto's? Aan de kinderen de vraag om een duif te knutselen en jezelf met het beest op de foto te zetten, en aan iedereen de vraag om een foto te maken van het effect dat de wind kan hebben. Meer informatie op www.pkn-gaastmeer.nl.

Kosterswoning

De huurders van de kosterswoning zijn gesignaleerd - al genietend op hun nieuwe terrasje. Ook het hok ziet er nu al uit als nieuw. En het is nog niet eens klaar! De huurders riepen me toe dat ze er heel blij mee zijn. Ook al moeten ze momenteel slapen tussen de surfplanken, want ja, die moeten tijdens de verbouwing natuurlijk érgens staan.

God krijgt gezicht



Ludwine Andel maakte deze foto van lucht, greide, water op het land en de boerderij van Jacob en Alice. Dat water is geen regen hoor, maar het is, denken wij, op het water gepompt voor de weidevogels. Een heel mooie actie. Ik combineer deze foto met een gedicht van Marijke de Bruijn, toegestuurd door Riny Visser en Ineke Feenstra. Op de een of andere manier hebben wij net als de weidevogels bescherming nodig. We kunnen het niet alleen.

Geloven
is een diep en zeker weten
dat wij niet alleen zijn hier,
niet verloren, zonder inzicht.
Want wie luistert naar de stilte
weet de weg.
Gehoorzaam tot het uiterste
het donker ingaan en het niets,
de leegte aanzien, het verdriet,
je overgeven aan wat komt...
en dragende armen zijn onder je.
God krijgt gezicht.

Met een groet namens de kerkenraad,

Anneke van Mourik

PS. Voortaan zetten we als een soort colofon de rekeningnummers van kerk en diaconie onderaan de nieuwsbrief. Dan hoeft u nooit te zoeken.

Kerk: NL 21 RABO 0370 6498 69 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. De Gaastmar.
Diaconie: NL 50 RABO 0326 1223 70 t.n.v. Prot. diaconie De Gaastmar.