

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 20 mei 2020 voor Hemelvaartsdag

Morgen, 21 mei, is het Hemelvaartsdag. Omdat onze lezerskring allang niet meer alleen uit doorgewinterde kerkgangers bestaat, nog even een korte toelichting. Mijn toelichting althans.



Hemelvaartsdag is het derde onderdeel van de reeks Veertigdagentijd - Pasen – Hemelvaart – Pinksteren. In de Veertigdagentijd staan we stil bij de liefde van God voor de mensen, ook al hebben die (=we) er vaak een puinhoop van gemaakt hebben op deze wereld. God antwoordt met een offer: zijn Zoon Jezus, Hijzelf. Met Pasen gedenken we dat Jezus is opgestaan; daarmee laat Hij ons weten dat narigheid, lijden en dood nooit het einde van alles zijn. Zijn liefde voor ons overwint alles. Na Pasen is Jezus nog een tijd onder de mensen, maar met Hemelvaart herdenken we dat Hij is teruggekeerd naar God. Aan ons mensen de taak om Zijn werk van liefde voort te zetten. En straks met Pinksteren, om het verhaal even af te maken, herdenken we dat God de mens kracht en inspiratie (de Heilige Geest) gegeven heeft om onze taak aan te kunnen.

Hemelvaartsdag wordt altijd veertig dagen na Pasen gevierd, dus altijd op een donderdag. Veertig is in de Bijbel een bijzonder getal, een symbool dat niet altijd precies 40 betekent. Veertig jaar is de tijd van een generatie. Elke nieuwe generatie vindt de gewoonten van de vorige generatie hopeloos ouderwets; ook in de tijd van de Bijbel al. Het moet anders! Dus werd veertig jaar (en later ook veertig dagen) de periode waarin de mensen nieuwe dingen leren en grondig veranderen. De periode ook van volhouden en doorzetten. Dat past bij Hemelvaart: als mens krijg je immers de taak om de liefde van God door te geven aan je omgeving. Dat moet je soms wel leren, maar dan kan het voor jezelf en je omgeving tot fundamentele veranderingen leiden.

Online dienst met Hemelvaartsdag

Ook op Hemelvaartsdag is er om 9.30 uur een online dienst vanuit de Mauritiuskerk in IJlst. Kijk en/of luister mee via www.kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid) of www.kerkomroep.nl (alleen geluid). Voorgangers zijn ds. Annelieke Warnar van Heeg en ds. Reinier Tuitman van Oosthem-Abbega-Folsgare. Er is zang van Marco Rypma uit Folsgare.

Voor wie zich afvraagt wat er dan te zien is in zo'n online dienst heb ik twee foto's van de dienst van afgelopen zondag in deze nieuwsbrief gezet.



Dit is onze pastor Ludwine Andel bij het aansteken van de kaarsjes. Elke zondag worden in deze coronatijd drie kaarsjes aangestoken: één voor degenen die door het coronavirus of de gevolgen daarvan worden getroffen, één voor alle hulpverleners en ten slotte één voor onszelf, omdat iedereen in deze tijd wel een beetje troost en licht kan gebruiken.



Op deze foto ziet u Ludwine en jeugdwerker/predikant Rob Bergsma uit Jutrijp-Hommerts – de andere voorganger in deze dienst – bij het uitspreken van de zegen. Altijd weer een mooi en plechtig moment in de dienst. En geloof u mij: ook in een online dienst kun je dat moment volop meebelevan. Kijken/luisteren dus, morgen!

Oplettende lezers signaleerden in de vorige nieuwsbrief een verkeerd cijfer en een onlogische tenaamstelling bij de bankrekeningnummers van de kerk en de diaconie. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben, en daarom nu echt helemaal goed.

Kerk: NL 21 RABO 0370 6498 69 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. De Gaastmar.
Diaconie: NL 50 RABO 0326 1223 70 t.n.v. Prot. diaconie De Gaastmar.

Kerk vanaf 1 juni

Afgelopen dinsdag hebben de voorgangers van de negen gemeenten uit de ring IJlst met elkaar nagedacht over de kerkdiensten na 1 juni. Vanaf die datum mogen er weer fysieke kerkdiensten gehouden worden, zij het met maximaal 30 personen en onder strikte voorwaarden. Die voorwaarden zijn onvermijdelijk, maar zo strikt dat ze bijna drempelverhogend werken. Daarom blijven er nog veel vragen over, zo vonden de ringvoorgangers. De komende week gaan wij ook in Gaastmeer verder aan de slag met een (verplicht!) uitwerkingsplan voor diensten en andere bijeenkomsten. Hoe het ook gaat worden, het zal anders zijn dan het was. Maar wat natuurlijk wel blijft en ook onvoorwaardelijk kan blijven is de aandacht die we hebben voor elkaar. Ludwine blijft in juni even actief als nu met haar telefoontjes, appjes en heg-gesprekken en wij hopen dat dat ook geldt voor dorpsgenoten en iedereen die zich bij ons betrokken voelt.

Lezersbijdrage

Ik heb nog een aardig voorraadge bijdragen. Misschien denkt u 'ik had toch al lang geleden een mooi gedicht opgestuurd, wanneer komt dat nu eens aan de orde'. Geen zorgen, dat gebeurt echt wel. Maar ik probeer bijdragen uit te zoeken die passen in het geheel van de nieuwsbrief. En dus kom ik deze week uit bij een tekst die is toegestuurd door Froukje Hofstede.

In het begin van deze nieuwsbrief hadden we het over de veertig dagen als symbool van een periode van grondige verandering. In de tekst die Froukje opstuurde, beschrijft Martha Krul de huidige coronaperiode als precies zo'n periode van transformatie. Maar ook hier geldt: je moet wel bereid zijn om te veranderen. En dat begint met warm-kritisch nadenken over wie je eigenlijk bent. Want alleen als je 'echt' bent, heeft een ander iets aan je.

Wat leert deze periode mij over mijzelf?

14 mei 2020, door Martha Krul



In de stilte leer je jezelf kennen.
Dan ga je ervaren of jij voor jezelf een prettig gezelschap bent.
Kun je in stilte de gehele dag met jezelf doorbrengen?
Of zoek je met regelmaat iets dat je afleidt van jezelf?

Dit is een hele leerzame periode.
Je wordt nu vaak met je eigen emoties geconfronteerd.
Ben jij je eigen vriend?
Heb je echt vriendschap gesloten met jezelf?

Hoe is het met je innerlijke kind?
Kan je nog spelen met dat kind?
Kan je nog spelen als dat kind?

Hoe sterk ben je met jezelf verbonden?
Hoe sterk ben je gericht op jezelf?

Laat jij je steeds afleiden van je eigen emoties?
Laat je je leiden door de emoties en gedachten van de ander?

Hoe ga je met jezelf om?
Weet JIJ wie je bent?

Deze periode van stilstand leidt tot veel verwarring.
Die verwarring brengt je soms aan het twijfelen.
Je twijfelt dan aan je eigen mening.
Je twijfelt soms zelfs over de mening over jezelf?

Zie ik het wel goed?
Doe ik het wel goed?

Wanneer iets voor jou goed voelt, is het goed.
Je hart wijst je de weg.
Word je blij van iets dat je voelt of ziet,
dan vertelt dat iets over jezelf.

Laat je die blijheid los voor verwarring van de buitenwereld,
dan laat je jezelf los.

Jij bent die je bent.
Het is aan jou dat te zien en te voelen.

Deze overgangperiode leert je om sterk bij jezelf te blijven.
Te voelen en uit te vinden WIE jij werkelijk bent.
Wat zijn de dingen waar je warm voor loopt?

Blijf je bij jezelf, of laat je jezelf steeds los?

Dit is een heel bijzondere periode.
Deze periode leert je van jezelf te houden.
Deze periode leert je om jezelf te zien staan.
Deze energie maakt je heel transparant.
Je kan je niet meer voordoen als.....
De ander voelt dat er iets is wanneer je je niet laat zien zoals je werkelijk bent.

Dit is een periode waarin je leert voor jezelf te kiezen.
Jezelf te accepteren.
Je eigen inzichten te volgen.
Dit is de periode die mensen krachtig maakt.

Volg je pad in liefde.
Voel de liefde voor jezelf.

Wie van zichzelf houdt kan van de ander houden.

Deze periode is veel belangrijker in onze transformatie,
dan dat wij zo in eerste instantie hebben gezien.....

Namasté
Martha Krul

<https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/>

Aanstaande vrijdag komt de nieuwsbrief met de liturgie voor zondag 24 mei.

Graag tot dan, met een groet van de kerkenraad,

Anneke van Mourik