

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 15 mei 2020

We blijven nog even bij de lammetjes. Na de foto's van Trudy Roodhof in de vorige nieuwsbrief nu een foto die is toegestuurd door Alice Steigenga, met de tekst uit Johannes 10 erbij. Als je naar dat beestje kijkt, komt die tekst nóg beter binnen, vind ik. Je zou het geheel bijna uitknippen en boven je bed hangen.



*Myn skiep hearre nei myn Lûd, en ik ken harren.
Se komme achter my oan en ik jou harren it ivige libben.
Se sille yn der ivichheid net ferlern gean, net ien sil se My
ûntskuorre.
Wat de Heit my jûn hat, is mear wurdich as al it oare en net
ien kin it myn Heit ûntskuorre.
Myn Heit en ik binne ien.*

Johannes 10: 27 t/m 31

Froukje Hofstede stuurde twee foto's van misschien wel hetzelfde lammetje, dat de wereld nog ziet als één grote speeltuin. Wat zijn wij dan veel kwijtgeraakt. Niet dat ik zou willen aanbevelen om op elkaars rug te gaan lopen, zeker niet in deze tijd, maar wat is het mooi als je zo lekker onbevangen kunt zijn. Dat kan alleen als je je veilig voelt, en daar ontbreekt het bij ons maar al te vaak aan. We kunnen alleen maar proberen om in onze eigen omgeving een gevoel van veiligheid te creëren, zodat wijzelf en de mensen om ons heen iets van die onbevangenheid kunnen terugvinden.



Pinksteren

En nu we het toch over foto's hebben: wat vindt u van deze? Als u goed kijkt, ziet u in en op de boot drie bekende personen. Maar daar gaat het nu even niet om.

Over twee weken is het Pinksteren, een feest waarin de kerk herdenkt dat God de mensen kracht geeft via zijn Heilige Geest. Dan lezen we elk jaar de bekende bijbeltekst (Handelingen 2: 1 en 2): *Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze (= de leerlingen van Jezus) allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.* Vanwege die tekst horen Pinksteren en de wind al sinds mensenheugenis bij elkaar.



Dit jaar is de Pinksterdienst online. Een mooie gelegenheid dus om te werken met foto's en filmpjes. En daarom willen we iedereen oproepen een foto op te sturen die iets te maken heeft met de wind. Dat moet hier in Gaastmeer toch zeker lukken! De foto hierboven is ter inspiratie, dat had u al begrepen waarschijnlijk. Mooi woord trouwens in dit verband, inspiratie. Het betekent zo iets als: dat wat ons ingeblazen wordt. Hoe dan ook: mail uw foto naar ludwinevanhoeven@gmail.com en we maken er een mooie fotoreeks van die we in de dienst laten zien. We zijn benieuwd!

En dat is niet het enige. Behalve de wind is er nóg een symbool voor de Geest van God. Dat is een duif. Daarom roepen we alle kinderen op om een duif te maken. Hiernaast zie je in het klein een vouwvoorbeeld, op de website www.pkn-gaastmeer.nl zie je het voorbeeld groter. Maar je mag natuurlijk zelf ook iets verzinnen. Naar wie zou je de duif willen laten vliegen? Naar pake en beppe, naar iemand ver weg die je lang niet hebt gezien? Naar kinderen in een arm land? Vraag of heit en mem een foto van jou maken met de duif en mail die foto. Zet je naam erbij en voor wie de duif bestemd is. Mail vóór 27 mei naar ludwinevanhoeven@gmail.com. Wij laten via kerkdienstgemist.nl met Pinksteren vanuit de kerk in IJlst alle foto's zien, op 31 mei live vanaf 9.30 uur. En later zijn de foto's op die manier altijd terug te zien, ook via de websites van de PKN Gaastmeer en Oudega.



Catharina a.s. zondag in de dienst

Dan nu over naar aanstaande zondag. Zoals elke zondag is er om 9.30 uur een online dienst vanuit de Mauritiuskerk in IJlst. Maar wel weer een heel bijzondere dienst. Herinnert u zich nog dat er met Pasen een filmpje op onze website verscheen waarin Catharina het prachtige lied 'Liefde is de Bron' zingt? Aanstaande zondag wordt dat filmpje gebruikt in de dienst, zodat de hele ring het kan horen. Ach ja, soms wil je iets aan ontwikkelingswerk doen toch? We zijn in elk geval trots op deze bijdrage, een ijzersterke tekst die met heel veel overtuiging en warmte door Catharina wordt gezongen. Ludwine Andel en jeugdwerker Rob Bergsma van de PKN Jutrijp-Hommerts zijn de voorgangers in deze dienst, en er is nog meer zang te beluisteren. Het thema van de dienst is 'Sorry, God'.

Nog even een tip: als u diensten later wilt terugzien/luisteren, kan dat heel handig via onze website www.pkn-gaastmeer.nl. De meest recente diensten staan op de homepage, de iets oudere diensten onder de tab Minsken – Dûmny. Ook alle nieuwsbrieven kunt u op de website vinden. De meest recente ook weer op de homepage, en de oudere nieuwsbrieven onder de tab Kerkenraad.

Vorige week plaatsten we een verzoek om een (extra) financiële bijdrage voor de kerk. Voor alle zekerheid nog even de bankrekeningnummers waar u deze bijdrage op kwijt kunt:

Kerk: NL 21 RABO 0570 6498 69 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. De Gaastmar.
Diaconie: NL 50 RABO 0326 1223 70 t.n.v. de heer K. van der Goot.

Kerk vanaf 1 juni

Misschien hebt u het al in de krant gelezen of op een andere manier gezien: de PKN heeft richtlijnen gepubliceerd over de manier waarop we na 1 juni weer fysiek kerkdiensten kunnen houden. De richtlijnen gaan uit van het principe 'zoek als kerk niet de grenzen op van wat mag en kan, maar doe alleen wat echt verantwoord is'. Daar staan we helemaal achter. Aanstaaende dinsdag bespreken de voorgangers in de ring hoe het in onze gemeenten gaat worden. Want de richtlijnen liegen er niet om. Anderhalve meter afstand natuurlijk, geen gemeentezang, schoonmaken tijdens en na de dienst, alleen toegang na reservering, niet gezamenlijk koffiedrinken en ga zo maar door. Het lijkt bijna ontmoedigingsbeleid. En dat terwijl je juist in deze tijd de drempel van de kerk zo laag mogelijk zou willen houden.... Hoe onvermijdelijk de richtlijnen ook zijn, soms vraag je je af welke meerwaarde een fysieke kerkdienst dan nog heeft. Er wordt dan ook nagedacht over alternatieven, bijvoorbeeld diensten in de open lucht. Maar het is ook goed om te weten dat de diensten in IJlst na 1 juni gewoon nog online worden uitgezonden. Enfin, dit wordt vervolgd, dat begrijpt u.

Hemelvaartsdag

Bij dit alles zou je bijna vergeten dat het aanstaande donderdag Hemelvaartsdag is. Op woensdag komt er daarom een extra nieuwsbrief.

Raampje koestal



We eindigen deze nieuwsbrief zoals we hem begonnen, met een foto. Deze is door Attie Bak gemaakt. Gewoon een raampje van de koestal en dan zo'n foto maken, wie doet het haar na? Ziet u ook het hart dat in de condens is getekend?

Attie schreef er een mooie tekst bij, en ook die geef ik graag aan u door.

*Geven is de sleutel tot vergeven.
Vergeving is een daad van het hart.*

Met een groet namens de kerkenraad,
Anneke van Mourik