



Attie Bak maakte deze foto van It Piel. En als je dan een nieuwsbrief aan het maken bent voor Goede Vrijdag, kun je maar aan één tekst denken.

‘Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’. Toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest.’

De tekst staat in Lucas 23: 46. Maar bij ons op It Piel scheurde het voorhangsel. Even komt er licht door de donkere wolken heen. Daarna wordt het weer donker. We moeten volhouden, maar we weten: het licht is er nog, het komt eraan.

Online dienst op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag om 19.30 wordt de dienst die op Witte Donderdag begon, voortgezet. De dienst zal worden geleid door ds. Reinier Tuitman en pastor Ludwine Andel. Het wordt zoals altijd op Goede Vrijdag, een sobere dienst. Tussen de Bijbellezingen door zingen we een paar keer het Taizé- lied ‘Bliuw by my en weitsje mei my’. De melodie staat op bladzijde 3 van de liturgie en als u wilt horen hoe het ook alweer klinkt, luister dan vooral nog een keer naar de prachtige uitvoering die in de dienst van Witte Donderdag te horen was (een uitvoering met solist, minuut 48 van de dienst; ik kon deze versie op internet zo snel niet vinden). De dienst op Goede Vrijdag eindigt met de Kruiswegstatie ‘Zie de mens’ van Sjef Hutschemaekers. Indringende beelden met daaronder de muziek van ‘Erbarme Dich’ uit de Mattheüs Passion. Het is echt aan te raden om deze dienst mét beeld mee te maken, dus via kerkdienstgemist.nl. Maar u kunt in elk geval de Kruiswegstatie later ook nog bewonderen als u wilt, want hij staat ook op de website van onze kerk www.pkn-gaastmeer.nl. Klik op de foto en daarna op het zwarte vlak.

Gebed om licht

We eindigen deze nieuwsbrief met een gebed van Jaap Zijlstra, Uit de bundel 'Olijftak' – geloofsgedichten. Ludwine zocht het voor ons uit. En kijkt u dan nog eens naar de foto aan het begin van deze nieuwsbrief. Het licht dat doorbrak in uw smart: ziet u het?

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
In dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

een man van smarten
die ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend –
o Heer die bij mij zijt,

ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Jaap Zijlstra

Morgen ontvangt u weer een nieuwsbrief, dit keer met de liturgie voor Stille Zaterdag. Anders dan wij in Gaastmeer gewend waren, is er ook op Stille Zaterdag een dienst in IJlst, opnieuw om 19.30 uur.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Anneke van Mourik