

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 8 april 2020, voor Witte Donderdag

Witte Donderdag is de dag waarop wordt herdacht dat Jezus voor het laatst Avondmaal vierde met zijn discipelen. Traditiegetrouw wordt er dan ook in de kerk het Avondmaal gevierd. Die traditie willen we ook dit jaar in ere houden, ook al kan het natuurlijk niet op de gebruikelijke manier. Maar ook op Witte Donderdag is er een dienst vanuit de Mauritiuskerk in IJlst. 's Avonds om 19.30 kunt u de dienst meebeleven via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Zoek op IJlst en klik op 'Naar kerk'. Via deze website kunt u de dienst ook later meemaken (beeld en geluid). U kunt ook via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) de dienst achteraf beluisteren (alleen geluid).

Voorgangers zijn dit keer ds. Annelieke Warnar (Heeg) en ds. Dussy Hofstra (IJlst). Zij zullen met ons het Avondmaal vieren. Wilt u meevieren, zet dan een slokje wijn en een stukje brood klaar. Dat klinkt op het eerste gehoor onwennig natuurlijk, maar op deze manier kunt u toch het Avondmaal meemaken. Weet u – en dat is niet oneerbiedig bedoeld – : God kijkt er wel doorheen.

De liturgie van de dienst heb ik bijgevoegd.

### Roerdomp en Witte Donderdag

Kirsten Gaarlandt stuurde een foto toe die zij vanuit huis had gemaakt. In eerste instantie zag ik alleen heel veel gras en de boerderij van Jacob en Alice. Maar toen ik beter keek, zag ik wat er zo bijzonder aan deze foto was: er zit een roerdomp in het gras. Wie de foto op de pc bekijkt, kan de foto vergroten en dan zie je de roerdomp nog beter.

Ik vond deze foto heel goed passen bij Witte Donderdag, ondanks het stralende blauw en heldere groen. Maar de roep van de roerdomp heeft zo iets duisters, zo iets onheilspellends... Net alsof hij weet wat er op Goede Vrijdag gaat gebeuren...



Kirsten schreef erbij: 'Veel corona-ellende in Nederland, ja in de hele wereld. De wereld wordt glashelder voor ons getoond in zijn samenhang'.

Een hele bondige omschrijving. De corona-ellende laat ons onder meer zien in wat voor wereld wij – mede door eigen toedoen - eigenlijk beland zijn. Precies datzelfde geldt ook voor deze Stille Week, als wij stilstaan bij het lijden en sterven van Christus.

Gelukkig is dit niet de laatste zin van Kirsten. Ze sluit als volgt af: 'Ik ben er dankbaar voor om in een mooi dorp als Gaastmeer te wonen'. Er is dus een lichtpunt; we kunnen het met elkaar beter maken. En zo is het met Witte Donderdag ook: we gaan hoe dan ook op weg naar Pasen.

## Palmpasen

Bijna 50 broodhaantjes zijn er eind vorige week bij de Dagwinkel opgehaald. Een cadeautje van de kerk voor de kinderen. Blijkbaar viel het in de smaak. De actie trok zelfs de aandacht van het Friesch Dagblad. Hoewel lang niet alle haantjes op een Palmpasestok terecht zijn gekomen, zijn er toch heel wat mooie stokken gemaakt. Ludwine heeft de foto's die zij op vrijdagavond had ontvangen, doorgestuurd om te worden gebruikt in de online kerkdienst met Palmpasen. Daar werd een filmpje getoond met heel veel Palmpasestokken en de namen van de kinderen erbij. En dat gaf toch een feestelijk gevoel.

## Adres

In een van de vorige nieuwsbrieven schreef ik dat mw. Diewuëke van Netten tijdelijk in Bloemkamp woont. Voor wie een kaartje wil sturen: mw. D. van Netten – Visserman, Bloemkamp afd. Goudsbloem 28, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.

## Bonhoeffer

De bekende tekst van Bonhoeffer die u rechts ziet, biedt troost in een tijd van zorgen. Het is net of hij nu dubbel goed past.

Dat God bij ons is, hoort u ook in de tekst van het Luthers Avondgebed, dat morgenavond in de eredienst zal klinken:

'Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw hele Kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge bittere dood. Blijf bij ons in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid.

Amen.'



Namens de kerkenraad, Anneke van Mourik